

# AREL IR MONTHLY

ISSN: 2822-3837

INTERNATIONAL RELATIONS - ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Mart / March VOL 37



## Umutsuz Yaşam Hopeless Life

Hepimiz Aynı Dinden Mi Bahsediyoruz?  
Are We All Talking About The Same Religion?

Toplumun Temeli Çocuklar  
The Foundation of Society: Children

Neden Regl İzni?  
Why Menstrual Leave?

Sağın Değişen Cinsiyeti  
Changing Gender of The Right Wing

Uluslararası Güvenlik ve Toplumsal Cinsiyet:  
1325 Sayılı BMGK Kararı

International Security and Gender: UNSC Resolution 1325

# AREL IR MONTHLY

## İmtiyaz Sahibi/Owner

İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng.) &ArelUSAM  
İstanbul Arel University, Department of International Relations (Eng.)  
&ArelUSAM

## Yönetici Editör/Executive Editor

Prof. Oktay Bingöl

## Editör/Editor

Res. Asst. Doğuş Sönmez

## Öğrenci Editör/Student Editor

Samiye Yüksel

## Asistan Öğrenci Editör/Assistant Student Editor

Refia Havva Bayır, Sırrı Can Yücel, Talha Çağman

## Yayın Kurulu/Editorial Board

Samet Asan, Samiye Yüksel, Hasret Kul, Nedime Günaçtı,  
Refia Havva Bayır, Sırrı Can Yücel, Hasan Teoman Bingöl,  
Ferhat Karaca, Senanur Ayyıldız

## Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Oktay Bingöl, Prof. C. Uğur Özgöker, Assoc. Prof. Ali Bilgin Varlık,  
Assoc. Prof. Kenan Duman, Dr. Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu

## Kapak ve Sayfa Tasarımı/Cover and Page Design

Sinem Karataş

**T.C İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL AREL UNIVERSITY**


*In Collaboration with İstanbul Arel University International Relations Club*

[arelusam@arel.edu.tr](mailto:arelusam@arel.edu.tr)

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup İstanbul Arel Üniversitesi ni ve üyelerini bağlamaz. Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümüne ve ARELUSAM (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi)'a aittir. *The information and views set out in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of İstanbul Arel University.*

# İçindekiler

## Content

|  |    |
|--|----|
| Umutsuz Yaşam -Samet ASAN<br>Hopeless Life.....  | 1  |
| Hepimiz Aynı Dinden Mi Bahsediyoruz? -Samiye YÜKSEL<br>Are We All Talking About The Same Religion? .....   | 5  |
| Varoluş Mücadelesi-Hasret KUL<br>Existential Struggle .....  | 10 |
| Neden Regl İzni?-Nedime GÜNAÇTI<br>Why Menstrual Leave?.....   | 14 |
| Toplumun Temeli: Çocuklar-Refia Havva BAYIR<br>The Foundation of Society: Children .....   | 17 |
| Erkeklik Nedir, Nerede Bulunur? -Sırrı Can YÜCEL<br>Masculinity and Where to Find It.....  | 21 |
| Sağın Değişen Cinsiyeti -Hasan Teoman BİNGÖL<br>Changing Gender of The Right Wing.....   | 24 |
| Tarihin Unutamadığı Kadınlar -Ferhat KARACA<br>Women That History Can't Forget .....   | 28 |
| Uluslararası Güvenlik ve Toplumsal Cinsiyet: 1325 BMGK Kararı -Safura KOÇOĞLU EYİLER<br>International Security and Gender: UNSC Resolution 1325.....   | 35 |
| Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset - Cynthia Enloe - Sırrı Can YÜCEL<br>Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics-Cynthia Enloe..... | 43 |
| UI Terimler Sözlüğü- Feminist Dış Politika - Hasan Teoman BİNGÖL<br>IR Glossary- Feminist Foreign Policy.....  | 46 |
| Bir İçten Bir Dıştan Şubat - Nedime GÜNAÇTI – Senanur AYYILDIZ<br>One Step In One Step Out February.....   | 47 |
| Dezenformasyon Seçkileri-Dezenformasyon: Seçim Dönemi Dezenformasyonları-Sırrı Can YÜCEL<br>Disinformation Anthologies-Disinformation: Election Period Disinformation.....   | 50 |
|   | 52 |

# Umutsuz Yaşam

## Hopeless Life

Samet ASAN

Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu arasında köprü niteliği taşıyan Afganistan, 21. yüzyıl ile beraber yeni bir döneme girmiştir. Afganistan, konumu sebebiyle sürekli dış saldırılara maruz kalmış ve ülkede istikrarsızlığın uzun süredir devam etmesi halkın bunalım içinde kalmasına sebebiyet vermiştir. Ülke içerisinde sürekli ABD askeri gücü bulunması 11 Eylül olayı ile beraber başlamış ve bu kuvvetler 29 Şubat 2022 tarihine kadar geri çekilmemiştir. ABD, Taliban'a karşı 20 yıl boyunca başarısız olan politikasını örtmek amacıyla, Doha'da barış imzalamış ve ülkeden çekilmeye karar vermiştir. Taliban yönetimi, eski yönetimi devirerek, kendi kanunlarını getirmiştir.

Afganistan, which is a bridge between Central Asia, South Asia and the Middle East, was beginning a new era with the 21st century. Due to its location, it has constantly struggled with external attacks and long term case of instability in the country has caused the people to remain in depression. The continuous presence of US military power in the country started with the September 11 incident and was not withdrawn until February 29, 2022. In order to cover up its 20 year unsuccessful policy against the Taliban, the US signed peace in Doha and decided to withdraw from the country. The Taliban administration overthrew the old administration and brought its own





Bu hususta birçok insan, özellikle kadınlar haklarını kaybetmiş ve günümüz Afganistan'ında şeriat adı altında insan hakları yok olmuştur.

1994'te kurulmuş olan Taliban, [amaçlarının](#) 'yolsuzluğa ve hırsızlığa karşı mücadele' olduğunu söylemiş ve destek istemiştir. Afganistan ve Pakistan bölgesinde etkili olan [Taliban](#), dünyanın farklı yerlerinden katılımcı toplamış ve Pakistan siyasi ve askeri destek vermiştir.

Taliban, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme kararını ve hazırlıklarını izleyen 1 Mayıs tarihi itibarıyla büyük vilayetlere yönelmiş, önce Kunduz vilayet merkezini almıştır. Daha sonra, ülkenin ikinci, üçüncü ve dördüncü büyük şehirleri olan Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat'ı alarak ülkenin büyük çoğunluğunu ele geçirmiştir. [15 Ağustos 2021](#)'de başkent Kabil'i ele geçirmesiyle beraber Taliban, ülke iktidarına sahip olmuştur.

Taliban yönetimiyle, Afganistan'da hakları ellerinden alınan kadınlar seslerini protesto veya videolar yoluyla dile getirmeye çalışmıştır. Günümüzde bu yöntemler çözüm olmamış ve diğer devletler, kadınların mücadelelerine destek olmamıştır. Kadınlar ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürül-

laws. In this regard, many people, especially women, have lost their rights and human rights have disappeared under the name of Sharia in today's Afghanistan.

Founded in 1994, the Taliban said [their aim](#) was to 'fight corruption and theft' and sought support. The [Taliban](#), which is effective in Afghanistan and Pakistan, gathered participation from different parts of the world and Pakistan gave tremendous political and military support

Taliban turned to the big provinces as of May 1, following the US's decision to withdraw from Afghanistan and its preparations, and first took the Kunduz province center. Later, it captured the country's second, third and fourth largest cities, Herat, Kandahar and Mazar-i-Sharif, respectively, thus capturing the majority of the country. With the capture of the capital Kabul [on August 15, 2021](#), the Taliban took control of the country.

Along with the Taliban administration, women whose rights were taken in Afghanistan tried to make their voices heard through protests or videos. Today, these methods have not been a solution and the other states have not supported women's



müş ve bir ülke adına en önemli konulardan biri olan eğitim konusunda hakları ellerinden alınmıştır. 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle [Taliban Yüksek Öğretim Bakanlığı](#), kadın öğrencilerin üniversitelerde eğitim almasını yasaklamıştır. Kadın öğrenciler bu duruma tepki göstermek istemiş fakat Taliban askerleri tarafından silahlı ve fiziksel güç uygulanarak durdurulmuştur. Bu duruma karşı erkek öğrenciler de tepki göstermek amacıyla okul önlerinde toplanmışlardır. [Bu kararlar](#), Şubat 2022 tarihinde geri alınmış ve kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden ayrı olarak, farklı dersliklerde eğitim almalarına karar verilmiştir.

Terzilerin kadınlar için diktiği kıyafetlerin kontrol altına alındığı Afganistan'da sadece doktor ve öğretmen olarak [çalışabilen kadınlar](#), çocuk yaşta ve zorla evlendirilme oranlarının artması, [burka](#) giymek zorunda olmaları ve vücutlarının herhangi bir kısmının görünmesine sebebiyet verecek sporların yasak olması gibi sebeplerle haklarını yitirmişlerdir.

struggles. Women have been reduced to the position of a second-class citizen and their rights to education, which is the most important for a country, have been taken away. As of December 20, 2021, the [Taliban Ministry of Higher Education](#) has banned female students from studying at universities. Female students wanted to react to this situation, but were stopped by the Taliban soldiers utilizing armed and physical force. Against this situation, male students also gathered in front of the school to react. [These decisions](#) were taken back in February 2022 and it was decided that female students should study in different classrooms separately from male students.

[Women can only work](#) as doctors and teachers in Afghanistan, where the clothes made by tailors for women are under control, have lost their rights due to the increase in the rates of child and forced marriage, the fact that they have to wear [burqas](#), and any sports that will cause any part of their body to be seen being prohibited.

Afganistan'da bu olaylar bitmek bilmemekle beraber kadınlar, sosyal haklarını da kaybediyorlar. BBC, terzilik yapan bir kadınla yaptığı [röportajda](#), kendisinin ailesi için çalışan tek kişi olduğunu ve kadınların çalışmasına izin verilmediğinden dolayı dükkanını kapattığını belirtmişti.

***“Afganistan'da kadınlar, nefes alamadıklarını, hatta yavaş yavaş zehirlendiklerini ve artık özgür bir yaşam içerisinde bulunmadıklarını dile getirmişlerdir.”***

***“Women in Afghanistan stated that they could not breathe and were even slowly poisoned, and that they could no longer lead a free life.”***

“Afganistan'da kadınlar, nefes alamadıklarını, hatta yavaş yavaş zehirlendiklerini ve artık özgür bir yaşam içerisinde bulunmadıklarını dile getirmişlerdir.” Bu duruma destek olarak BM yetkilileri, böyle bir yasağın kabul edilemez olduğunu ve BM'nin hayat kurtarıcı olması için [kadın personellerinin](#) hayati önem taşıdığını söylemiştir. Bu açıklamaların sebebi ise, Taliban'ın, kadınların artık BM için çalışmasını yasaklamış olmasıydı.

Dünya tarafından tanınmayan bir yönetim olan Taliban, verdiği birçok sözü tutmamıştır. Örneğin, [insan haklarını](#) koruma ve geliştirme sözü vermelerine rağmen, kısıtlamalar ile buna ne kadar karşı olduklarını görmüş bulunmaktayız. Bir diğer alan olarak, ifade özgürlüğünden bahsedebiliriz. Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı araştırmada, barışçıl protestolara yönelik yasak tepki çekerken aşırı güç kullanımı, keyfi gözaltılar ve işkence gibi muameleler dünyanın birçok noktasında ve medyada gündem haline gelmiştir.

[Yargının](#) adil olmadığı bir ülkede her insan için yaşam oldukça zordur. Özellikle kadınlar için daha da zorlaşan bu yaşamda dünya, kadınların haklarının yok olmasını sadece izlemekle yetinmektedir.

Yerine göre her zaman insan haklarından bahseden dünyanın bu defa ses çıkarmamasını Afgan kadınlar her fırsatta dile getirmişlerdir. Taliban'ın göz boyayarak ağırlıklı olarak kadınlara yönelik yaptığı hukuksuzluklar devam etmekte ve Taliban bu konuda geri adım atmaksızın yoluna devam etmektedir.

Although these events do not end in Afghanistan, women are also losing their social rights. In [interview](#) with a woman who was a tailor, the BBC stated that she was the only person working for her family and that she closed her shop because herself were not allowed to work.

“Women in Afghanistan stated that they could not breathe and were even slowly poisoned, and that they could no longer lead a free life.” In support of this situation, the UN officials said that such a ban is unacceptable and that [female staff](#) are vital for the UN to save lives. The reason for these statements was that the Taliban banned women from working for the UN anymore.

The Taliban, a government not recognized by the world, did not keep many of its promises. Although they have promised to protect and develop [human rights](#), we have seen how much they are against them with the restrictions implemented. As another area, we can talk about freedom of expression. According to a study conducted by Amnesty International, excessive use of force, arbitrary detentions and torture-like treatment became the agenda in many parts of the world and in the media while the ban on peaceful protests was getting reaction.

Life is very difficult for every person in a country where the judiciary is not fair. In this life, which has become more difficult especially for women, the world is content with just watching the disappearance of women's rights.

Afghan women have expressed at every opportunity that the world, which always talks about human rights, does not make a sound. The illegalities committed by the Taliban, mainly against women, continue by drawing eyes, and it continues on its way without taking a step back on this issue.

# Hepimiz Aynı Dinden Mi Bahsediyoruz?

## Are We All Talking About The Same Religion?

Samiye YÜKSEL



Bugünün dünyasında ne yazık ki hâlâ en çok konuştuğumuz, gündemimizi en çok meşgul eden konuların başında kadın-erkek eşitliği gelmektedir. 21. yüzyılda gelişmiş olmaktan, bilimden, uzaydan, teknolojiden, Dünya'dan başka gezegenlerde hayat bulmak ve yaşamaktan bahsederken en yoğun gündemimizin eşitsizlik ve haksızlık olması ne yazık ki içler acısıdır. Arel IR Monthly'de yazar olarak üçüncü senemi devirmişken, kadın hakları, eşitsizlik, savaşçı kadınlar, İstanbul Sözleşmesi, Taliban yönetimi, cumhuriyet kadınları gibi birçok güncel konuda yazı kaleme almışken, Mart 2023 Özel Sayısı'nda "İslam dininde kadın" konusunu ele almak benim için oldukça özel olacak.

In today's world, unfortunately, equality between men and women is one of the issues that we talk about the most and occupy our agenda the most. When we talk about being developed in the 21st century, science, space, technology, finding life and living on planets other than Earth, it is sadly deplorable that our most intense agenda is inequality and injustice. When I am in my third year as a writer in Arel IR Monthly, while I have written articles on many current issues such as women's rights, inequality, women warriors, the Istanbul Convention, the Taliban administration, and women of the republic, it will be very special for me to discuss the subject of "Women in Islam" in the Special Issue of March 2023.



İslam dini güzelliştir, barıştır, sevgidir, adalettir. İslam'da insanların yaratılışının bir önemi yoktur. Dünyevi olarak hiç kimse hiç kimseden daha üstün ya da daha aşağı değildir.

The religion of Islam is beauty, peace, love, justice. In Islam, the creation of humans is not important. Mundanely, no one is superior or inferior to anyone else.

**"Dünyevi olarak hiç kimse hiç kimseden daha üstün ya da daha aşağı değildir."**

**"Mundanely, no one is superior or inferior to anyone else."**

*Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve diğiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık (İyice bilin ki) Allah katında en üstün olanınız Allah'tan en çok korkmanızdır. Allah bilendir, haberdar olandır. (49/Hucurât, 13)*

*O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted. (49/Hucurât, 13)*

Dinimizin asıl ve birinci kaynağı olarak kabul ettiğimiz kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de eşitlik vurgusu yapan birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin herhangi bir yoruma ihtiyacı bulunmamaktadır. Fakat bu şartlar altında kendini "Müslüman" olarak ifade eden, "İslam" dininin adı altında "propagandalar" yaparak kadını hor gören, toplumda kabul etmeyen yönetimler, uygulamış oldukları düşünceleri neye dayandırmaktadırlar?

There are many verses emphasizing equality in our holy book, the Qur'an, which we accept as the main and primary source of our religion. These verses do not need any interpretation. But under these conditions, what do the governments that express themselves as "Muslim", make "propagandas" under the name of "Islam", despise women and don't accept them in society, on what basis do they ground their ideas?

İran. İran'ın nüfusunun [%90'ını Şii Müslümanlar](#) [%8'ini Sünni Müslümanlar](#), kalan [%2'lik](#) kesimi de diğer dinlere mensup insanlar oluşturmaktadır. İran devleti şeriatla yönetilmektedir. Son birkaç aydır İran denilince neredeyse hepimizin aklına [Mahsa Amani](#) gelmektedir. Mahsa Amani, 'hicap kurallarına uymadığı gerekçesiyle' ahlak polisleri tarafından gördüğü şiddetin ardından hayatını kaybeden 22 yaşında genç bir kadındı. Henüz genç kadının ölümünü atlatamayan İran, 700'e yakın kız öğrencinin toksik gazla zehirlenmesiyle tekrar gündeme geldi.

Iran. [Shia Muslims make up 90%](#) of Iran's population, [Sunni Muslims 8%](#), and people of other religions make up the remaining [2%](#). The Iranian state is governed by sharia. In the last few months, when Iran is mentioned, almost all of us think of [Mahsa Amani](#). Mahsa Amani was a 22-year old young woman who died after being hit by morality police because she "didn't abide by the rules of hijab". Iran, which has not yet recovered from the death of the young woman, came to the fore again with the poisoning of nearly 700 female students with toxic gas.



**"Mahsa Amani, 'hicap kurallarına uymadığı gerekçesiyle' ah-lak polisleri tarafından gördüğü şiddetin ardından hayatını kaybeden 22 yaşında genç bir kadındı. "**

**"Mahsa Amani was a 22-year old young woman who died after being hit by morality police because she "didn't abide by the rules of hijab".**

Henüz genç kadının ölümünü atlatamayan İran, [700'e yakın kız öğrencinin toksik gazla zehirlenmesiyle](#) tekrar gündeme geldi.

Sadece cinsiyetlerinden dolayı eğitim hakları ellerinden alınan 700 öğrenci, [üst düzey İranlı bir yetkilinin](#) de onayladığı bir şekilde kasıtlı olarak hedef alındı ve zehirlendi. Veliler çocuklarını okula göndermeye korkuyor ve hatta göndermiyorlar. İran. Şeriatla yönetiliyor, Müslüman devlet.

Iran, which has not yet recovered from the death of the young woman, came to the fore again with the poisoning of nearly [700 female students with toxic gas](#).

Deprived of their right to education just because of their gender, 700 students were deliberately targeted and poisoned, which a [senior Iranian official](#) has confirmed. Parents are afraid to send their children to school and they do not even send them. Iran. Ruled by Sharia, Muslim state.



BBC Türkçe'nin haberine göre İslam Cumhuriyeti'nin omurgası olarak anılan [Kum'da son zamanlarda dini liderlerin etkisi sorgulanıyor](#). Mahsa Amani'nin ölümünden sonra kitlesel olarak başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından hükümetin intikam alıp almadığı sorgulanıyor. Birçok başörtülü kadın çeşitli protestolarda [başörtülerini yırtmış](#), dans etmiş, özgürlüklerini haykırmışlardı.

Suudi Arabistan ve Afganistan örneklerini dergimizin önceki sayılarında ele almıştık. Peki düzen neden böyle? Dininin emri altında hükümette olan, halkını İslam ahlakı, İslam hukuku ile yönetenler dinin birincil kaynağı Kuran'a bu kadar ters yönetim sergiliyorlar.

According to BBC Turkish, [the influence of religious leaders has been questioned in Kum](#), which is known as the backbone of the Islamic Republic. After the massive anti-government protests that started after Mahsa Amani's death, it is questioned whether the government took revenge. Many headscarved women had [torn their headscarves](#) in various protests, danced and shouted for their freedom.

We have discussed the examples of Saudi Arabia and Afghanistan in the previous issues of our magazine. So why is the order like this? Those who are in government under the command of their religion and who govern their people with Islamic morality and Islamic law, are displaying such an inconsistent rule against the first source of religion, the Qur'an.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti laikdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dini yoktur. Herkes dinini yaşamakta ve seçmekte özgürdür. Siyasi partilerin dini unsurların arkasına saklanarak kadınlara yönelik hayata geçirmeyi umut ettikleri vaatleri kabul edilmemektedir. İstanbul Sözleşmesi gibi kadını, aileyi, çocuğu korumaya yönelik olan sözleşmelerden çekilmek, bunları sorun haline getirmek özgürlük ve adaleti benimsemiş bir devlet için oldukça üzücüdür.

İslam dini sevgidir, adalettir. Ve eşitliktir. Bu kadar hoşgörü temelli bir dinin ardına saklanıp kadınları ötekileştirmek, köleleştirmek, toplumun dışarısına atmak kutsal kitapta yer almamaktadır. Devletlerin, kişilerin bu ötekileştirmeyi hiçbir zaman bitirmeyeceğinin bilincindeyiz. Devlete "baba" diyen zihniyetlerin hangi hükümet değişirse değişsin bir yerlerde bekliyor ve konuşmaya çalışıyor olacağının da bilincindeyiz.

Bizler dinini yaşayan ama bunun reklamını yapmayan insanlar olarak, kalbini, ahlakını, davranışını temiz tutup bir yerlerde dinsiz, kitapsız hitaplarına maruz kalıyor olabiliriz. Ahlakımız sadece saçımızda rüzgârı hissetmemizle ölçülüyor da olabilir. Bizlerin sadece dinin bu olmadığını, tüm karşılaştığımız şeylerin doğruyu yansıtmadığını bilmemiz önemli. Yüce Yaradan'ın hangi dönemde hangi şartlarda olursa olsun yarattığı hiçbir canlıyı bu şekilde ötekileştirmeyeceğine eminim.

The Republic of Turkey is secular. The Republic of Turkey has no religion. Everyone is free to live and choose their religion. The promises of political parties that they hope to bring to life by hiding behind religious elements are not accepted. It is very sad for a state that has adopted freedom and justice to withdraw from contracts that aim to protect women, families and children, such as the Istanbul Convention, and to make these a problem.

Islam is the religion of love and justice. And it is equality. Hiding behind such a tolerance-based religion and marginalizing women, enslaving them and expelling them from society is not included in the holy book. We are aware that states will never end this marginalization of individuals. We are also aware that the mentalities that call the state "father" will be waiting somewhere and trying to talk, no matter what government changes.

We, as people who live their religion but do not advertise it, keep their hearts, morals and behavior clean and do not have any religion somewhere. Our morality may be measured simply by feeling the wind in our hair. It is important for us to know that this is not just religion, that all that we encounter does not reflect the truth. I am sure that Supreme Creator will not marginalize any living thing he has created, no matter what period and under any circumstances.

# Varoluş Mücadelesi

## Existential Struggle

Hasret KUL



Coğrafi konumunun etkisiyle zengin bir geçmişe sahip olan İran, medeniyetlerin beşiği olarak anılmaktadır. Medeniyetlerin gelişimi sürecinde yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel iniş çıkışlar sosyal hayatı da etkilemiştir. Bu gelişim ve değişim sürecinde kadınların toplumsal alanda yaşadığı zorluklar aşılamamış üstelik sürece karşıt olarak gerilemiştir.

[Kaçarlar](#) dönemine kadar İran coğrafyasında kadının toplumdaki rolü sadece anne ve eş olmaktı. Meşrutiyetle birlikte bu yüzyıllık role karşı çıkmış ve kadınlar yokmuş gibi görülmekten çıkmış, eğitim-öğretim, sağlık ve ekonomik haklarını almanın yanı sıra gazete ve dergilerde yazabilecek seviyeye yükselmeyi başarmışlardır.

Iran has a rich history due to its geographical location is known as the cradle of civilizations. Political, economic and cultural ups and downs experienced during the development of civilizations have also affected social life. In this process of development and change, the difficulties experienced by women in the social sphere have not been overcome, moreover, they have regressed in opposition to the process.

Until the [Qajars](#) period, the role of women was only to be a mother and a wife in the society in Iran. With the Constitutional Monarchy, this century-old role was opposed, and women ceased to be seen as if they did not exist, and they managed to rise to the level where they could write newspapers and magazines, as well as get their education, health and economic rights.



Çoğunlukla aydın kesimin eşleri ve kızları da olsa kadınlar yurt dışına çıkıp yabancı dil öğrendiler. Daha sonra hem kendi dünyalarını hem de ülkedeki kadınların dünyasını değiştirmek için dernekler ve okullar açtılar. Ayrıca kadınların [“tütün olayındaki”](#) başarısı toplumsal ve siyasal dönüşümün ilk adımındır. Buna ek olarak 1848 yılında Babî hareketinin kadın liderlerinden olan Tahire Gürretülayin örtüsünü çıkarıp örtünme zorunluluğuna başkaldırdı fakat bu toplum geneline yayılmadı.

[Pehleviler](#) döneminde özellikle Rıza Şah’ın göreve gelmesiyle (1925-1941) geleneksel kültür tamamen reddedilip Batı örnek alınmıştır. Baş örtmenin yasaklanması gibi köklü değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 1962’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdir.

1906 Anayasası’na göre tüm İranlılar yasa önünde eşit kabul edilse de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmedi. Ayrıca İranda yıllardır kadınların nasıl giyindikleri ve örtünmeleri tartışma konusu oldu. 1930’lu yıllarda peçeyi yasakladı ve polise kadınların başörtülerini zorla çıkarma emri verdi. Kadınlar çeşitli mücadele ve protestolar sonucunda 26 Ocak 1963’te seçme ve seçilme haklarına tekrar sahip oldular.

Although they were mostly the wives and daughters of the intelligentsia, women went abroad and learned foreign languages. Later, they founded schools and associations to change their world and the world of other women in the country. In addition, the success of women in the [“tobacco case”](#) is the first step of social and political transformation. Tahire Gürretülayin, one of the female leaders of the Babî movement, took off her veil and rebelled against the obligation to cover, but this did not spread throughout the society in 1848.

During the [Pahlavi](#) period, especially with the coming of Rıza Şah (1925-1941), traditional culture was completely rejected and the West was taken as an example. Fundamental changes were made, such as the prohibition of the head covering. In addition, women gained the right to vote and be elected in 1962.

According to the [1906 Constitution](#), although all Iranians were considered equal before the law, women were not given the right to vote and be elected. In addition, the way women dress and cover themselves in Iran has been a matter of debate for years. Reza Shah banned the veil in the 1930s and ordered the police to forcibly remove women’s headscarves.

1970'li yıllarda rahatça işletme açıp çalışabiliyor; dar, renkli, kısa kıyafetler giyebiliyor ve eğleniyorlardı. Fakat 1979 İran İslam Devrimi'nden kısa bir süre sonra örtünme tekrar zorunlu oldu. Hem iş hem de siyasi hayatında yükselmek isteyen kadınlar "[cam tavan](#)" sistemiyle karşı karşıya kalıyordu. Ayrıca 26 Şubat 1979'da Aile Koruma Kanunu yürürlükten kaldırıldı, evlilik yaşı 13'e düşürüldü ve çok eşlilik yasallaştı. Kadınların mücadeleleri sonuçsuz kaldı.

Şu anki yönetim gittikçe baskıcı hale geldi. 1979 İslam Devrimi sonrası yürürlüğe giren Şeriat kanunlarına göre tüm kadınların kamusal alanlarda başörtü takması ve uzun, bol kıyafetler giymesi zorunlu hale getirilmiş ve başörtü takmayan kadınlara para ve hapis cezası verilmeye başlanmıştı. Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' 22 yaşındaki [Mahsa Amani](#)'yi bu kurala uymadığı için gözaltına aldı ve işkence ederek öldürdü.

Birçok insan bunu protesto etmek için başörtüsünü çıkarıp saçını kesti. Bu protestolar sırasında ise beş kadın sosyal medyada viral olan bir akıma katılıp [dans ettiler](#). Video 8 Mart Dünya Kadınlar gününde dünyadaki çoğu insan tarafından paylaşılıp destek gördü.

In the 1970s, he could open a business and work comfortably; they could wear tight, colorful, short clothes and have fun. But shortly after the 1979 Iranian Islamic Revolution, veiling became mandatory again. Women who wanted to rise in both business and political life were faced with the "[glass ceiling](#)" system. Also, on February 26, 1979, the Family Protection Law was repealed, the marriage age was lowered to 13, and polygamy was legalized. Women's struggles were inconclusive.

The current administration has become increasingly oppressive. According to the Sharia laws that came into force after the 1979 Islamic Revolution, all women were required to wear a headscarf and long, loose clothing in public places, and women who did not wear a headscarf were given fines and imprisonment. On 13 September in Tehran, the 'morality police' detained 22 year old [Mahsa Amani](#) for breaking this rule and tortured her to death.

Many people took off their headscarves and cut their hair in protest. During these protests, five women joined a trend that went viral on social media and [danced](#). The video was shared and supported by most people around the world on March 8, International Women's Day.





Toplum içinde dans etmenin yasak olması gerekçesiyle iki gün gözaltına alınıp dans ettikleri yerde zorla özür diletildiler. Bu olaylar sırasında internet erişimi hükümet tarafından kesildi.

Günümüz İran'ı kapalı bir kutu gibi... İnternet ve sosyal medya erişimi kesildiği için çoğu zaman kadınlar seslerini duyuramıyor. Kadınları perde arkasında bırakıp görünmez hale getirmeye çalışıyorlar. İran Anayasası'nda bile kadınlar için [“erkeğin yardımcısı”](#) ve [“kişiliğinin gelişmesi gereken”](#) olarak bahsediliyor oysaki İran tarihinin en parlak dönemleri hep kadınların öncü ve aktif olduğu zamanlardır. Sonuç olarak geçmişten günümüze kadar İran'daki kadınlara belli başlı roller biçilmiş olup, bu durum sadece belli bir zümreden gelen mücadele ile kısa süreli değişimler yaşamıştır.

They were detained for two days on the grounds that it was forbidden to dance in public, and they forced an apology at the place where they danced. Internet access was cut off by the government during these events.

Today's Iran is like a closed box... As the internet and social media access is cut off, women often cannot make their voices heard. They are trying to leave women behind the scenes and make them invisible. Even in the Iranian Constitution, women are referred to as [“man's assistants”](#) and [“whose personality needs to be developed”](#), whereas the brightest periods of Iranian history are always when women were in the pioneering and active. As a result, from the past to the present, women in Iran have been assigned certain roles, and this situation has experienced short term changes only with the struggle from a certain group.



# Neden Regl İzni?

## Why Menstrual Leave?

Nedime GÜNAÇTI



Kadınlar, vücutlarının doğal döngüsü itibariyle her ay belirli bir süre regl olurlar. Bazı kadınlar bu süreci vücudunda bir ağrı olmadan veya hafif bir ağrı ile geçirir. Ancak bazı kadınlar ise regl öncesi ve regl olduğu günler boyunca şiddetli karın ağrısı, bulantı ve baş ağrısı ile bu süreci geçirmek zorunda kalmaktadır. Sancılı geçirilen bu sürece ise “dismenore” adı [verilir](#).

Due to the natural cycle of their bodies, women get their period on a certain period of time each month. Some women go through this process with no or slight pain in their body. However, some women have to go through this process with severe abdominal pain, nausea and headaches before and during the days of their menstruation. This painful process is [called](#) “dysmenorrhea”.

**“Kadınların yaşamını fiziksel ve buna ek olarak duygusal açıdan etkileyen regl ağrıları, günlük yaşamdaki hareketliliği kısıtlı hale getirmektedir.”**

**“Menstrual pain, which affects women's lives physically and emotionally, restricts mobility in daily life.”**

Kadınların yaşamını fiziksel ve buna ek olarak duygusal açıdan etkileyen regl ağrıları, günlük yaşamdaki hareketliliği kısıtlı hale getirmektedir. Bu sebeple, kadınların çalışma hayatında geçerli olan regl izni yıllardır tartışılan bir konudur.

Menstrual pain, which affects women's lives physically and emotionally, restricts mobility in daily life. Therefore, menstrual leave, which is valid in women's working life, is a subject that has been discussed for years.

The idea of the implementation of menstrual leave has created many different debates for both men and women. For some men, the implementation of such a practice undermines the concept of equality.

Regl izninin uygulanması düşüncesi hem erkekler hem de kadınlar açısından farklı birçok tartışma konusu ortaya çıkarmıştır. Bazı erkekler için böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi eşitlik kavramını zedelemektedir.

Bazı kadınlar ise bu uygulama ile kadınlar hakkında söylenen, kadınların çalışma hayatına uygun olmadığı ve hafif işler yapmaları gerektiği gibi olumsuz ifadelerin daha çok artacağını [düşünmektedir](#). Böylelikle regl izninin uygulanması için bir orta yol bulunamamıştır. Peki bu izni uygulayan ülkelerde bu süreç nasıl gelişmiştir?

Aslında regl izni konusu yeni bir olgu değildir. Sadece kadının çalışma hayatına girmesi ile birlikte daha çok göz önünde olmuştur. Bu izni resmi olarak uygulayan ilk ülke Sovyetler [Birliği'dir](#).

Bolşevik İhtilali ile gelen yeni düzenlemeler kadınların sosyal ve iş hayatında erkeklerle benzer haklara sahip olmasını sağlamıştır. Bununla beraber 1920 yılında uygulamaya konulan regl izni kısıtlı bir zaman diliminde [gerçekleştirilmiştir](#).

İkinci Dünya Savaşı sonrasında [1950'li yıllar] ise Japonya, Endonezya ve Güney Kore regl iznini uygulamaya başlamıştır. Fakat o zamanlar uygulanan bu politika savaş sonrası düşük doğurganlığı önlemek amacıyla [benimsenmiştir](#). Günümüzde genellikle Asya ülkelerinde görülen bu durum 2023 yılı itibariyle değişikliğe uğramıştır. İspanya, regl ağrısı çeken kadınların ücretli izin alabilmesini sağlayan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Regl ağrısına bağlı olarak 3 ile 5 gün arasında izin yapabilecek olan kadınlar doktor onaylı hasta kağıdı ile bu uygulamadan [yararlanabilmiştir](#).

Türkiye'de regl izni, ülke genelinde hayata geçirilen bir uygulamadan çok şehirlerde çeşitli kurumlarda uygulanabilir [olmuştur](#). Bunlardan biri 2019 yılında Tunceli Belediyesi'nin her ayın bir günü kadınlara regl izni uygulaması olmuştur. Başka bir uygulama ise İzmir Barosu tarafından yine 2019 yılında başlatılan her ayın belirli bir günü olmak üzere verilen regl [iznidir](#).

Some women [think](#) that with this practice, the negative expressions about women, such as that they are not suitable for working life and that they should do light duties, will increase more. Thus, a middle ground for the implementation of menstrual leave could not be found. So, how has this process developed in countries applying this leave?

In fact, the issue of menstrual leave is not a new phenomenon. It has become more prominent only with the entry of women into working life. The first country to officially implement this permit was the Soviet [Union](#).

The new regulations that came with the Bolshevik Revolution [enabled](#) women to have similar rights with men in social and business life. However, menstrual leave, which was put into effect in 1920, was [carried out](#) in a limited time period.

After the Second World War [1950s], Japan, Indonesia and South Korea started to apply menstrual leave. However, this policy applied at that time was [adopted](#) in order to prevent low fertility after the war. This situation, which is generally seen in Asian countries today, has changed as of 2023. Spain was the first European country to allow women with menstrual pain to take paid leave. Women who could take leave of 3 to 5 days depending on menstrual pain [were able to benefit](#) from this application with a doctor-approved patient paper.

Menstrual leave in Turkey has been applicable in various institutions in cities rather than a practice implemented throughout the country. One of these [was](#) the Tunceli Municipality's application of menstrual leave to women one day of each month in 2019. Another application is the menstrual [leave](#), which is given on a certain day of each month by the İzmir Bar Association, which was initiated in 2019.

Her ne kadar kadınların bu talepleri bazı ülkelerde karşılık bulsa da regl izni uygulaması yeterli bulunmamaktadır. Çoğu ülkede böyle bir uygulamanın olduğundan haberi olmayan kadınlar bunun nedenlerinden biridir. Bir diğeri ise kadınların çalışma ortamlarında erkeklerden gördükleri psikolojik baskıdan kaynaklanmaktadır. Kadınların kendi vücutlarında her ay gerçekleşen menstrual döngüden bile çekinerek bahsetmeleri aslında bu durumu [açıklamaktadır](#).

Bu zamana kadar gelen süreçte yeteri kadar uygulanmasa da regl izni kadınların iş hayatlarında hem psikolojik hem fiziksel sağlıkları için önemli bir konu olmuştur. Sonuç olarak ise cinsiyet eşitliği kapsamında hala tartışılmakta olan regl izni, bir eşitsizlik durumundan çok kadının doğal döngüsünün bir gerekliliği olarak, kadınlar için bir hak olarak görülmelidir.

Although these demands of women are met in some countries, the application of menstrual leave is not sufficient. Women who do not know that such a practice exists in most countries is one of the reasons for this. Another is due to the psychological pressure that women experience from men in their working environments. The fact that women even hesitate to talk about the menstrual cycle that occurs in their own bodies every month actually [explains](#) this situation.

Although it has not been applied sufficiently in the process up to this time, menstrual leave has been an important issue for both psychological and physical health of women in their business lives. In conclusion , menstrual leave, which is still being discussed within the scope of gender equality, should be seen as a right for women as a necessity of the natural cycle of women rather than a situation of inequality.



# Toplumun Temeli : Çocuklar

## The Foundation of Society: Children

Refia Havva BAYIR



Birey olmanın getirdiği sosyal ve kültürel roller, eylemler, normlar ve bakış açıları toplumsal cinsiyet olarak adlandırılmaktadır. Cinsiyet, birçok kültür ve toplumda farklılık gösteren sosyal bir yapıdır. “Cinsiyet kimliği”, bir bireyin kendisini erkek, kadın ya da ikisinin arasında bir yer olarak algılaması anlamına gelir ve doğumda kendilerine atanan cinsiyete karşılık gelebilir ya da [gelmeyebilir](#).

Gender refers to the social and cultural roles, behaviors, expectations, and attitudes associated with being individual . Gender is a social construct and varies across different societies and cultures. “Gender identity” refers to an individual's sense of themselves as being male, female, or somewhere in between, and may or may not correspond with the sex assigned to them at [birth](#).

**“Cinsiyet kimliği”, bir bireyin kendisini erkek, kadın ya da ikisinin arasında bir yer olarak algılaması anlamına gelir ve doğumda kendilerine atanan cinsiyete karşılık gelebilir ya da gelmeyebilir.**

**“Gender identity” refers to an individual's sense of themselves as being male, female, or somewhere in between, and may or may not correspond with the sex assigned to them at birth.**

Toplumun cinsiyetlere atfettiği birtakım roller ve beklentiler “toplumsal cinsiyet” kavramını oluşturur. Bu kavram, insanın toplumsal temelde “yerini” belirler, bu sebeple aslında oldukça tehlikelidir.

Toplumdaki güç dinamikleri ve adalet sistemi, toplumsal cinsiyetin dolaylı olarak ya da olmayarak etkisinde kalır. Sistem bireyleri bu normlar çerçevesinde tanımlar, hiyerarşinin farklı basamaklarına yerleştirir ve fırsat eşitsizliği doğar.

Kadınların ve erkeklerin gerek sosyal gerekse iş yaşamlarında karşılaştıkları birçok sorunun temelini oluşturabilecek bu eşitsizlik düzeni, bireylerin potansiyellerini ve özgürlüklerini kısıtlayarak onları basmakalıp bir role oturtmaya çalışır.

Birey, hayata gelmesiyle beraber ilk önce ailesi ve yakın çevresinden aldığı eğitimle kendine bir benlik tanımı oluşturur, aynı şekilde genel olarak cinsiyetler için sahip olduğu bakış açısı da bu erken yaşlarda oluşmaya başlar. Bu nedenle kişinin nasıl bir ailede dünyaya geldiği bile toplumda nasıl bir duruş sergileyeceği konusunda oldukça etkilidir.

Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasını ve varlığını sürdürmesini sağlayan aktörler, aile, sosyal çevre, okul ve medyadır. Bu nedenle genç bireylerin ailede ve okulda alacakları eğitim oldukça önem [arz eder](#).

Aileler çocuklarını yetiştirirken onlara ellerinden geldiğince cinsiyet ayrımı yapmaktan kaçınmalıdır. Örneğin oynamak istedikleri bir oyun ya da giymek istedikleri bir kıyafet konusunda cinsiyet ayrımı yapmamalı ve çocuklarına toplumun beklentilerini [dayatmamalıdır](#).

Çocukların okullarda aldığı eğitim de bu konuda çok önemli bir unsurdur. Özellikle ilkökul çağlarında çocuklara verilecek eğitim, bireylerin ilerleyen hayatlarındaki düşünce ve inançlarının temelini oluşturmaktadır.

A set of roles and expectations attributed to genders by society constitute the concept of “gender”. This concept determines the “place” of people in life, so it is actually quite dangerous.

The power dynamics and the justice system in the society are affected by gender indirectly or not. The system defines individuals within the framework of these norms, places them at different levels of the hierarchy, and inequality of opportunity arises.

This order of inequality, which can form the basis of many problems that women and men face in both their social and business lives, tries to place individuals in a stereotypical role by restricting their potential and freedom.

The individual first creates a self-definition with the education he/she receives from his/her family and close environment, and the perspective he/she has for the genders in general begins to form at this early age. For this reason, even the kind of family a person was born into is very effective in terms of how he or she will stand in the society.

The actors that ensure the formation and maintenance of gender roles are family, social environment, school, and media. Therefore, the education that young individuals will receive in the family and at school is very [important](#).

While raising their children, families should avoid gender discrimination as much as possible. For example, they should not make any gender discrimination about a game they want to play or a dress they want to wear, and they should not impose the expectations of the society on their [children](#).

The education that children receive at schools is also a very important factor in this regard. The education to be given to children, especially in primary school ages, forms the basis of the thoughts and beliefs of individuals in their later lives.

Ne yazık ki ülkemizin eğitim sisteminde teorik olarak bu eğitimlerin verildiği söylene de pratikte karşılaştığımız manzara bambaşkadır. Okul öncesi öğretmenliği öğrencileriyle yapılan bir araştırmada göstermektedir ki, okul öncesi öğretmen adayları Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak uygulanamayacağını belirtmekle beraber toplumsal cinsiyet eşitliğine inandıklarını ifade etmektedirler.

Ancak öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kalıp yargılarının olduğunu işaret eden söylemlerinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca üç erkek öğretmen adayından yalnızca birisinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine gerçekten inandığı ortaya çıkmıştır.

Okul öncesi öğretmenliği lisans programında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair zorunlu bir ders olmaması bir eksiklik olarak ortaya [çıkmıştır](#). Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kalıp yargılarının yıkılması ve eğitim verecekleri çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik inançlarını olumlu yönde etkileyebilmeleri adına öğretmenlere bu konuda hizmet içi eğitimlerin zorunlu hale getirilmesine yönelik öneriler [sunulmuştur](#).”

Bu araştırmadan da anlayabileceğimiz gibi ülke olarak bu hususta oldukça eksikiz. Çocuklar geleceğin yetişkin bireyleri olarak bu ülkenin istikbalidir, eğer biz kendi çocuklarımızı yine kendi toplumumuzdan koruyamazsak onları adil olmayan bir düzenin içinde kaybederiz.

Unfortunately, although it is said that these training is given theoretically in the education system of our country, the view we encounter in practice is completely different. [In a study](#) conducted with preschool teacher candidates, it is shown that pre-school teacher candidates stated that they believe in gender equality, although they stated that gender equality cannot be fully implemented in Turkey.

However, it has been determined that teacher candidates have discourses indicating that they have stereotypes about gender roles. It was also revealed that only one of the three male teacher candidates truly believed in gender equality.

The absence of a compulsory course on gender equality in the preschool education undergraduate program has emerged as a [shortcoming](#). As a result of the research, suggestions were made to make in-service trainings compulsory for teachers in order to break the stereotypes of pre-school teacher candidates about gender roles and to positively affect the beliefs of the children they will teach about gender [equality](#).”

As we can understand from this research, as a country, we are quite deficient in this regard. Children are adults of the future and are the future of this country, if we cannot protect our own children from our own society, we will lose them in an unjust order.



**"Kız ve erkek çocukları, eşit ve özgürce kendilerini gerçekleştirmeli ve toplum baskısından kaygı duymamalıdır. "**

**"Girls and boys should realize themselves equally and freely and should not be worried about the pressure of the society."**

Kız ve erkek çocukları, eşit ve özgürce kendilerini gerçekleştirmeli ve toplum baskısından kaygı duymamalıdır. Bu ancak mevcut toplumun yetişkin bireylerinin göstereceği özveri ve açık fikirlikle mümkündür. Gelecek nesiller, toplumun ve yerleşmiş düzenin mağduru olmamalı, her koşulda gösterdikleri çabanın karşılığını hak ettikleri şekilde almalıdır.

Girls and boys should realize themselves equally and freely and should not be worried about the pressure of the society. This is only possible with the dedication and open-mindedness of the adult members of the current society. Future generations should not be victims of the society and the settled order, and should receive the reward they deserve for their efforts under all circumstances.

# Erkeklik Nedir, Nerede Bulunur?

## Masculinity and Where to Find It

Sırrı Can YÜCEL



Toplumsal cinsiyet denildiği zaman aklımıza öncelikle kadın çalışmalarının geldiğini inkâr edemeyiz. Elbette 19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın başına kadar olan süreçte kadınların oy kullanma, meslek sahibi olma ve eğitim hakkı gibi temel siyasi ve sivil hakları için ettiği mücadele göz önünde bulundurulduğunda kadın çalışmalarının toplumsal cinsiyetin ana konusu olmasının sebebi kolayca anlaşılmaktadır. Buna rağmen erkek kimliğinin yeterince tartışılmaması ve yoğun bir sorgulama sürecine maruz bırakılmaması, bu olgunun geçmişten günümüze değişime uğramadan ve tam olarak anlaşılmadan iletilmesine sebep olmuştur.

Günümüzde erkek kimliği doğumla gelen bir unvan olarak kabul edilse de bir zamanlar bireyin erkek olarak kabul edilebilmesi için erkek bedeninde doğmuş olması yeterli değildi.

When it comes to gender, we cannot deny that women's studies come to mind first. Of course, the reason why women's studies was the main issue of gender is easily understood when we consider the struggle for women's basic political and civil rights such as the right to vote, to have a profession and to education in the period from the middle of the 19th century to the beginning of the 20th century. Despite this, the fact that the male identity was not adequately discussed and subjected to an intense questioning process caused this phenomenon to be conveyed from past to present without changing and being fully understood.

Although male identity is accepted as a congenital title today, it was not enough for an individual to be born in a male body in order to be considered a male.



Günümüzde bazı kültürlerde hala var olan ve kültürden kültüre farklı şekillerde karşımıza çıkan erkekliğe geçiş ritüelleri bireyin içinde bulunduğu toplum tarafından erkek olarak kabul edilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir.

[Erkekliğe geçiş ritüelleri](#) kısaca şu şekilde gerçekleştirilir; yeni ergenliğe adım atmış genç erkekler, ailelerinden ve aile bağımlılığından, ki bu gerçekte annelerinden anlamına geliyor, koparılır. Bu erkekler, iliklerine kadar işleyen bir korkuya kapılacakları bir durumun içine atılır. Erkekler bunu az ya da çok gönüllü yapar. Orada bireyin yaptığı şey kısmen kendi hayal gücünün iblisleri ile yüz yüze gelmektir. Ve eğer buna dayanabilirse yetişkinliğe adım atar.

Erkekliğe geçiş ritüelleri gibi erkeği yaşaması gereken hayata psikolojik olarak hazırlayan uygulamaların eksikliğinde, mücadele gücü gelişmemiş bireyler toplumsal yaşamın getirdiği zorluklara karşı savunmasız kalıyor. Erkeğin toplumsal kimliğinin yanı sıra cinsel kimliği üzerine de gerekli tartışmaların ve araştırmaların gerçekleştirilmemesi, kendini, doğasını ve rolünü tanımayan bireylerin yetişmesine sebep oluyor. Bu bağlamdaki sorunlarla mücadele etmek amacıyla ortaya çıkan erkek ve erkeklik çalışmaları günümüz dünyasında erkeklerle ilgili pek çok sosyokültürel ve siyasal meseleyi mercek altına alıyor.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla ilerleyen ve 1990'lardan itibaren kendi başına disiplinlerarası bir alan olan [erkek ve erkeklik çalışmaları](#), kuramsal açıdan pek çok öncü düşünceden faydalanmış olup kendine ait bilim insanlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Male rites of passage, which still exist in some cultures today and appear in different forms from culture to culture, can be defined as the group of practices that must be performed in order for the individual to be accepted as a man by the society.

[Male rites of passage](#) are summarised as follows; young men who have just entered puberty are cut off from their families and family attachment, which in reality means from their mothers. These men are thrown into a situation where they are gripped by a deep-seated fear. Men do this more or less voluntarily. Part of what the individual does there is come face to face with the demons of his own imagination. And if he can bear it, he will step into adulthood.

In the absence of practices that psychologically prepare the man for the life he must live, such as male rites of passage, individuals who have not developed the fighting power remain vulnerable to the difficulties brought by social life. The lack of necessary discussions and research on the sexual identity of men as well as their social identity causes individuals who do not know themselves, their nature and their role to be raised. The studies on men and masculinity, which emerged in order to combat the problems in this context, focus on many sociocultural and political issues related to men in today's world.

[The studies of men and masculinity](#), which has progressed rapidly since the second half of the twentieth century and has been an interdisciplinary field in its own right since the 1990s, have benefited from many pioneering thinkers in terms of theory and led to the emergence of their own scientists.

Oluşum sürecinin ilk yıllarında bir feminizm eleştirisi olarak ortaya çıkan [erkek ve erkeklik çalışmaları](#), zamanla geleneksel erkeklige odaklanmayı bırakıp erkeklik sorunlarını kadın sorunlarıyla benzer bir zeminde değerlendirmeye başlamıştır. Cinsiyetçi toplumsal yapının erkek kimliği üzerinde yarattığı etki toplumsal cinsiyet konu başlığı altında tartışılmaya başlanmış ve böylece erkek ve erkeklik çalışmaları akademik bir dal olma yolunda ilerleme kaydetmiştir.

[The studies of men and masculinity](#), which emerged as a critique of feminism in the first years of its formation process, gradually stopped focusing on traditional masculinity and started to evaluate masculinity issues on a similar basis to women's issues. The effect of the sexist social structure on male identity has started to be discussed under the title of gender, and thus, male and masculinity studies have made progress towards becoming an academic branch.



Başlarda erkeklige eleştirmesi bağlamında feminist çalışmalara karşı çıksa da akademik olarak olgunlaşmasıyla birlikte, erkeklik çalışmaları da eleştirisini ataerkiye yöneltmiştir. Bilinmektedir ki hem kadınların hem erkeklerin kurtuluşu adil bir toplumun inşasında temel rol oynamaktadır.

[Özetle](#), erkeklerin aslında toplumdaki sanrılar sebebiyle sınırlandırılmış bir hayat üzerinden kendilerini gerçekleştirmeye çabaladığı görüşüne ulaşmak mümkündür. Erkek ve erkeklik çalışmalarına verilen değerin artması ile birlikte bu sınırlamaların kalkacağına ve erkekler olarak toplumsal kimliklerinin farkında olan bireylerin sayısının çoğalacağına inanıyorum.

Although it initially opposed feminist studies in the context of criticizing masculinity, as it matured academically, studies of men and masculinity also directed his criticism to patriarchy. It is known that the emancipation of both women and men plays a fundamental role in the construction of a just society.

[In summary](#), it is possible to reach the view that men are actually trying to realize themselves through a life that is limited due to the delusions in the society. I believe that with the increase in the value given to men and masculinity studies, these limitations will be lifted and the number of individuals who are aware of their social identities as men will increase.

# Sağın Değişen Cinsiyeti

## Changing Gender Of The Right Wing

Hasan Teoman BİNGÖL



Değişim, günümüz dünyasında var olabilmek için ayak uydurmaya çalıştığımız bir olgu. Dünya siyasetinde de değişim olgusunun boyutunun anlaşılması açısından faydalı örnekler gözlemlenebilir. Avrupa'da etki alanını gitgide genişleten sağ hareket, söylemlerinde farklı ve yeni anlatılarla ortaya çıkıyor. Bu söylem değişiminin sebepleri üzerine düşünürken, bu alan kazanımının bahse konu partilerin giderek "kadınlaşan" kadrolarıyla paralellik gösterdiğini de kaçırmamak gerekiyor. Fransız Ulusal Birlik Partisi, son yıllardaki yükselişini mevcut başkanı Marine Le Pen yönetiminde yaşadı. Aynı şekilde, bir sağ koalisyonun hükümet olduğu İtalya'da, İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni, 46 yaşında ülkesinin ilk kadın başbakanı oldu. Örnekleri arttırmak mümkün ancak burada görülmesi gereken gerçeklik, kadın kadrolar liderliğinde sağın yakaladığı başarının tesadüften ibaret olmadığı ile beraber bir güncellenme çabasının sonucu olduğu. Bu yazıda, sağın kadro ve söylem düzeyinde kadınlaşan imajının altında yatan dinamikleri, Avrupa'dan ve Türkiye'den örneklerle irdeleyeceğim.

Change is a phenomenon that we try to keep up with so that we can stay up to date in today's world. In world politics, useful examples can be observed in terms of understanding the extent of the phenomenon of change. The right wing movement, which is gradually expanding its sphere of influence in Europe, emerges with different and new narratives in its discourses. While thinking about the reasons for this change in discourse, it should not be overlooked that this field gain parallels the increasingly "womanized" cadres of the parties in question. The French National Rally has experienced its rise in recent years under its current president, Marine Le Pen. Likewise, in Italy, where a right-wing coalition governs, Giorgia Meloni, who is the leader of The Brothers of Italy party, became the first female prime minister of her country at the age of 46. It is possible to increase examples, but the reality to be seen here is that the success of the right wing under the leadership of female cadres is not just a coincidence, but is the result of an effort to update. In this article, I will examine the dynamics underlying the womanizing image of the right wing at the level of cadre and discourse, with examples from Europe and Turkey.

2011'de Fransız Ulusal Cephe partisinin başına geçen Marine Le Pen, 2015'te babası Jean-Marie Le Pen'i partiden uzaklaştırdıktan sonra partinin geleneksel cinsiyet rollerini destekleyici, cinsel yönelim ve kimlik farklılıklarını dışlayıcı politikaları parti içinde tartışılmaya [başlandı](#).

Right after 80 harassment cases involving immigrants took place in Cologne, Germany, at the beginning of 2015, Marine Le Pen claimed in an article she wrote for a journal, "I am scared that the migrant crisis signals the beginning of the end of women's [rights](#)." The sentence, which consisted of words chosen with high sensitivity, also showed the structure of the discourses that the National Rally would use in the new period and how it would embrace the elements of women's identity. In the following period, the party led by Le Pen competed in the 2017 and 2022 elections with French President Emmanuel Macron and increased its votes dramatically. The success of Le Pen shows that; the rhetoric that the lifestyle and security of the modern European woman is threatened by Muslim, immigrant men finds a response in the electorate. Beyond that, this rhetoric also changes the traditional electoral profile addressed by the party. As a matter of fact, it is known that Le Pen found a remarkable [response](#) in the LGBTI+ community in France. The reciprocation of this appropriated narrative points to the existence of a new political field where politics about women and the right-wing intersect. In the transfer of this narrative to the voters, the gender of the transmitter also plays an important role, as the transfer of the narrative produced through the female identity to the voters by a male transmitter will not have the same effect. Considering this communication strategy, the influence of new female figures in right-wing politics is better understood.

After Marine Le Pen, who became the head of the National Front party in 2011, removed her father Jean-Marie Le Pen from the party in 2015, the party's policies which supports traditional gender roles, excluding sexual orientation and identity differences began to be discussed within the [party](#).

2015 yılbaşında Almanya'nın Köln şehrinde göçmenlerin karıştığı 80 taciz olayı yaşanmasının hemen ardından Marine Le Pen, bir dergi için kaleme aldığı makalede "Üzülerek söylüyorum ki göçmen sorunu, Avrupa'da kadın özgürlüğü sorununun başlangıcıdır" ifadelerini [kullandı](#). Bu hassasiyetle seçilmiş kelimelerden oluşan cümle, Ulusal Birlik'in yeni dönemde kuracağı söylemlerin yapısını ve kadın kimliğine dair öğeleri nasıl sahipleneceğini de gösteriyordu. Takip eden süreçte, Le Pen liderliğindeki parti 2017 ve 2022 seçimlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yarıştı ve oylarını önemli ölçüde artırdı. Le Pen'in yakaladığı başarı gösteriyor ki; modern Avrupalı kadının yaşam tarzının ve güvenliğinin göçmen, müslüman erkekler tarafından tehdit altında olduğu retorik seçimde karşılık buluyor. Bunun ötesinde bu retorik, partinin hitap ettiği geleneksel seçmen profilini de değiştiriyor. Nitekim Le Pen'in Fransa'daki LGBTİ+ topluluğunda da kayda değer bir karşılık bulduğu [biliniyor](#). Sahiplenilen bu anlatının karşılık bulması, kadını konu alan siyasetin ve sağın kesiştiği yeni bir siyaset alanının varlığına işaret ediyor. Bu anlatının seçmene aktarımında, aktarıcının cinsiyeti de önemli yer tutuyor nitekim kadın kimliği üzerinden üretilen anlatının bir erkek aktarıcı tarafından seçmene aktarılması aynı etkiyi yaratacaktır. Bu iletişim stratejisi göz önüne alındığında sağ siyasetteki yeni kadın figürlerin etkisi daha iyi anlaşılıyor.



Türkiye’de göçmen karşıtı argümanlarla ortaya çıkan ve kayda değer bir destek toplayan Zafer Partisi’nin yayımladığı “Zafer Partisi Türk Kadınının tüm haklarının yanındadır” başlıklı propaganda [videosunda](#); kadınların Türk töresinde sosyal ve siyasi yaşamda önemli bir yere sahip olduğu, Türkiye’ye gelen göçmenlerin Türk kadınlarını taciz ettiği ve kadınların güvenliklerini tehdit ettiği argümanlarının yanında mevcut iktidarın kadınların kürtaj hakkını kullanmasını engellediği, Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer tarafından aktarılıyor. Bu argümanlar kadınlara göçmen erkeklere karşı korunması gereken kişiler imajı çizirken, argümanların geleneksel cinsiyet rollerini de besleyen bir alt metne sahip olduğu çok açık.

Sağın kadın kimliğiyle iç içe geçmiş bu yeni anlatısını daha iyi anlamak için anlatının maternalist yönüne de dikkat çekmek gerekiyor. Le Pen’in Ulusal Birliği’ne karşın Meloni’nin İtalya’nın Kardeşleri’nde ilerlemeci bir siyasi eksen kayması yok. Aksine partinin iktidara gelmesini hazırlayan süreç örgütlenirken geleneksel Hristiyan aile savunusu seçim kampanyasının merkezine konulmuş, kürtaj yasasına dokunulmayacağı sözü verilmesine karşın kürtajı Le Pen’in aksine kürtaj “trajedi” olarak nitelenmiş ve eşcinsel evlilik hakkına karşı argümanlar bulunan bir kampanya [yürütülmüştür](#). Meloni’nin yükselişinde önemli

In the propaganda [video](#) titled "Zafer Party stands by all the rights of Turkish women", published by the Zafer Party, which emerged with anti-immigrant arguments and founded significant support; Sevdagül Tunçer, Vice President, conveys that women have an important place in Turkish morals, social and political life, that immigrants who come to Turkey harass Turkish women and threaten women's security, as well as that the current government prevents women from using their right to abortion. While these arguments portray women as people who need protection against immigrant men, it is clear that they have a subtext that also fosters traditional gender roles.

In order to better understand this new narrative of the right wing, which is intertwined with the female identity, it is necessary to draw attention to the maternalistic aspect of the narrative. Despite Le Pen's National Rally, Meloni's Brothers of Italy does not have a progressive political shift. On the contrary, while the process that prepared the party to come to power was being organized, the traditional Christian family defense was put at the center of the election [campaign](#), and despite the promise that the abortion law would not be violated, a campaign was carried out with arguments against the right to same-sex marriage, which described abortion as a "tragedy" unlike Le Pen.

bir kilometre taşı olarak nitelendirilen San Giovanni mitinginde Meloni'nin kalabalığı harekete geçirmek için kullandığı "Ben Giorgia'yım! Bir kadınıam! Bir anneyim! İtalyanıam! Hristiyanıam!" sözleri, sahiplendiğı siyasi kimliđin bir [özet](#)i. Anneliđin ve doğurganlıđın kutsandığı bu yeni söylem biçimi, Avrupadaki hükümetlerin yıllardır iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik izlediğı göç politikalarının reddini de içeriyor.

Sađ hareketteki bu söylem deđişikliđi incelendiğinde, daha önce ilerlemeci hareketler tarafından sahiplenilen ve toplumsal yaşamda daha çok yer bulan cinsiyet kimliklerinin günümüzde sađ hareketin söylemlerine entegre olduđu sonucunu çıkarabiliriz. Dünya siyasetinin deđişen dinamiklerini anlamak, kimlikler üzerinden tanımlanan siyasi paradigmalardan deđiştini anlamaktan geçiyor. Avrupa siyasetinde kadın kimliđinin yeniden konumlanışı bu paradigma deđişiminin gözlemlenebildiğı olgulardan sadece bir tanesi.

At the San Giovanni rally, which is considered an important milestone in Meloni's rise, Meloni used the phrase "I am Giorgia! I am a woman! I am a mother! I am Italian! I am Christian!" Her [words](#) are summary of the political identity she espouses. This new form of discourse, which blesses motherhood and fertility, also includes the rejection of the migration policies that governments in Europe have been pursuing for years to meet their labor needs..

When this discourse change in the right movement examined, we can conclude that gender identities, which were previously embraced by progressive movements and found more place in social life, are now integrated into the discourses of the right movement. Understanding the changing dynamics of world politics requires understanding that political paradigms defined through identities have changed. The repositioning of female identity in European politics is just one of the cases in which this paradigm shift can be observed.



# Tarihin Unutamadığı Kadınlar

## Women That History Can't Forget

Ferhat KARACA



Dünyanın siyasi tarihine baktığımızda, kadın ile erkek tarihi kişiliklerin arasındaki sayı farkının korkunç derecede yüksek olduğunu görürüz. Ataerkil yönetimin kadınları genel anlamda arka plana attığı, önemsizleştirdiği bilinmeyen bir şey olmamakla ve günümüzde hayli eleştirilmekle birlikte, erkeklerin kadınlara karşı tutumu kültürden kültüre, toplumdan topluma değişiklik göstermiştir. Kıta Avrupası ve Britanya'da kadına karşı tutum, Nors ülkeleri haricinde, kültürden kültüre pek bir farklılık göstermemiştir. Alt tabaka doğumlu kadınlar eşlerine çocuk vermek ve genelde evin ve hayvanların bakımını üstlenmekten başka bir şey yapmamakla kısıtlanmışken, soylu sınıftaki kadınlar da çok farklı bir durumda değildir. Kendi fikirleri ve istekleri göz ardı edilip diplomatik evliliklerin ana parçası haline gelen bu soylu kadınların ikinci görevi ise, tıpkı alt tabaka doğumlu kadınlar gibi eşlerine çocuk vermektir. Bir kadından emir alınması pek rastlanan bir şey değildi.

When we look at the political history of the world, we see that the difference in numbers between female and male historical figures are terribly high. Although it is not unknown that the patriarchal administration generally leaves aside women and trivializes them and is highly criticized today, the attitude of men towards women has changed from culture to culture, from society to society. Attitudes towards women in Continental Europe and Britain did not differ much from culture to culture, with the exception of the Norse countries. While lower-born women were restricted to doing nothing but giving birth to their husbands and generally taking care of the house and animals, women of the nobility were no different. The second duty of these noble women, whose ideas and wishes were ignored and became the main part of diplomatic marriages, is to give children to their husbands, just like lower-class women. Taking orders from a woman was uncommon.



Savaşamayacak güçte ve psikolojide oldukları düşünülürdü ki bu da maskülenliğin hat safhada olduğu bu devirlerde kadınları daha da küçük düşürürdü. Bu baskı hali şüphesiz birçok kadının tarih sahnesine çıkmasını engellemiştir.

Mamafih, bütün bu durumlara karşı çıkıp tarihe adını altın harflerle yazdıran; bir krallığın kurtuluş umudu olan, uçsuz bucaksız bir imparatorluğun en güçlü hükümdarlarından biri olan ve oğlunun hakkını savunmak için onlarca soylunun karşısında duran kadınlar da yok değildir.

#### Joan of Arc

Born in Domrémy-la-Pucelle, France, in 1412, during the years of the Hundred Years' War, Jeanne was an ordinary girl who helped her family take care of animals. In 1428, he requested to be taken to King Charles VII of France.

They were thought to be not strong and psychologically incapable of fighting, which degraded women even more in these times when masculinity was at its peak. This state of oppression has undoubtedly prevented many women from appearing on the stage of history.

However, those who opposed all these situations and wrote their name in history with golden letters; there are also women who are the hope of salvation for a kingdom, one of the most powerful rulers of a vast empire and stand against dozens of nobles to defend the right of their son.

#### Joan of Arc

1412'de, Yüzyıl Savaşları'nın yaşandığı yıllarda Domrémy-la-Pucelle, Fransa'da doğan köylü alt tabaka bir ailenin kızı olan Jeanne, ailesine hayvanların bakımında yardım eden sıradan bir kızdı. 1428 yılında Fransa Kralı VII. Charles'a götürülmeyi talep etti.



Başmelek Michael, Azize Margaret ve Azize Catherine rehberliğinde Fransa'yı İngilizlerden kurtaracağına inanan Jeanne, kendisinin inancı ve azminden etkilenen Kral Charles tarafından henüz 17 yaşındayken destek ordusu ile birlikte [Orléans Kuşatması'na](#) gönderildi. Nisan 1429'da şehre varan Jeanne'in gelişi, Fransız askerlerde muhteşem bir cesaret ve moral artışı yaşattı. Jeanne'in gelmesinden 9 gün sonra İngilizler kuşatmayı kaldırdı. Durmaya niyeti olmayan Jeanne, Fransız ordusunu İngilizleri takip etmeye ikna etti ve [Loire Seferi](#) olarak bilinen bir dizi Fransız galibiyetiyle sonuçlanan muharebeler sonucunda Kral Charles Reims şehrinde taçlandırıldı.

Tüm bu başarılarla rağmen [Paris](#) ve [La Charité](#) Kuşatmalarında alınan yenilgiler, sarayda Jeanne'e karşı bir güvensizlik hissi yarattı. [Compiègne Kuşatmasında](#) Fransız savunmacılara destek olma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ve Burgonyalılar tarafından 1430'da esir alındı ve hemen ardından İngilizlere teslim edildi. Piskopos Pierre Cauchon tarafından çeşitli sapkınlık ve dine saygısızlık suçlarıyla yargılandı ve 30 Mayıs 1431'de yakılarak idam edildi.

Jeanne'in ölümü her ne kadar üzüntüye yol açsa da Fransız ordusunda ve ülkede herhangi bir olumsuz etki yaratmadı. Onun cesaretiyle moral bulan Fransız ordusu zaferler kazanmaya devam etti ve Castillon Muharebesi'nde İngilizlere son ağır darbeyi vurarak Yüzyıllık Savaşı Fransız galibiyetiyle bitirdi.

Her ne kadar İngilizler tarafından 'kafir' olarak nitelendirilip idama mahkum edilse de Jeanne, daha sonradan Roma Katolik Kilisesi tarafından azize ilan edildi. Sıradan bir köylü kızı olarak hayatına başlayan Jeanne, 19 yıllık ömründe yaptıklarıyla Fransa tarihinde bir kurtarıcı ve kahraman olarak görülmekle birlikte, [bazı kitleler](#) tarafından feminizmin sembolü olarak görülmektedir.

Believing that she would save France from the English under the guidance of Archangel Michael, St. Margaret and St. Catherine. Jeanne was sent to the [Siege of Orléans](#) with the relief army at the age of 17 by King Charles, impressed by her faith and perseverance. Arriving of Jeanne in the city in April 1429, gave the French soldiers a magnificent increase in courage and morale. 9 days after Jeanne's arrival, the English lifted the siege. With no intention of stopping, Jeanne persuaded the French army to follow the English, and King Charles was crowned in the city of Reims after a series of French victorious battles known as the [Loire Campaign](#).

Despite all these successes, the defeats in the Sieges of [Paris](#) and [La Charité](#) created a feeling of distrust towards Jeanne in the court. His attempt to support the French defenders at the [Siege of Compiègne](#) failed, and she was captured by the Burgundians in 1430 and handed over to the English soon after. She was tried by Bishop Pierre Cauchon on various charges of heresy and blasphemy and was burned to death on May 30, 1431.

Although the death of Jeanne caused sadness, it did not have any negative effects on the French army and the country. Moralized by her courage, the French army continued to gain victories and dealt the final heavy blow to the British at the Battle of Castillon, ending the Hundred Years' War with a French victory.

Despite she was described as an 'heretic' by the English and sentenced to death, she was later declared as a "saint" by the Roman Catholic Church. She started her life as an ordinary country girl, is seen as a savior and hero in the history of France with what she did in her 19-year life, but is seen as a feminist by [some masses](#).

## Matilda

Fatih William'ın en küçük oğlunun ve Büyük Alfred'in soyundan gelen İskoçya Kralı III. Malcolm'un kızı İskoçyalı Matilda'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Matilda, soylu kanının ona verdiği bir görev olarak yaşayacağı bir dizi evlilik ve İngiliz tarihinin en kanlı iç savaşlarından biri olan [Anarşi](#) dönemine bir taraf olarak katılacağı hayatına 7 Şubat 1102'de muhtemelen Sutton Courtenay, İngiltere'de gözlerini açtı. Daha henüz 6 yaşındayken, Kutsal Roma İmparatoru V. Heinrich tarafından ailesine bir evlilik teklifi gönderildi. Evleneceği yaş olan 12 yaşına kadar Almanca'yı ve Alman kültürünü öğrendi. Ocak 1114'te Matilda, aradaki 24 yaş farka rağmen henüz 12 yaşına ilk evliliğini yaptı. Kocasını 1125 yılında ölünceye dek ona İmparatorluğu yönetmede yardımcı oldu, yolculuklarına eşlik etti.

Bu evlilikten bir çocuk sahibi olamayan Matilda, gelen onca evlilik teklifine rağmen tekrardan Normandiya'ya babasının yanına döndü. 1120'de varis kardeşi William Adelin'in [Beyaz Gemi felaketinde](#) ölmesi büyük bir veraset krizine yol açmıştı. Bu süre zarfında babası, Blois'li Stephen'in de aralarında bulunduğu birçok soyluyu varis olarak seçmeyi düşünüyordu. Nitekim V. Heinrich'in ölümü ve Matilda'nın dönüşü bu planları değiştirdi ve tüm Anglo-Norman baronları 1126'da Winchester'da Matilda'yı varis olarak tanıyacaklarına dair samimi olmayan bir yemin ettiler.

Yine birtakım siyasi ve stratejik planların sonucu olarak Matilda, 25 yaşındayken 13 yaşındaki Anjou ve Maine kontu Geoffrey ile evlendirildi. Bu evlilikten Henry adında bir çocukları oldu. 1135'te babası I. Henry'nin ölümüyle birlikte tahtın kendisine kaldığını düşündü fakat Anglo-Norman baronları bir kadını yöneticileri olarak görmeyeceklerini ifade ederek Blois'li Stephen'i destekledi. Matilda'nın kuzeni olan Stephen, İngiliz Kilisesi'nin de gücünü arkasında alarak kendisini İngiltere Kralı ilan etti.

## Matilda

Born to the youngest son of William the Conqueror and the Matilda of Scotland, the daughter of Malcolm III, King of Scotland, descendant of Alfred the Great, Matilda opened her eyes in possibly Sutton Courtenay, England, on February 7, 1102, where she would live for the duty by her noble blood, a series of marriages, and as a pretender to the [Anarchy](#) period, one of the bloodiest civil wars in English history. When she was only 6 years old, a marriage proposal was sent to her family by the Holy Roman Emperor Heinrich V. She learned German and German culture until the age of 12, when she was about to get married. In January 1114, Matilda married for the first time at the age of 12, despite the age gap of 24 years.

She helped her husband rule the Empire and accompanied him on his travels until he died in 1125. Matilda, who did not have a child from this marriage, returned to Normandy with her father, despite all the marriage proposals. The death of her brother and heir of her father, William Adelin, in the [White Ship disaster](#) in 1120 caused a succession crisis.

Again as a result of some political and strategic plans, Matilda was married at the age of 25 to 13-year-old Geoffrey, Count of Anjou and Maine. From this marriage they had a child named Henry. With the death of his father Henry I in 1135, she thought the throne had fallen to her, but the Anglo-Norman barons supported Stephen of Blois by stating that they would not see a woman as their ruler. Stephen, Matilda's cousin, proclaimed himself King of England, with the power of the Church of England behind him.

Bununla birlikte, elbette ki Matilda'yı destekleyen soylular ve baronlar da bulunuyordu. 1139'da tah-tı zorla almak için üvey kardeşi Gloucester'lı Robert ve amcası İskoçya Kralı I. David'in desteğiyle İngiltere'ye geçti. Matilda'nın ordusu 1141'de [Lincoln Muharebesi'nde](#) Stephen'i ele geçirdi fakat Westminster'da planladığı taç giyme töreni şehir halkının sert tepkisi ile gerçekleşmedi, bu sebeple hiçbir zaman İngiltere Kraliçesi olarak anılmayan Matilda, bunun yerine İngiltere Leydisi olarak anıldı.

Üvey kardeşi Robert'ın Westminster'da ele geçirilmesi sonucunda Stephen'a karşılık Robert'ı almayı kabul etti. 1141 kışında Oxford Kalesi'nde Stephen'a bağlı kuvvetler tarafından tuzağa düşürülen Matilda, yakınlardaki donmuş bir nehri geçerek kaçmayı başardı. Savaş çıkmaza girmişti, güneybatı İngiltere Matilda'nın kontrolü altındayken, iç bölgeler ve güneydoğu İngiltere Stephen'ın kontrolü altındaydı. Bununla birlikte kocası Geoffrey de Normandiya'da kontrolü sağlamıştı. Kendisi ve üvey kardeşi Robert'ın çabalarıyla kazanılan bir dizi zaferin ardından [Wallingford Anlaşması](#) yapıldı. Anlaşmaya göre Stephen kral olarak kalacaktı fakat Matilda ve Geoffrey'nin oğlu Henry'i varisi olarak ilan edecekti. Daha sonradan II. Henry olarak tahta geçen oğlu, [Angevin İmparatorluğu'nu](#) kurdu.

Hayatını henüz 12 yaşındayken dönemin en büyük imparatorlarından biriyle evlenmekle, bir soylu kızı olarak babasının ondan istediklerini eksiksiz yerine getirmekle, halkın ve baronların sırf kadın olduğu için karşısında durmasına rağmen pes etmeyip hakkı olan için savaşmakla geçiren Matilda 10 Eylül 1167'de Rouen, Normandiya'da öldü.

However, there were of course also nobles and barons who supported Matilda. She crossed into England in 1139 with the support of his half-brother Robert of Gloucester and his uncle, King David I of Scotland, to take the throne by force. Matilda's army captured Stephen at the [Battle of Lincoln](#) in 1141, but his planned coronation at Westminster did not take place with the strong opposition of the townspeople, so Matilda, who was never referred to as Queen of England, was instead referred to as the Lady of England.

She agreed to take Robert in return for Stephen as a result of his half-brother Robert being captured at Westminster. Trapped by Stephen's forces at Oxford Castle in the winter of 1141, Matilda managed to escape by crossing a nearby frozen river. The war had reached a stalemate, with southwestern England under Matilda's control, while the Midlands and southeastern England were under Stephen's control. Her husband, Geoffrey, also took control of Normandy. After a series of victories through the efforts of herself and his half-brother Robert, the [Treaty of Wallingford](#) was made. According to the agreement, Stephen would remain king, but would declare Matilda and Geoffrey's son, Henry, as his heir. Her son, who later ascended to the throne as Henry II, founded the [Angevin Empire](#).

Matilda, who spent her life marrying one of the greatest emperors of the time when she was only 12 years old, fulfilling her father's wishes as a noble daughter, and fighting for what is right despite the fact that the people and barons stood against her just because she was a woman, Matilda was died on September 10, 1167 in Rouen, Normandy.



Büyük Katerina

Çariçe Katerina veya doğum adıyla Sophie Augusta Frederike, 2 Mayıs 1729'da Stettin, Prusya Krallığında soylu bir ailede doğdu. Babası Prusya Krallığında bir generaldi, anne tarafından kuzenleri ise daha sonradan İsveç Kralı olacak olan Holsetin-Gottorp'lardandı. Bu bağlantılara rağmen, pek de zengin bir aile sayılmazlardı. Sophie ikinci kuzeni ve gelecekteki eşi olan Charles Peter Ulrich (daha sonradan III. Petro) ile henüz 10 yaşındayken tanıştı.

Catherine II the Great

Tsarina Katerina or birth name Sophie Augusta Frederike was born on May 2, 1729 in Stettin, Kingdom of Prussia, into a noble family. His father was a general in the Kingdom of Prussia, and his maternal cousins were Holsetin-Gottorp, who would later become King of Sweden. Despite these connections, they weren't exactly a wealthy family. Sophie met her second cousin and future husband, Charles Peter Ulrich (later Peter III), when she was just 10 years old.

Annesinin ve Rus İmparatoriçesi Elizabeth'in de içinde olduğu birtakım entrikalar sonrasında Sophie ve Peter 1745 yılında evlendi. Babası düğününe gelmedi. 1744'te Rusya'ya geldiğinde Sophie, kendini Rus insanına ve İmparatoriçe Elizabeth'e sevdirmekten kaçınmadı. Hevesli bir şekilde Rusça öğrenmeye başladı. Geçirdiği bir hastalık sonucu neredeyse ölme noktasına geldi. Baygınlığı geçtiğinde annesinin Protestan bir papaz tarafından tedavi önerisini reddedip Ortodoks bir rahip istedi. İnançlı bir Protestan olan babasının karşı çıkmasına rağmen 28 Haziran 1744'te Ortodoks inancına geçti. Aynı süre içerisinde Katerina Aleksievna adını aldı.

Yaptığı evlilikte hiçbir zaman mutlu olmadı. Katerina'nın ve kocası Petro'nun birbirleri dışında birçok ilişki yaşadıkları tarihi kaynaklarda geçmektedir. İmparatoriçe Elizabeth'in ölümü üzerine Petro, 5 Ocak 1762'de III. Petro olarak tahta çıktı. Fakat hükmü fazla sürmedi. Aynı yıl 28 Haziran'da muhafız alayı ayaklandı ve III. Petro'yu tahttan indirdi. Ve aynı gün Katerina Çariçe olarak ilan edildi.

Katerina'nın hükmünde Rusya İmparatorluğu'nun sınırları yaklaşık 520.000 kilometrekare genişledi. Bu savaşların birçoğu Polonya-Litvanya Birliği ve Osmanlı İmparatorluğu ile yapıldı. [Polonya-Litvanya Birliği'nin yıkılışı](#) ve [Kırım'ın ilhaki](#) Çariçe Katerina'nın döneminde yaşanmış büyük olaylardır.

Eğitim, sanat ve kültür alanlarına çok önem vermiş, Rusya'nın ileriki yıllarda yapacağı sanatsal atılımların bir nevi temelini atmıştır.17 Kasım 1796 sabahı 67 yaşında öldü. Bir soylu evliliğin piyonu olarak görevini yerine getirmek üzere çıktığı bu yolda, Rus tarihinin en kritik yüz yıllarından birinde Rus tarihinin en önemli Çariçelerinden biri haline gelerek hem Rus hem de dünya tarihinin adını altın harflerle yazdırdı.

After a series of intrigues involving her mother and Russian Empress Elizabeth, Sophie and Peter were married in 1745. Her father didn't come to her wedding. When she came to Russia in 1744, Sophie did not hesitate to endear herself to the Russian people and the Empress Elizabeth. He enthusiastically began to learn Russian. She nearly died as a result of an illness. When she got awake, she refused her mother's offer of treatment by a Protestant priest and asked for an Orthodox priest. He converted to the Orthodox faith on June 28, 1744, despite the opposition of his father, who was a devout Protestant. In the same period, she took the name Katerina Alexievna.

She was never happy in her marriage. It is mentioned in historical sources that Catherine and her husband Peter had many relationships apart from each other. Upon the death of Empress Elizabeth, Peter ascended the throne as Peter III on January 5, 1762. But his rule did not last long. On June 28 that same year, the guard regiment revolted and overthrew Peter III. And on the same day, Catherine was proclaimed as Tsarina.

Under Catherine's rule, the borders of the Russian Empire expanded by approximately 520,000 square kilometers. Many of these wars were fought with the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire. [The collapse of the Polish-Lithuanian Commonwealth](#) and the [annexation of Crimea](#) are major events that took place during the reign of Tsarina Catherine.

She showed great importance to the fields of education, art and culture, and laid the foundation for the artistic breakthroughs that Russia would make in the coming years. She died on the morning of November 17, 1796 at the age of 67. On her way to fulfilling her duty as a pawn of a noble marriage, she became one of the most important Tsarinas in Russian history in one of the most critical centuries in Russian history, writing her name in both Russian and world history with golden letters.

# Uluslararası Güvenlik ve Toplumsal Cinsiyet: 1325 Sayılı BMGK Kararı

## International Security and Gender: UNSC Resolution 1325

Safura KOÇOĞLU EYİLER  
Yıldız Teknik Üniversitesi



İki kutuplu dünyadan kimi araştırmacılara göre çok kutuplu kimilerine göre tek kutuplu uluslararası sisteme geçişi müjdeleyen Soğuk Savaş'ın bitişi, dünya için daha istikrarlı ve barışçıl bir ortam yaratmaz. Bilakis, büyük savaş kaygıları yerini bölgesel çatışmalara ve terör olaylarına bırakır. Soğuk Savaş sonrası bu dönem, devletin, güvenliğin referans nesnesi olduğu geleneksel düşüncenin de sorunsallaştırıldığı bir dönemdir. 1325 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, 2000 yılında, böyle bir uluslararası ortamda hayat bulur.

Klasik ya da geleneksel anlayış, çatışma sonrası dönemi, çatışan tarafların “resmi” olarak şiddeti ve çatışmayı durdurması olarak tanımlamaktadır. Oysa feminist teorisyenlere göre bu dönem, imzalanan barış antlaşmalarına rağmen güvensizliğin, şiddetin ve militarizasyonun devam ettiği bir dönemdir. Soğuk Savaşın sona ermesi ve iç savaşların artması nedeniyle “kimin güvenliği?” sorusundan yola çıkılarak toplumun ve tek tek bireylerin güvenliği konusu da gündeme getirilir.

The end of the Cold War, which heralded the transition from a bipolar world to a multipolar and, according to some researchers, unipolar international system, did not create a more stable and peaceful environment for the world. On the contrary, concerns of a major war gave way to regional conflicts and terrorist incidents. This post-Cold War period is also a period in which the traditional idea of the state as the referent object of security is problematised. It was in such an international environment that United Nations Security Council (UNSC) Resolution 1325 came to life in 2000.

The classical or traditional understanding defines the post-conflict period as the “official” cessation of violence and conflict by the conflicting parties. However, according to feminist theorists, this period is a period in which insecurity, violence and militarisation continue despite the peace treaties signed. Due to the end of the Cold War and the increase in civil wars, the question of “whose security?” is brought to the agenda as well as the security of society and individuals.

Feminist teorisyenlerin çabalarıyla ve sivil toplumun baskısıyla BMGK, bugüne kadar “Kadınlar, Barış ve Güvenlik” (“Women, Peace and Security”) (WPS) konulu on karar alır. Yıllara göre alınan kararlar şu şekildedir: 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) ve 2493 (2019).

Bu kararların ortak amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, çatışmanın önlenmesi, sonlandırılması ve yeniden yapılandırma aşamalarında kadınların şiddetten korunması ve barış süreçlerinde etkin rol oynamalarını desteklemektir. Bu kararlar arasında en kapsamlı olanı 1325 sayılı karardır. WPS gündeminin de temelini oluşturan bu karar, kadınların ve kız çocuklarının cinsel şiddet de dâhil olmak üzere tüm şiddet türlerinden korunmasını özellikle vurgulamaktadır. Dahası, kadınların çatışmaların mağdurları ya da kurbanları olduğu anlayışını geride bırakarak güvenlik, çatışma, savaş ve barış konularında, karar alma süreç ve mekanizmalarındaki temsillerinin artırılmasını hedeflemektedir.

WPS gündemi, katılım ve temsil, koruma, önleme, yardım ve kurtarma olmak üzere [dört sütundan](#) oluşmaktadır. Bu bağlamda 1325 sayılı karar, katılım ve temsil sütunuyla ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve barış ile ilgili kurum ve mekanizmaların karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyerek cinsiyetlerin bu süreçlere eşit katılımını ve nüfuzunu amaçlamaktadır.

With the efforts of feminist theorists and the pressure of civil society, the UNSC has so far adopted ten resolutions on “Women, Peace and Security” (“WPS”). The resolutions adopted by year are as follows: 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) and 2493 (2019).

The common goal of these resolutions is to ensure gender equality, protect women from violence during the prevention, cessation and reconstruction phases of conflict and support them to play an active role in peace processes. The most comprehensive of these resolutions is Resolution 1325. This resolution, which also forms the basis of the WPS agenda, specifically emphasises the protection of women and girls from all forms of violence, including sexual violence. Moreover, it aims to increase the representation of women in decision-making processes and mechanisms on security, conflict, war and peace issues, leaving behind the understanding that women are victims or victimizers of conflicts.

The WPS agenda consists of [four pillars](#): participation and representation, protection, prevention, relief and recovery. In this context, through the participation and representation pillar, resolution 1325 aims to promote gender equality in the decision-making processes of institutions and mechanisms related to security and peace at national, regional and international levels, aiming at equal participation and influence of the sexes in these processes.



Bu aynı zamanda daha fazla kadının müzakereci, arabulucu, barışı koruma görevlisi, polis ve insanî personel olarak sahada aktif olarak bulunmaları anlamına gelmektedir. Koruma sütununda, çatışma durumunda kadın ve kız çocuklarının cinsel şiddet de dâhil olmak üzere toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı şiddetler ve diğer insani krizlerden korunmasını hedeflemektedir. Kadınlar ve erkekler güvenliği farklı tecrübe ettiğinden, bu sütunda, ülke içinde yerinden edilmiş ya da mülteci olmuş kadın ve kız çocuklarının bu sürecin her aşamasında oluşabilecek özel koruma ihtiyaçlarına ve neye ihtiyaçlarının olduğunu belirlemeye özellikle vurgu yapılmaktadır.

Önleme sütunuyla ise, çatışmanın önlenmesi, çatışma sırası ve sonrasında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu olanların yargılanması, kadınların ulusal hukuk kapsamındaki haklarının güçlendirilmesi ve yerel kadın barış girişimlerinin ve çatışma çözüm süreçlerinin desteklenmesi de dâhil olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik müdahale stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

This also means more women being active in the field as negotiators, mediators, peacekeepers, police and humanitarian personnel. The protection pillar aims to protect women and girls in conflict situations from gender-related violence, including sexual violence, and other humanitarian crises. As women and men experience security differently, this pillar places particular emphasis on identifying the specific protection needs of internally displaced and refugee women and girls at each stage of this process and what they need.

The prevention pillar aims to prevent conflict and eliminate all forms of violence against women and girls during and after conflict. It aims to develop response strategies to prevent violence against women, including prosecuting those responsible for violations of international law, strengthening women's rights under national law and supporting local women's peace initiatives and conflict resolution processes.





Ayrıca ayrımcı cinsiyet normlarına, tutum ve davranışlarına karşı cinsiyete dayalı şiddeti yok etmeye odaklanmakta ve şiddetin mağdurları olarak erkek ve erkek çocuklarını da dikkate almayı vurgulamaktadır. Yardım ve kurtarma sütunu, kadın ve kız çocuklarının ülkeye geri dönüş ve yeniden yerleşim, mülteci kamplarının tasarımı gibi özel ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır. Dahası bu sütun, çatışma sırasında ve sonrasında kadınların kurtarma ve yardım süreçlerinde aracılık etme kapasitelerinin güçlendirilmesine de yardım etmektedir.

1325 sayılı karar, silahlı çatışma ve barış süreçlerinde kadınlara karşı işlenen suçların kovuşturulması, savaş sırasında kadınların ve kız çocuklarının daha fazla korunması, BM barışı koruma operasyonlarına ve saha görevlerine daha fazla kadının atanması ve kadınların her düzeyde karar alma süreçlerine daha fazla katılması çağrısında bulunarak başlamaktadır. 2008 yılında kabul edilen 1820 sayılı karar, cinsel şiddeti bir savaş taktiği ve güvenlik sorunu olarak kabul etmekte ve cinsel şiddetin farklı biçimlerinin “savaş suçu olarak tanımlanabileceğini” savunmaktadır. 1960 (2010) sayılı karar, yaptırımlar ve raporlama tedbirleri yoluyla cinsel şiddet faillerinin cezazsız kalmasını engellemeyi amaçlayan tedbirler öngörmektedir. 2122 (2013) sayılı karar, diğer hususların yanı sıra, çatışmalarda cinsel şiddetten etkilenen kadınlara “üreme sağlığı hizmetlerinin tamamının” sağlanması gerekliliğini vurgulamaktadır. 2106 (2013) sayılı karar ise, erkeklerin ve erkek çocuklarının da çatışmada cinsel şiddetin hedefi olduğunu kabul eden ilk BMGK kararıdır.

It also focuses on eradicating gender-based violence against discriminatory gender norms, attitudes and behaviours and emphasises the consideration of men and boys as victims of violence. The relief and recovery pillar aims to address the specific needs of women and girls, such as repatriation and resettlement and the design of refugee camps. Moreover, this pillar helps to strengthen women’s capacity to mediate in rescue and relief processes during and after conflict.

Resolution 1325 begins by calling for the prosecution of crimes against women in armed conflict and peace processes, greater protection of women and girls during war, the appointment of more women to UN peacekeeping operations and field missions, and greater participation of women in decision-making processes at all levels. Resolution 1820, adopted in 2008, recognises sexual violence as a tactic of war and a security problem and argues that different forms of sexual violence “may be defined as war crimes”. Resolution 1960 (2010) provides for measures aimed at preventing impunity for perpetrators of sexual violence through sanctions and reporting measures. Resolution 2122 (2013) emphasises, inter alia, the need to provide “the full range of reproductive health services” to women affected by sexual violence in conflict. Resolution 2106 (2013) is the first UNSC resolution to recognise that men and boys are also targets of sexual violence in conflict.

WPS gündemine rağmen feminist akademisyenler, toplumsal cinsiyet meselelerinin BM'nin daha geniş barış ve güvenlik politikasından dışlandığını düşünmektedir. Ayrıca onlara göre 1325 sayılı karar, ataerkillik, erkeklik ve militarize iktidarın yerleşik anlayışları da dâhil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yapısal kökleriyle yüzleşmemektedir. Dahası, çatışmanın temel nedenleri de kararlarda ele alınmamaktadır. Onlar, BM'deki barış inşası kavramını çok dar bulmakta ve barışın güvenlik ve adalet ile yoksulluk, dışlanma ve baskıdan kurtulma ile bağlantılı olması gerektiğini savunmaktadır.

Ayrıca onlara göre, toplumsal cinsiyet kavramları kadınları ve kadınlığı barışla özdeşleştirirken, erkekler ve erkek normları metinlerde yer almaktadır. 1325 sayılı kararın ölçülebilir bir başarısının bulunmaması ya da başarısının sınırlı olması da eleştiriler arasında yer almaktadır. "Tepeden inme" verilen bir belge olarak bu kararın ilkelerinin anlaşılabilmesi ve kadınların katılımıyla sadece niceliksel olarak ilgilenmiş olması nedeniyle değerinin de anlaşılabilmesine neden olmaktadır.

Feminist teorisyenler kadınların güvensizliğini, iki şekilde ifade etmektedir. İlki erkek şiddeti gibi acil güvensizlikler, ikincisi ise ekonomik, sosyal ve politik eşitsizlikten doğan daha uzun vadeli tehditlerdir. Onlar hem uzun vadeli hem acil güvensizliklerin kadın ve erkek arasındaki yerleşik, haksız ve eşit olmayan güç ilişkilerinden kaynaklandığını savunmaktadır. Diğer yandan WPS gündemi ise kadınların güvensizliğini iki nedene bağlamaktadır. Bunlar çatışma durumu ve kadınların kadın olmalarından doğan cinsiyet farkı. Feminist düşünürlere göre kadınların savunmasızlığını bu şekilde okumak, kadınları tek bir seçenekle karşı karşıya bırakmak anlamına gelmektedir. O da, başka biri tarafından korunan mağdur ya da kurban olmak. Bu bağlamda onlara göre WPS kararları, yetişkin erkek bedenini "normal" olarak değerlendiren sorunu kadın bedeni atfetmektedir.

Despite the WPS agenda, feminist scholars believe that gender issues have been excluded from the UN's broader peace and security policy. They also argue that Resolution 1325 fails to confront the structural roots of gender inequalities, including entrenched understandings of patriarchy, masculinity and militarised power. Moreover, the root causes of conflict are not addressed in the resolutions. They find the UN concept of peacebuilding too narrow and argue that peace should be linked to security and justice and freedom from poverty, exclusion and oppression.

They also argue that while gender concepts identify women and femininity with peace, men and male norms are absent from the texts. The lack of measurable achievement or limited success of Resolution 1325 is also criticised. As a "top-down" document, the principles of this resolution are not understood and its value is not recognised because it deals only quantitatively with women's participation.

Feminist theorists express women's insecurity in two ways. The first is immediate insecurities, such as male violence, and the second is longer-term threats arising from economic, social and political inequality. They argue that both long-term and immediate insecurities stem from entrenched, unfair and unequal power relations between men and women. The WPS agenda, on the other hand, attributes women's insecurity to two causes. These are the conflict situation and the gender difference arising from women being women. According to feminist thinkers, reading women's vulnerability in this way means leaving women with only one option. That is, to be a victim or a victim protected by someone else. In this context, according to them, the WPS judgements attribute the problem to the female body while considering the adult male body as "normal".

Despite all its flaws, there are countries that have prepared their own national action plan (NAP) with reference to Resolution 1325 and have enacted laws in favour of gender equality. One of these is Rwanda.



Sömürge döneminde Belçikalı güçler tarafından Hutular ve Tutsiler olarak ikiye ayrıştırılan Ruanda toplumu, 1994 soykırımı sırasında kadınlar arasında da etnik ve hiyerarşik bir ayrışmaya sahne olur. Örneğin “Hutu On Emir” Tutsi kadınlarını “baştan çıkarıcı” olarak tanımlarken onlarla ilişkisi olan Hutu erkeklerini de “hain” olarak ilan eder. Soykırım sonrasında ise kadınlar, “anne” ve “barıştırmacı” olarak tanımlanır. Artık onlar, milletin anneleri ve geçmişin tüm pisliklerini süpürmek için “yeni süpürgeler”dir. Soykırım sırasında pek çok kadın tecavüze uğrar, damgalanır, toplumdan dışlanır ve yoksullukla mücadele eder. 2003 yılında soykırım sonrası hazırlanan anayasada Ruanda, karar alıcı görev ve organlara en az yüzde 30 kadın kotası getirir. 2009 yılında kendi UEP’sini dört sütuna dayanarak hazırlar.

1995 yılında Bosna’da binlerce Müslüman erkek ve çocuk Sırp tarafından öldürülür. Binlerce Müslüman kadına da tecavüz edilir. Savaşın sonu Sırbistan, ilk UEP’sini 2010’da ikincisini ise 2017’de uygulamaya başlar. Fakat Siyah Giyen Kadınlar (Women in Black) hareketi bunun yeterli olmadığını, çatışma sonrası yeniden yapılanma ve uzlaşmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için Sırbistan’ın geçmişle yüzleşerek siyasi sorumluluğunu yerine getirmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

Rwandan society, which was divided into Hutus and Tutsis by the Belgian forces during the colonial period, also witnessed an ethnic and hierarchical segregation among women during the 1994 genocide. For example, the “Hutu Ten Commandments” describe Tutsi women as “seductresses” and declare Hutu men who have relations with them as “traitors”. After the genocide, women are defined as “mothers” and “peacemakers”. They are now the mothers of the nation and the “new brooms” to sweep away all the filth of the past. During the genocide, many women were raped, stigmatised, excluded from society and struggled with poverty. In 2003, in the post-genocide constitution, Rwanda introduced a quota of at least 30 per cent women in decision-making positions and bodies. In 2009, it drafted its own NAP based on the four pillars.

In 1995, thousands of Muslim men and boys were killed by Serbs in Bosnia. Thousands of Muslim women were also raped. After the war, Serbia implemented its first NAP in 2010 and the second in 2017. However, the Women in Black movement emphasises that this is not enough and that Serbia needs to face its past and fulfil its political responsibility in order for post-conflict reconstruction and reconciliation to be successful.

Geçmişle yüzleşmesi gereken bir başka ülke ise Japonya'dır. Japonya, Mart 2015'te açıklamayı planladığı UEP'sini yaptığı birtakım değişikliklerle Eylül 2015'te açıklar.

Son metinde savaş zamanı cinsel şiddet konusu da dâhil olmak üzere geçmiş savaş sorumluluklarına yapılan atıf, giriş bölümünden silinir. Irk ve cinsiyete dayalı "nefret söylemi" kısıtlaması kaldırılır. Japonya'da görev yapan yabancı silahlı kuvvetler tarafından uygulanan cinsel şiddet ve mağdurların yasal adalete erişiminin desteklenmesi tartışması silinir. "Toplumsal cinsiyet" terimi Japonca versiyondan çıkarılır. Sivil toplumun izleme ve değerlendirme sürecindeki rolü daha az açık hale getirilir. Hükümetin "[rahatlatıcı kadınlar](#)"la ("comfort women") uzlaşmadan UEP açıklaması ve geçmişte yaşanan askeri cinsel şiddeti hafızalardan silerek liberal demokrasiler arasında yerini almaya çalışması kamuoyu tarafından oldukça tepki çekmektedir.

Güney Asya'da BM'ye üye sadece üç ülke -Bangladeş (2019), Afganistan (2015) ve Nepal (2011)- UEP hazırlar. Bunların içinden Afganistan'da kadınların hayatı, toplumda ve ailedeki yerleri nedeniyle bir hayli zordur. Bu zorlu yaşam koşulları, 2001 yılında ABD müdahalesini de meşrulaştıran bir neden olarak kullanılır. Kadınların kamusal alanda aktif ve görünür olmasını kısıtlayan ve bir mahrem yanında olmadan sokağa bile çıkmasını yasaklayan oldukça katı Peştunvali, purdah, şeriat gibi kurallar, uygulamalar, normlar ve Arbakai gibi kurumlar bulunmaktadır. Bu düzen, Peştunvali ile örtüşmeyen tüm karar ve uygulamalara direnmektedir. UEP, her ne kadar kadınların lehine olsa da bu düzen kadınların adalete erişimini kısıtlamaktadır. Bu durumda ataerkil kültürel kodlara derinden bağlı bir toplum olan Afganistan, 1325 sayılı kararın eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet anlayışı aşıl原因an dönüştürücü etkisinden sınırlı şekilde yararlanmaktadır.

Günümüzde ise 30 Ağustos 2021'de Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi ve [Taliban'ın yönetimi yeniden ele geçirmesiyle](#), kadınlar için hayat tekrar giderek zorlaşmakta, kazanımlar günden güne kaybedilmektedir.

Another country that needs to face its past is Japan. Japan announced its NAP in September 2015 with some amendments, which it had planned to announce in March 2015.

In the final text, the reference to past war responsibilities, including the issue of wartime sexual violence, was deleted from the preamble. The restriction on "hate speech" based on race and gender is removed. Deletes discussion of sexual violence perpetrated by foreign armed forces serving in Japan and the promotion of access to legal justice for victims. The term "gender" is removed from the Japanese version. The role of civil society in the monitoring and evaluation process is made less explicit. The government's announcement of the NAP without reconciliation with "[comfort women](#)" and its attempt to take its place among liberal democracies by erasing the memory of past military sexual violence has been highly criticised by the public.

Only three UN member states in South Asia - Bangladesh (2019), Afghanistan (2015) and Nepal (2011) - have prepared NAPs. Of these, women's lives in Afghanistan are particularly difficult because of their place in society and in the family. These difficult living conditions are also used as a justification for the US intervention in 2001. There are very strict rules, practices, norms and institutions such as Pashtunwali, purdah, sharia and institutions such as Arbakai, which restrict women from being active and visible in the public sphere and prohibit them from even going out on the street without being accompanied by a mahram. This order resists all decisions and practices that are not in line with Pashtunwali. Although the NAP is in favour of women, this order restricts women's access to justice. In this situation, Afghanistan, a society deeply rooted in patriarchal cultural codes, has limited benefit from the transformative effect of Resolution 1325, which instills an egalitarian understanding of gender.

Today, with the American withdrawal from Afghanistan on 30 August 2021 and the [Taliban regaining power](#), life for women is again becoming increasingly difficult and gains are being lost day by day.

BMGK 1325 sayılı karar çatışma durumunda ve sonrasında kadın ve kız çocuklarının güvenliğini sağlama noktasında çok önemli olsa da başarısı yine devletlerin UEP uygulama noktasında istekli olmalarına bağlıdır. Diğer yandan kadın ve kız çocukların güvenliği kadar erkek ve erkek çocukların güvenliği de çok önemlidir. Yapılan çalışmalara ilişkin raporlarda, çatışmalardan etkilenen Suriye, Libya gibi ülkelerde erkeklere yönelik cinsel şiddet de dâhil olmak üzere uygulanan şiddetlerden söz edilmektedir. Buna rağmen, BMGK 2013 yılında 2106 sayılı kararla ilk kez erkekleri ve erkek çocuklarını, çatışmalarda cinsel şiddet mağduru olarak tanıır.

Erkeğe ve erkek çocuklarına yönelik cinsel şiddet, utanç duygusu, damgalanma (stigmatization) korkusu, erkekleri mağdur ya da kurban olarak tanımayan yasalar ve yetersiz sosyal hizmetten dolayı mağdurların fazla dillendiremediği [bir tabudur](#). Tecavüz, insanı sessizleştirmek için bir silah ve baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Çünkü ataerkil bir toplumun anlayışına göre, erkekler cesur ve korkusuz olmalıdır. Fakat tecavüze uğramış bir erkek bu toplumun değerlerine göre, erkekliğinden taviz vererek zayıf ve korkak olarak görünür.

Bir topluluğun kadın bireylerine yönelik cinsel şiddet, erkeklerin kadınları koruma konusundaki başarısızlığına vurgu yapmaya odaklı olurken erkeklere yönelik cinsel şiddet, erkekliğin ya da gücün kimde olduğunu, [kimin baskın olduğunu gösterme ya da ispat etme niteliği](#) taşımaktadır. Her ne kadar feminizm, Uluslararası İlişkiler (UI) disiplinine toplumsal cinsiyet boyutu kazandırması noktasında çok önemli olsa da, erkeği ve erkekliği yeterince kavramsallaştırıp çalışmaması konusunda ciddi eleştiri almaktadır.

Geleneksel, yerleşik toplumsal cinsiyet rolleri, kadına pasif bir rol verirken erkeğe hem kendisinin hem kadının hem de çocukların güvenliğini sağlama gibi büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Günün sonunda bu geleneksel rol, her iki cinsiyete de zarar vermektedir. Güvenliği, tek yönlü, kadın ya da erkek üzerinden kurgulamak, dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmemekte, barışı ve kalkınmayı daha kalıcı ve sürdürülebilir kılmamaktadır. Güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate alarak çok yönlü bir şekilde ve cinsiyeti belli kalıplara yerleştirmeden, insan güvenliği ekseninde kurgulamak kalıcı bir barış ve refah sağlanması açısından daha büyük bir fırsat sunacaktır.

Although UNSCR 1325 is very important in ensuring the security of women and girls in and after conflict, its success depends on the willingness of states to implement the NAP. On the other hand, the security of men and boys is as important as the security of women and girls. In the reports on the studies conducted, violence against men, including sexual violence, is mentioned in conflict-affected countries such as Syria and Libya. Despite this, the UNSC recognised men and boys as victims of sexual violence in conflicts for the first time with Resolution 2106 in 2013.

Sexual violence against men and boys is [a taboo](#) that victims are unable to speak out about due to shame, fear of stigmatisation, laws that do not recognise men as victims or victimizers and inadequate social services. Rape is used as a weapon and a tool of oppression to silence people. Because according to the understanding of a patriarchal society, men should be brave and fearless. However, according to the values of this society, a man who has been raped is seen as weak and cowardly by compromising his masculinity.

While sexual violence against female members of a community focuses on emphasising the failure of men to protect women, sexual violence against men has [the quality of showing or proving who has masculinity or power, who is dominant](#). Although feminism has been very important in bringing a gender dimension to the discipline of International Relations (IR), it has been severely criticised for its failure to adequately conceptualise and study men and masculinity.

Traditional, entrenched gender roles assign a passive role to the woman and a huge responsibility to the man to ensure the security of himself, the woman and the children. At the end of the day, this traditional role harms both genders. Constructing security in one direction, through women or men, does not make the world a secure place, nor does it make peace and development more lasting and sustainable. Constructing security on the axis of human security in a multidimensional way, taking into account gender equality and without placing gender in certain stereotypes, will offer a greater opportunity to ensure lasting peace and prosperity.

# **Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset - Cynthia Enloe**

## **Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics - Cynthia Enloe**

**Sırrı Can YÜCEL**

16 Temmuz 1938 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya gelen Cynthia Enloe, University of California Berkeley'de profesör olarak görev yapmaktadır. Uluslararası ilişkiler ve toplum cinsiyeti gibi alanlar başta olmak üzere karşılaştırmalı politika, militarizm ve milliyetçilik gibi alanlarda da çalışmalar yürüten yazar, Signs ve International Feminist Journal of Politics gibi akademik dergilerde yayın kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Cynthia Enloe tarafından 1989 yılında yazılan Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset, feminist Uluslararası İlişkiler alanında yazılmış klasiklerin başında gelmektedir. Bizi yaş, ırk ve sosyal statü açısından birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip kadınlarla tanıştıran onların hayatlarında kısa yolculuklara çıkaran Enloe, bunu yaparken teorik açıdan çok zengin ve kapsamlı bir içerik sunmaktan geri kalmıyor.

Born on July 16, 1938 in New York City, USA, Cynthia Enloe is a professor at the University of California Berkeley. The author, who also works in fields such as international relations and gender, comparative politics, militarism and nationalism, served as a member of the editorial board of academic journals such as Signs and International Feminist Journal of Politics.

Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, written by Cynthia Enloe in 1989, is one of the classics written in the field of feminist International Relations. Enloe, who introduces us to women with very different characteristics in terms of age, race and social status, and takes us on short trips in their lives, while doing this, does not hesitate to offer a very rich and comprehensive content in theory.

Enloe, Viktorya dönemi İngilteresi'nde bir kâşiften ABD ordusunda bir çavuşa, muz tarlasında çalışan bir işçiden Bangladeşli bir fabrika işçisine toplumun ve dünyanın çeşitli kesimlerinden kadınların bilinmeyen hikayeleri ile karşı karşıya getiriyor bizi. Hatta özellikle gözden uzakta bırakılmış ve görünmez kılınmış bu kadınların yaşamlarıyla yüzleşmemiz için bir şans sunuyor. Bunu yaparken bizi uluslararası sistemi değerlendirmemiz için alternatif bir yolun varlığından haberdar eden Enloe, sosyal açıdan bir değişimin gerekliliğini anlatırken uluslararası güç eşitsizliklerini ortaya çıkarıyor.

Kitabında küreselleşmenin radikal bir analizine yer veren Enloe, Uluslararası İlişkiler disiplini bağlamında kadınların uluslararası sistemdeki hayati rolünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Değişmez ve kesin olarak görülen dünya sisteminin aslında oldukça kırılabilir ve değişime açık olduğunu savunan Enloe, kadınların bu değişime sebep olabileceği argümanı üzerine sağlam deliller sunuyor.

Sonuç olarak Enloe, kitabında ekonomik ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik teması altında birinci dünya kadınları ile üçüncü dünya kadınlarının hayat hikayelerini birbirine ustaca bağlayarak feminist uluslararası ilişkilerin tam bir okumasının gerçekleştirilebileceği kapsamlı bir çerçeveye sağlıyor.

From an explorer in Victorian England to a sergeant in the US Army, from a banana planter to a Bangladeshi factory worker, Enloe confronts us with the unknown stories of women from various parts of society and the world. It even offers us a chance to confront the lives of these women, who have been particularly left out of sight and invisible. In doing so, Enloe informs us of the existence of an alternative way to evaluate the international system and reveals the international power inequalities while describing the necessity of a social change.

Enloe, who includes a radical analysis of globalization in her book, aims to reveal the vital role of women in the international system in the context of the discipline of International Relations. Arguing that the world system, which is seen as unchanging and certain, is actually quite fragile and open to change, Enloe provides solid evidence on the argument that women can cause this change.

In conclusion, Enloe provides a comprehensive framework within which a thorough reading of feminist international relations can take place by deftly linking the life stories of first world women and third world women under the theme of economic and gender inequality.

---

## Terimler Sözlüğü

### IR Glossary

---

# “Feminist Dış Politika”

## “Feminist Foreign Policy”

Hasan Teoman BİNGÖL

İsveç Dışişleri Bakanlığı 2014 yılında ülkesinin dış politika programının feminist bir dış politika programı olduğunu [ilan etti](#). Dönemin dışişleri bakanı Margot Elisabeth Wallström bu vizyoner girişimi açıkladığı zaman “Feminist Dış Politika” terimine dair soru işaretleri vardı, hatta Wallström bazı toplantılarda bu kavramı açıklarken kıkırdamalarla karşılaştığını aktarıyordu.

Programın dört ana başlığı bulunuyor: Kız çocukları ve kadın hakları, cinsiyet eşitliği çalışmalarına kaynak ayrılması, eşit temsiliyet ve gerçeğe uygunluk. Feminist dış politikanın tanımı içinde, dış politikada yeterince temsil edilmeyen grupların ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımlar geliştirmek ve partner devletlerle de bu zeminde buluşma ilkesi bulunuyor. Çünkü feminist dış politika terimini kabul etmek, cinselleştirilmiş şiddetin rastgele değil ataerkil yapıların tezahürü olarak tanımlanması anlamına gelir. Akademik üretimde feminist bakış açısı meselesi yeni bir olgu değil ancak bu girişim kural koyucular nezdinde önemli bir yere sahip.

İsveç’in girişiminden sonra 2017 yılında Kanada, cinsiyet eşitliği ve insanlık onuru gibi ilkelerin olduğu Feminist Kalkınma Planı’nı açıkladı, feminist bir dış politika üzerine çalışmalar yapılması için Almanya’da bir enstitü kuruldu. İsveç 2022 yılında feminist dış politikayı terk etse de diğer ülkeleri toplumsal cinsiyeti merkeze alan politikalar üretmesi konusunda teşvik etti.

The Swedish Ministry of Foreign Affairs declared in 2014 that her country's foreign policy program is a feminist foreign policy [program](#). When the Foreign Minister of the time, Margot Elisabeth Wallström, announced this visionary initiative, there were questions about the term “Feminist Foreign Policy”, and even Wallström reported that she met with chuckles while explaining the concept at some meetings.

The program has four main titles: Girls and women's rights, allocating resources to gender equality studies, equal representation and truthfulness. Within the definition of feminist foreign policy, there is the principle of developing approaches to the needs of groups that are underrepresented in foreign policy and meeting with partner states on this ground. Because accepting the term feminist foreign policy means defining sexualized violence as the manifestation of patriarchal structures, not random. The issue of feminist perspective in academic production is not a new phenomenon, but this initiative has an important place in the eyes of policy makers.

After Sweden's initiative, in 2017, Canada announced the Feminist Development Plan, which includes principles such as gender equality and human dignity, and an institute was established in Germany to work on a feminist foreign policy. Although Sweden abandoned its feminist foreign policy in 2022, it encouraged other countries to produce gender-centered policies.



## Countries in the World

# Bir İçten Bir Dıştan (Şubat) One Step In One Step Out (February)

Hasan Teoman BİNGÖL

**1 Şubat 2023 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir görüşme gerçekleştirdi.**

**February 1, 2023 - Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu met with Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu.**

**2 Şubat 2023 - İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hartum'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Cohen, Sudan ile İsrail'in barış anlaşması imzalayacağını duyurdu.**

**February 2, 2023 - Israeli Foreign Minister Eli Cohen paid a visit to Khartoum. Making a statement after the visit, Cohen announced that Sudan and Israel will sign a peace agreement.**

**3 Şubat 2023 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da katıldığı "Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye" projesi kapsamında gerçekleşen törende konuştu. Oktay, " Kıbrıs Türkü'nün yanındayız" mesajı verdi.**

**February 3, 2023 - Vice President Fuat Oktay spoke at the ceremony held in Ankara within the scope of the "Turkey-TRNC Hand in Hand to Advance in Education" project. Oktay gave the message "We stand by the Turkish Cypriots".**

**4 Şubat 2023 - On binlerce insan İsrail'de Netanyahu'nun yeni yargı reformunu protesto etmek için tekrar sokaklarda bir araya geldi.**

**February 4, 2023 - Tens of thousands of people gather in the streets again to protest Netanyahu's new judicial reform in Israel.**

**5 Şubat 2023 - Konsolosluklara yönelik eylem talimatı aldığı iddia edilen IŞİD bağlantılı 15 kişi tutuklandı.**

**February 5, 2023 - 15 ISIS-linked people who allegedly received action orders against consulates were arrested.**

**6 Şubat 2023 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Türkiye'de ve Suriye'de gerçekleşen ve birçok ili etkileyen deprem için yardım çağrısında bulundu.**

**February 6, 2023 - United Nations Secretary General Antonio Guterres called for help for the earthquake that took place in Turkey and Syria and affected many provinces.**

**7 Şubat 2023 - Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda Mustafa Şentop ve AKP,CHP,HDP,MHP,İYİ Parti gruplarının imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.**

**February 7, 2023 - A joint statement was published with the signature of Mustafa Şentop and AKP, CHP, HDP, MHP, İYİ Party groups on the earthquakes in Kahramanmaraş.**

8 Şubat 2023 - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Suriye için yardımda bulunulacağını açıkladı.

**9 Şubat 2023 - TBMM Genel Kurulu'nda depremden etkileyen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kabul edildi.**

10 Şubat 2023 - On binlerce vatandaş, emeklilik yaşının yükseltilmesi kararı için Fransa'nın birçok şehrinde protesto düzenledi.

**11 Şubat 2023 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 21.848'e yükseldiğini açıkladı.**

12 Şubat 2023 - İsrail yardım kuruluşu United Hatzalah, Kahramanmaraş depremi sonrası arama çalışmalarına katılmasının ardından somut güvenlik tehdidi nedeniyle ülkesine geri döndü.

**13 Şubat 2023 - Deprem sonrası ağır hasar gören Hatay Havalimanı, onarım çalışmalarının ardından tekrar açıldı ve tahliyeler devam ediyor.**

14 Şubat 2023 - İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

**15 Şubat 2023 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası depremde 35 bin 418 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.**

16 Şubat 2023 - Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle 2 ABD'li savunma şirketine yaptırım uyguladı.

**17 Şubat 2023 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediyesini, taziye çadırını ve hastaneyi ziyaret etti.**

18 Şubat 2023 - Japonya, Kuzey Kore'nin Kıtalararası Balistik Füze ateşlemesinin bölgesel güvenlik için bir tehdit olduğunu söyledi.

**19 Şubat 2023 - NATO Türkiye'ye bin konteyner gönderdi.**

February 8, 2023 - US Secretary of State Antony Blinken announced that aid will be provided for Syria, which was affected by the Kahramanmaraş-centered earthquake.

**February 9, 2023 - The state of emergency (OHAL) covering 10 provinces affected by the earthquake was accepted at the General Assembly of the Turkish Grand National Assembly.**

February 10, 2023 - Tens of thousands of citizens protested in many cities of France for the decision to raise the retirement age.

**February 11, 2023 - President Recep Tayyip Erdoğan announced that the number of citizens who lost their lives due to the earthquake increased to 21.848.**

February 12, 2023 - Israeli aid organization United Hatzalah returned to its country due to a concrete security threat after participating in the search efforts after the Kahramanmaraş earthquake.

**February 13, 2023 - Hatay Airport, which was heavily damaged after the earthquake, was reopened after the repair works and evacuations continue.**

February 14, 2023 - Israeli Foreign Minister Eli Cohen held a joint press conference with Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara.

**February 15, 2023 - President Recep Tayyip Erdoğan announced that after the cabinet meeting, 35 thousand 418 citizens lost their lives in the earthquake.**

February 16, 2023 - China imposes sanctions on 2 US defense companies for arms sales to Taiwan.

**February 17, 2023 - Meral Akşener, Chairman of the İYİ Party, visited the Hatay Metropolitan Municipality, the condolence tent and the hospital.**

February 18, 2023 - Japan says North Korea's Intercontinental Ballistic Missile firing is a threat to regional security.

**February 19, 2023 - NATO sent thousand containers to Turkey.**

20 Şubat 2023 - ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir gezi düzenledi.

**21 Şubat 2023 - İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı seçildi.**

22 Şubat 2023 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

**23 Şubat 2023 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.**

24 Şubat 2023 - Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ikinci yılına girdi.

**25 Şubat 2023 - Depreme karşı sert tedbirler içeren yasa Meclis tatile girmeden açıklandı. Fay hatlarının 500 metre yakınına inşaat yapılmayacağı belirtildi.**

26 Şubat 2023 - Güney İtalya Gemi Enkazında yaklaşık 60 kişi öldü.

**27 Şubat 2023 - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne katıldı.**

28 Şubat 2023 - Biden, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla yardım gönderdi.

February 20, 2023 - US President Joe Biden made a surprise trip to Kiev, the capital of Ukraine.

**February 21, 2023 - İstanbul Airport has been selected as the busiest airport in Europe.**

February 22, 2023 - Russian President Vladimir Putin announced that Chinese President Xi Jinping will visit Russia.

**February 23, 2023 - President Recep Tayyip Erdoğan received the Prime Minister of Georgia, Irakli Garibashvili.**

February 24, 2023 - The war between Russia and Ukraine entered their second year.

**February 25, 2023 - The law, which includes drastic measures against earthquakes, was announced before the Parliament went into recess. Construction within 500 meters of fault lines stated that it will not be done.**

February 26, 2023 - About 60 people die in the Southern Italy Shipwreck.

**February 27, 2023 - Deputy Minister of Foreign Affairs and Director for EU Affairs Ambassador Mehmet Kemal Bozay joined the United Nations Human Rights Council.**

February 28, 2023 - Biden sends more aid to support Ukraine.

---

## Dezenformasyon Seçkileri

### Disinformation Anthologies

---

# Dezenformasyon: Seçim Dönemi Dezenformasyonları

## Disinformation: Election Period Disinformation

Sırrı Can YÜCEL

Hepimizin yakından deneyimlediği üzere seçim dönemi bir ülkenin geleceğinin belirlenmesinde en önemli süreçlerden biridir. Ülkeyi yönetecek olanların adil bir şekilde seçilebilmesi için adil bir mücadele ortamının sağlanması gerekmektedir. Ancak yanlış bilgi ve yalan haberin bilinçli olarak yayılması özellikle seçim dönemlerinde oldukça sık kullanılan bir araç olup adil seçim ortamını ortadan kaldırmaktadır.

Dünyanın pek çok farklı ülkesinde seçim dönemi dezenformasyonları örnekleriyle karşılaşmak mümkündür. Seçim dönemi dezenformasyonlarında asıl hedeflenen rakip adayların veya seçim sürecinde aktif görev alan belirli grupların itibarını sarsmaktır.

Örneğin Denver Guardian isimli bir haber sitesinin iddiasına göre Clinton'ın özel e-posta sunucusunu araştıran FBI Ajanı Michael Brown, bir gece önce eşini öldürmüş, ardından intihar etmiştir. Ancak bu iddia hiçbir şekilde kanıtlanmamıştır ve bu dezenformasyonun Clinton'a olan güvenin sarsılması amacıyla yapılmış olabileceği düşünülmektedir.

As we all have experienced, the election period is one of the most important processes in determining the future of a country. In order for those who will rule the country to be chosen fairly, a fair environment of struggle must be provided. However, the deliberate dissemination of false information and fake news is a frequently used tool, especially during election periods, and it destroys the fair election environment.

It is possible to encounter examples of election period disinformation in many different countries of the world. The main aim of election-period disinformation is to discredit rival candidates or certain groups that take an active part in the election process.

For example, according to the claim of a news site called Denver Guardian, FBI Agent Michael Brown, who was investigating Clinton's private e-mail server, killed his wife the night before and then committed suicide. However, this claim has not been proven in any way, and it is thought that this disinformation may have been made to undermine confidence in Clinton.

Yeni Akit başta olmak üzere pek çok haber sitesinde paylaşılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin seçim kampanyası için 2016 tarihli stok patates ve soğan dağıttığı [iddiası](#) da seçim dönemi dezenformasyonlarına örnek verilebilir. İddiada yer alan fotoğrafların 2019 yılına ait olmadığını tespit edilmesi üzerine bu iddianın bir dezenformasyon olduğu kanıtlanmıştır. Benzer şekilde, sosyal medyada paylaşılan bir iletide Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladığı iddia edildi. Ancak iddialarla ilgili yapılan araştırma sonrasında söz konusu televizyon programında Ümit Özdağ'ın böyle bir söz söylemediği ve iddiaların asılsız olduğu tespit edildi.

[The claim](#) that İzmir Metropolitan Municipality distributed stock potatoes and onions dated 2016 for the election campaign, which was shared on many news sites, especially Yeni Akit, can be given as an example of election period disinformation. It has been proven that this claim is a disinformation after it was determined that the photographs in the claim do not belong to 2019. Similarly, in a message shared on social media, it was claimed that Zafer Party Chairman Ümit Özdağ announced that they would support Erdoğan in the second round. However, after the research on the allegations, it was determined that Ümit Özdağ did not say such a thing in the said television program and that the allegations were unfounded.

## Seçimler Current Elections



Finlandiya'da Parlamento Seçimleri  
(2 Nisan 2023)



Parliamentary elections in Finland  
(April 2, 2023)



Özbekistan'da Referandum (30 Nisan 2023)



Referendum in Uzbekistan (April 30, 2023)

## Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları

### Last Month's Election Results



Estonya'daki parlamento seçimlerinde merkez sağ Reform Partisi oyların %31,50'sini aldı. Sağ popülist EKRE (Estonya Muhafazakâr Halk Partisi) ise %16,10 oy oranıyla seçimleri ikinci sırada tamamladı. Reform Partisi lideri Kaja Kallas diğer partilerle koalisyona girerek ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturacak.



In the parliamentary elections in Estonia, the centre-right Estonian Reform Party won 31.50% of the votes. The right-wing populist CPPE (The Conservative People's Party of Estoni), on the other hand, finished second with 16,10% of the vote. Estonian Reform Party leader Kaja Kallas will enter a coalition with other parties to become prime minister for the second time.



Karadağ'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda oyların %60'ını alarak Jakov Milatović kazandı.



Jakov Milatović won the presidential election in Montenegro with 60% of the votes in the second round.

## Farkındalık Awareness

# Kuzey Sportif Lemuru The Northern Sportive Lemur

Refia Havva BAYIR



Kuzey Nazik Lemuru olarak da bilinen Kuzey Sportif Lemuru, Madagaskar'a özgü küçük bir primattır. Büyük gözleri, yünlü kürkleri ve uzun el ve ayak parmakları gibi benzersiz fiziksel özellikleriyle tanınırlar. Kritik olarak nesli tükenmekte olan bir türdür ve habitat kaybı ve avlanma nedeniyle yok olma riski [altındadırlar](#).

Bu lemurlar özellikle geceleri aktiftir ve günlerini ağaç oyuklarında veya diğer korunaklı alanlarda uyuyarak geçirirler. Öncelikle otçuldurlar ve çeşitli yapraklar, meyveler ve çiçeklerle beslenirler. Sert ve lifli bitki malzemelerini verimli bir şekilde işlemelerine olanak tanıyan özel dişlere ve sindirim sistemlerine sahiptirler.

Kuzey Sportif Lemurunun en ilginç yönlerinden biri üreme davranışlarıdır. Dişiler tipik olarak yalnızca iki ila üç yılda bir tek yavru doğurur. Yavru, kendi kendine hareket edebilene ve beslenebilene kadar birkaç ay annenin sırtında taşınır. Erkekler ayrıca yiyecek ve koruma sağlayarak yavru yetiştirmede rol [oyunurlar](#).

The Northern Sportive Lemur, also known as the Northern Gentle Lemur, is a small primate that is endemic to Madagascar. They are known for their unique physical characteristics, including their large eyes, woolly fur, and long fingers and toes. They are a critically endangered species and [hunting](#).

These lemurs are primarily active at night and spend their days sleeping in tree hollows or other sheltered areas. They are primarily herbivorous and feed on a variety of leaves, fruits, and flowers. They have specialized teeth and digestive systems that allow them to efficiently process tough and fibrous plant materials.

One of the most interesting aspects of the Northern Sportive Lemur is their breeding behavior. Females typically only give birth to a single offspring every two to three years. The infant is carried on the mother's back for several months until it is able to move and feed on its own. Males also play a role in raising offspring by providing food and [protection](#).

Ne yazık ki, Kuzey Sportif Lemurlar, hayatta kalmalarına yönelik birçok tehditle karşı karşıyadır. Ormansızlaşma, ağaç kesimi ve tarım nedeniyle orman habitatlarının kaybı önemli bir sorundur. Ayrıca etleri için avlanırlar ve geleneksel ilaçlarda kullanılırlar. Kalan habitatlarını korumak ve avlanmayı azaltmak için koruma çabaları gösteriliyor, ancak uzun vadeli hayatta kalmalarını sağlamak için daha fazla eylem [gerekiyor](#).

Sonuç olarak, Kuzey Sportif Lemuru, benzersiz fiziksel özellikleri ve ilginç üreme davranışları ile büyüleyici bir primattır. Bununla birlikte, kritik derecede tehlike altındaki durumları, kalan yaşam alanlarını korumak ve yok olmalarını önlemek için koruma çabalarına acil ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.

Unfortunately, Northern Sportive Lemurs face many threats to their survival. The loss of their forest habitat due to deforestation, logging, and agriculture is a major issue. They are also hunted for their meat and used in traditional medicines. Conservation efforts are being made to protect their remaining habitat and reduce hunting, but more action is needed to ensure their long-term [survival](#).

In conclusion, the Northern Sportive Lemur is a fascinating primate with unique physical characteristics and interesting breeding behavior. However, their critically endangered status highlights the urgent need for conservation efforts to protect their remaining habitat and prevent their extinction.



