

AREL IR MONTHLY

ISSN: 2822-3837

INTERNATIONAL RELATIONS - ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ŞUBAT / FEBRUARY VOL 36



Senin Benimle Zorun Ne?
What is Your Problem with Me?

Bir Sol Bir Sağ
One Left One Right

Keşmir'de Kaybolan Hayatlar
Lost Lives in Kashmir

Indo-Pasifik: Bir Neo-Soğuk Savaş
Alanı mı?

Indo-Pacific: A Neo-Cold War Battlefield?

Mitlerin Halâ Bir Önemi Var Mı?
Do Myths Matter Anymore?

AREL IR MONTHLY

İmtiyaz Sahibi/Owner

İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng.) &ArelUSAM
İstanbul Arel University, Department of International Relations (Eng.)
&ArelUSAM

Yönetici Editör/Executive Editor

Prof. Oktay Bingöl

Editör/Editor

Res. Asst. Doğuş Sönmez

Öğrenci Editör/Student Editor

Samiye Yüksel

Asistan Öğrenci Editör/Assistant Student Editor

Refia Havva Bayır, Sırrı Can Yücel, Talha Çağman

Yayın Kurulu/Editorial Board

Hasan Teoman Bingöl, Nedime Günaçtı, Refia Havva Bayır, Samiye Yüksel,
Senanur Ayyıldız, Sırrı Can Yücel, Talha Çağman

Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Oktay Bingöl, Prof. C. Uğur Özgöker, Assoc. Prof. Ali Bilgin Varlık,
Assoc. Prof. Kenan Duman, Dr. Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu

Kapak ve Sayfa Tasarımı/Cover and Page Design

Faruk Eren Bayraktar

T.C İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL AREL UNIVERSITY

In Collaboration with İstanbul Arel University International Relations Club

arelusam@arel.edu.tr

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup İstanbul Arel Üniversitesi ni ve üyelerini bağlamaz. Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümüne ve ARELUSAM (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi)'a aittir. *The information and views set out in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of İstanbul Arel University.*

İçindekiler

Content

Senin Benimle Zorun Ne? -Senanur AYYILDIZ What is Your Problem with Me?.....	1
Bir Sol Bir Sağ -Nedime GÜNAÇTI One Left One Right.....	4
Keşmir'de Kaybolan Hayatlar -Samiye YÜKSEL Lost Lives in Kashmir.....	8
Indo-Pasifik: Bir Neo-Soğuk Savaş Alanı mı? -Talha ÇAĞMAN Indo-Pacific: A Neo-Cold War Battlefield?	12
Neoliberalizm ve Beyin Göçü -Hasan Teoman BİNGÖL Neoliberalism and Brain Drain.....	16
Mitlerin Halâ Bir Önemi Var Mı? -Ziya DURGUT Do Myths Matter Anymore?.....	19
Sultanın Korsanları - Emrah Safa Gürkan -Talha ÇAĞMAN Corsairs for the Sultan – Emrah Safa Gürkan.....	27
UI Terimler Sözlüğü- “Aileyi Ayakta Tutma” -Refia Havva BAYIR IR Glossary- “Kin-Keeping”	29
Dezenformasyon Seçkileri- COVID-19 Sürecinde Dezenformasyon -Samiye YÜKSEL Disinformation Anthologies- Disinformation in the COVID-19 Process.....	33
 	36

Senin Benimle Zorun Ne?

What is Your Problem with Me?

Senanur AYYILDIZ

Geçtiğimiz aylarda önce Finlandiya, ardından İsveç NATO'ya katılma kararlarını sırayla açıkladılar. Fakat NATO üyesi ülkelerin alınacak kararlara ilişkin veto hakları bulunmakta ve NATO oy birliği olmadan karar verememektedir. Türkiye ise belli başlı önemli sorunları ileri sürerek Finlandiya'nın üyeliğine sıcak baktıklarını ancak İsveç'in NATO'ya katılmasına olumlu bakılmadığını ifade ederek bu kararı veto etmektedir. Bu durumdan sonra olaylar içinden çıkılamayacak bir hal [almıştır](#).

Özellikle İsveç'te durumlar çok karıştı. Türkiye'ye karşı saygısızca bir eylem gerçekleştirildi. Cum-

In the past months, first Finland and then Sweden announced their decision to join NATO in turn. However, NATO member states have veto rights on decisions to be taken, and NATO cannot make a decision without unanimous consent. Turkey, on the other hand, vetoes this decision by expressing that they favor Finland's membership by citing certain important problems, but that Sweden's participation in NATO is not considered positively. After this situation, events [took](#) an unbearable turn.

In Sweden, the situation is very confusing. A disrespectful action was taken against Turkey. The



“İnsanların dini değerleri hiçe sayıldı ve yine son derece saygısızca planlanmış bir eylem gerçekleştirildi.”

“The religious values of the people were disregarded and again an extremely disrespectful planned action was carried out.”

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla sokak ortasında asıldı. Üstelik İsveç Savcısı Lucas Eriksson, bu durumun hakaret içermediğini ve ağır bir durum olmadığını savunarak soruşturma başlatmayacağını belirtti ve bu durumun İsveç yasalarına aykırı olmadığına da ifadelerinde yer [verdi](#).

Ne yazık ki İsveç'in yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. İnsanların dini değerleri hiçe sayıldı ve yine son derece saygısızca planlanmış bir eylem gerçekleştirildi. Aşırı sağcı, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuran [yaktı](#).

Türkiye bu olaya son derece sert bir biçimde tepki gösterdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise bu durumu kınadığını belli eden ifadelerde bulundu ve Müslümanların yanında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda de ortaya bir iddia atıldı. Bir Türk öğrencinin Stockholm Üniversitesi'ne staj için başvurduğu fakat üniversitedeki bir profesörün “Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmediği için başvurunu reddediyorum.” gibi bir geri dönüş sağladığı öne sürüldü. Bu iddianın doğruluğu üniversitenin yapmış olduğu açıklamayla

puppet, likened to President Recep Tayyip Erdoğan, was hanged in the middle of the street. Moreover, Swedish Prosecutor Lucas Eriksson stated that he would not initiate an investigation, arguing that this situation does not contain insults and that it is not a serious situation, and he also [stated](#) that this situation is not against Swedish law.

Unfortunately, what Sweden did was not limited to this. The religious values of the people were disregarded and again an extremely disrespectful planned action was carried out. Far-right, Denmark-based racist Tight Direction Party leader Rasmus Paludan [burned](#) the Quran near the Turkish embassy.

Turkey reacted very harshly to this event. Swedish Prime Minister Ulf Kristersson, on the other hand, made statements expressing his condemnation of this situation and said that he was on the side of Muslims.

A claim has been made recently. A Turkish student applied to Stockholm University for an internship, but a professor at the university said, "I reject your application because Turkey does not accept Sweden's NATO membership." It has been



kesinleşti. Açıklamada profesörün hata yaptığı ve bu durumdan dolayı pişman olduğu, profesyonel davranmadığı gibi şeyler yazıyordu. Stockholm Üniversitesi bu durumu öğrenir öğrenmez Türk öğrenciden özür dilediklerini ve ona staj konusunda yardım etmeyi teklif ettiklerini de duyurdukları açıklamada [belirtmişti](#).

Ancak ne olursa olsun bu olaylar özgürlüğü ve eşitliği savunan ülkelerin başka hak ve özgürlükleri nasıl görmezden geldiklerini gözler önüne sermektedir. Bir ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda aldığı kararların üniversite sınırları içerisinde bile bu derece profesyonel olmayan bir yaklaşıma sebep olması durumun son derece vahim olduğunu göstermektedir.

suggested that it provides such a response. The accuracy of this claim was confirmed by the statement made by the university. In the statement, it was written that the professor made a mistake and regretted this situation and did not act professionally. Stockholm University [stated](#) in the statement that they apologized to the Turkish student as soon as they learned about this situation and offered to help him with the internship.

However, these events reveal how countries that advocate freedom and equality ignore other rights and freedoms. The fact that the decisions taken by a country in line with its own interests cause such an unprofessional approach even within the borders of the university shows that the situation is extremely serious.

Bir Sol Bir Sağ One Left One Right

Nedime GÜNAÇTI

Peru, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022 tarihinde görevinden azledilmesi ile adeta karmaşaya döndü. Castillo destekçileri bu hareketin darbe niteliğinde olduğunu düşünerek sokaklara döküldü ve onlarca kişi bu protestolar sonucu öldürüldü. Latin Amerika ülkelerinin siyasi hayatı için kaçınılmaz olan bu tür olaylar akıllara önemli bir soruyu getirmektedir. Tarih boyunca bir sola bir sağa evrilen Latin Amerika ülkeleri bu kadere mahkum mudur? Öncelikle son dönemde Peru'da yaşanan olayların ışığında bir giriş yapmak ve devamında diğer ülkelerle bu durumu örneklendirmek [faydalı olacaktır](#).

Peru, turned into chaos with President Pedro Castillo's dismissal from his post on December 7, 2022. Castillo supporters took to the streets thinking that this movement was a coup, and dozens of people were killed as a result of these protests. Such events, which are inevitable for the political life of Latin American countries, bring an important question to mind. Are Latin American countries, which have evolved from left to right throughout history, doomed to this fate? First of all, it would [be useful](#) to make an introduction in the light of the recent events in Peru and then to exemplify this situation with other countries.





Yoksul kesimden gelmesi ile birlikte destek gören Pedro Castillo, başkan seçildiği ilk zamanlarda sol kesimi memnun edecek vaatlerde bulunmuştur. Fakat Castillo'nun karşısındaki en büyük engel Peru hükümetinde Kongre'nin sağcı olmasıdır. Bu sebepten dolayı Pedro Castillo karşıt görüşlerin baskısı ile sağ tarafa doğru bir kırılma yaşamıştır. Kongre'nin feshedilme kararının ardından Castillo'yu darbe ile suçlayan muhalifler, 2021 yılından beri görevde olan devlet başkanının tutuklanmasına sebep olmuşlardır. Son olarak Machu Picchu gibi turistik yerlerin dahi bu kararı protesto edenler tarafından kapatılması ülkeyi kaosa [sürüklemiştir](#).

Latin Amerika ülkelerinde sıklıkla yaşanan bu duruma diğer bir örnek olarak Venezuela verilebilir. Sol partilerin iktidara gelmesi ile başlayan "Pembe Dalga" hareketinin öncülerinden olan Hugo Chavez, Venezuelayı sosyalist politikalar ile yönetmeye çalışmıştır. 14 yıllık görev süresi boyunca neoliberal politikalara karşı olduğunu dile getiren Chavez, ülkeye sosyal alanda iyileş-

Pedro Castillo, who received support with his coming from the poor, made promises to please the left in the early days when he was elected president. But Castillo's biggest obstacle is the right-wing Congress in the Peruvian government. For this reason, Pedro Castillo suffered a break to the right under the pressure of opposing views. Following the dissolution of the Congress, the opposition, who accused Castillo of the coup, led to the arrest of the president, who has been in office since 2021. Finally, the closure of touristic places such as Machu Picchu by those protesting this decision [has dragged](#) the country into chaos.

Venezuela can be given as another example of this situation, which is frequently experienced in Latin American countries. Hugo Chavez, one of the pioneers of the "Pink Wave" movement, which started with the coming to power of the left parties, tried to rule Venezuela with socialist policies. Chavez, who expressed his opposition to neoliberal policies during his 14-year tenure, [brought](#) improvements in the social field to the country.

“Ülkedeki ekonomik krizlerin nedeni olarak Batılı ülkeleri gören Maduro, politikalarından taviz vererek ABD için de daha sakin bir başkan olarak tanımlanmıştır.”

“Seeing the Western countries as the cause of the economic crises in the country, Maduro was defined as a calmer president for the USA by making concessions from his policies.”

meler [getirmiştir](#). Fakat 2013 yılında Chavez'in ölümünden sonra seçilen Nicolas Maduro her ne kadar ilk zamanlarında Hugo Chavez'in yolundan gitmeye çalışsa da ekonomik sıkıntıların getirdiği büyük krizlere engel [olamamıştır](#).

Ülkedeki ekonomik krizlerin nedeni olarak Batılı ülkeleri gören Maduro, politikalarından taviz vererek ABD için de daha sakin bir başkan olarak tanımlanmıştır. 2019 yılında ekonomideki krizin nedeni olarak Hugo Chavez ve Nicolas Maduro'nun politikalarını görenler de [olmuştur](#).

Son olarak ise Brezilya'da Lula da Silva'nın yeniden devlet başkanı seçilmesi bir örnek olarak verilebilir. Sağ görüşlü olan Jair Bolsonaro ile girdiği başkanlık yarışında galip gelen Lula olmuştur. Bolsonaro'nun ayrımcı ve sert politikalarından olumsuz etkilenen Brezilya halkı, daha önce tecrübesi olan sol görüşlü Lula'nın ülkesi için neler yapacağını önümüzdeki aylarda [görecektir](#).

Sonuç olarak Latin Amerika ülkelerinde sosyalist politikalar ile gelen liderler, siyasi görüşlerinde tavizler vermiştir. Gerçekleştiremedikleri vaatler, bu tavizlerin göstergesi olabilir. Aynı zamanda göz önünde olan sol partili hükümetler kadar sağ görüşlü partilerin de güçlü bir konumda olduğu görülmüştür.

However, although Nicolas Maduro, who was elected after the death of Chavez in 2013, tried to follow the path of Hugo Chavez in his early days, he could not [prevent](#) the great crises brought about by the economic difficulties.

Seeing the Western countries as the cause of the economic crises in the country, Maduro was defined as a calmer president for the USA by making concessions from his policies. [There were](#) also those who saw the policies of Hugo Chavez and Nicolas Maduro as the cause of the economic crisis in 2019.

Finally, the re-election of Lula da Silva as president in Brazil can be given as an example. Lula was the winner in the presidential race with the right-wing Jair Bolsonaro. The Brazilian people, negatively affected by Bolsonaro's discriminatory and harsh policies, [will see](#) what the left-wing Lula, who has previous experience, will do for their country in the coming months.

As a result, leaders who came with socialist policies in Latin American countries made concessions in their political views. Unfulfilled promises may be the indicator these concessions. At the same time, it has been seen that right-wing parties are in a strong position as well as left-wing governments.



Böylelikle Latin Amerika ülkeleri bir sol bir sağ olmak üzere birden fazla değişikliğe mahkum olmuştur. Tabii ki bu siyasi dengesizliğin tek sebebi domestik alandaki değişimler olmamıştır. Uluslararası ilişkilerde bu durum için kullanılan “Dünya-Sistem Teorisi”, Latin Amerika ülkelerindeki çalkantılı siyasi hayatı açıklamaktadır. Merkez ülkelere çevre ülkelerden gelen kaynak aktarımı bu ülkeleri daha çok zengin yapmaktadır. Fakat çevre ülkelerin yoksullaşması ve siyasi iç işlerine müdahale ile ülkeler arası dengenin bozulmasına yol açmaktadır.

Thus, Latin American countries were condemned to more than one change, one left and one right. Of course, the only reason for this political imbalance was not the changes in the internal arena. The “World-System Theory” used for this situation in international relations explains the turbulent political life in Latin American countries. The transfer of resources from the peripheral countries to the core countries makes these countries richer. However, the impoverishment of the neighbouring countries and the interference in their internal political affairs lead to the deterioration of the balance between the countries.

Keşmir'de Kaybolan Hayatlar

Lost Lives in Kashmir

Samiye YÜKSEL

Keşmir Hindistan Yarımadası'nın en kuzey ucunda yer almaktadır. Hindistan ve Pakistan 1947 yılında bağımsızlıklarını kazanıp iki ayrı devlet oluştururken [Keşmir](#) farklı bir yol izledi. İngilizler Keşmir'i Hindistan veya Pakistan'a katılma konusunda serbest bırakmıştı. Keşmir halkı Pakistan'a katılmaktan yana idi. Ancak Keşmir Prensi tartışmalı bir süreç sonunda Hindistan'a katılmaya karar verdi. Karara halk karşı çıktı çatışmalar başladı ve iki ülke bölgeye askeri birlikler gönderdi. Bölge üzerinde Hindistan-Pakistan savaşı başladı. Bu yazıda üzerinde çatışmalar yaşanan, istikrarsız ve oldukça hareketli bir bölge olmasıyla bilinen Keşmir'de uzun yıllardır neredeyse meslek kolu/ticaret haline gelmiş insan kaçakçılığı ele alınacaktır.

Keşmir bölgesi şu an üç ülke arasında bölünmüş durumdadır: [Hindistan, Pakistan ve Çin](#). Üç ülkenin farklı eyaletlerde hak ve güç iddiası bulunmaktadır. Özellikle Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'in paylaşılabilmesi konusunda çok sayıda çatışma ve savaş çıkmıştır. Bu çatışmaların gölgesinde yıllardır özellikle kadınların acıları oldukça büyüktür. Çoğu kocasını, oğlunu veya babasını [kaybetmiştir](#). Kadınlar savaş sırasında güvenlik güçleri ve askerler tarafından yaygın [fiziksel şiddete](#) maruz kalmışlardır. Babasız, eşsiz, kardeşsiz, oğulsuz kalan kadınların tüm bu mücadelenin Keşmir bölgesinde son yıllarda insan kaçakçılığı vakaları artış göstermektedir. Kayıtlara geçen [1.013](#) kaçırma suçunun mağdurlarının tamamı kadındır. Kaçırılmaların yarısı [zorla evlen-](#)

Kashmir is located at the northernmost tip of the Indian Subcontinent. Kashmir took a different path. The British had allowed [Kashmir](#) to join either India or Pakistan. Kashmiri people were in favor of joining Pakistan. However, after a controversial process, the Prince of Kashmir decided to join India. The public opposed the decision and clashes started and the two countries sent military units to the region. The Indo-Pakistani war started over the region. In this article, human smuggling, which has become a profession/trade for many years, will be discussed in Kashmir, which is known for being an unstable and highly active region, over which conflicts occur.

The Kashmir region is currently divided between three countries: [India, Pakistan and China](#). The three countries have claims of rights and power in different states. There have been many conflicts and wars, especially between India and Pakistan over the inability to share Kashmir. In the shadow of these conflicts, the suffering of women, in particular, has been great for years. Most of them have [lost](#) their husbands, sons or fathers. Women were subjected to widespread [physical violence](#) by security forces and soldiers during the war. There is another war that fatherless, widowed, brotherless or sonless women face among all this struggle: Human smuggling.

Cases of human trafficking have increased in recent years in the Kashmir region. The victims of all [1.013](#) kidnapping crimes recorded are women.

[dirme](#) amaçlıdır. Ailelerinden koparılan kadınlar tanımadıkları bölgelerde duygusal birliktelik yaşamadıkları erkeklerle evlendirilmektedirler. Henüz 29 yaşındaki Nazima, [Al Jazeera](#)'ye vermiş olduğu röportajda ne aşk evliliği ne de görücü usulü bir beraberlik yaşamadığını, 250 dolar karşılığında kendisinden 20 yaş büyük bir erkekle evlenmeye zorlandığını anlatmaktadır.

Nazima ve onun gibi tüm kadınların geçmişi birbirine benzemektedir. Hepsi [yoksul bir aileye](#) sahiptir ve gelecekte umutları vardır. Kendilerine iş vaadiyle gelen insanların peşinde uzun yolculuklar yaparlar. Yolculuğun sonunda yeni bir hayata kavuşacaklarını düşünen kadınlar olan biteni anladıkları zaman her şey için çok geç kalınır. Küçük odalarda [on – on beş](#) kişi yaşayan, tek bir ortak tuvalet kullanan, aç bırakılan kadınlar sırayla evlenecekleri erkeklerle tanışmak ve yeni evlerine gitmek için birbirinden ayrılırlar. Kaçırıl-

Half of the kidnappings are for [forced marriages](#). Women who are separated from their families are married to men they do not live with emotionally in regions they do not know. At the age of 29, Nazima tells in an interview with [Al Jazeera](#) that she has neither a love marriage nor an arranged marriage, and that she was forced to marry a man 20 years older than her for 250 dollars.

Nazima and all women like her have similar histories. All of them have a [poor family](#) and they have hope for the future. They make long journeys in pursuit of people who come to them with the promise of a job. When women who think that they will have a new life at the end of the journey realize what is going on, it is too late for everything. Starving women living in small rooms with [ten to fifteen](#) people, using a single shared toilet, take turns leaving each other to meet the men they will marry and go to their new homes. The origins of





lan kadınların kökenleri birbirlerinden farklıdır. Keşmir hepsinin toplatılma bölgesidir. Buraya getirilen kadınlar saatlerce hatta günlerce [tren yolculukları](#) yapmaktadırlar.

Hindistan [Ulusal Suç Kayıt Bürosu](#) 2020 yılında 1.700'den fazla insan kaçakçılığı vakası kaydetmiştir. Bu sayıya evlilik, kölelik, fuhuş amaçlı kaçırılan çocuklar da dahildir. Araştırmacılar açıklanan sayıların oldukça eksik olduğunu düşünmektedirler.

Hindistan'da kurulmuş olan insan kaçakçılığı ile mücadele eden sivil toplum kuruluşu Prajwala'nın kurucusu [Sunita Krishnan](#), insanların kaçakçılığı yanlış bildiğini iddia etmektedir. Krishnan'a göre evlilik adı altında yapılan insan kaçakçılığı toplumun dini görüşlerinden dolayı bir noktadan sonra kutsal sayılmaktadır.

Ülkenin başka bölgelerinden getirilen kadınların geçmişlerinin bir önemi bulunmadığı için toplu-

the abducted women are different from each other. Kashmir is the confinement zone of all. The women brought here make [train journeys](#) for hours or even days.

India's [National Crime Records Bureau](#) recorded more than 1.700 cases of human trafficking in 2020. This number also includes children abducted for the purposes of marriage, slavery, and prostitution. Researchers consider the numbers disclosed to be rather incomplete.

[Sunita Krishnan](#), the founder of Prajwala, a non-governmental organization fighting against human trafficking in India, claims that people misunderstand smuggling. According to Krishnan, human trafficking under the name of marriage is considered sacred after a point due to the religious views of the society.

Since the background of women brought from other parts of the country is not important, smu-

“Onlar hiç büyümüyorlar çünkü insanlar onlardan çocukluklarını çaldı.”

“They never grow up because people stole their childhood from them.”

mun bir kesimi tarafından kaçakçılık sorun olarak görülmemektedir.

Keşmirli Avukat Abdul Rashid Hanjura'nın anlatıklarına göre “[gelin kaçakçılığı](#)” bir meslek dalı olma yolunda ilerlemektedir. Kendilerini komisyoncu olarak adlandıran kaçakçılar Keşmir'de evlenmek için yeterli maddi güce sahip olmayan erkeklere 35 dolar gibi bir fiyata evlilik sağlayabilmektedirler.

Ocak 2023 itibariyle Keşmir'de güçlendirilen insan ticaretiyle mücadele birimlerinin halkta oluşturduğu bir güven bulunmamaktadır. Kadınlar oldukça güçlü bir sistemi bulunan kaçakçılığın azalacağını düşünmemektedirler. 1990'lardan bu yana ailelerinden ayrı, memleketlerinden uzak olan ‘çocuklar’ hiç büyümediler. 43 yaşında [Arsheeda Jan](#) halâ çocuk. 13 yaşındayken evlendirilen [Arsheeda](#) hala çocuk. Onlar hiç büyümüyorlar çünkü insanlar onlardan çocukluklarını çaldı. Bir yanları hep eksik ve günden güne bitip tükeniyorlar. Bir aileye ait olma hisleri peşlerini hiç bırakmıyor. Ve ne yazık ki gelecek için umut yok.

gging is not seen as a problem by a part of the society.

According to Kashmiri Lawyer Abdul Rashid Hanjura, “[bride smuggling](#)” is on its way to becoming a profession. Smugglers who call themselves brokers can provide marriage in Kashmir for as little as \$35 to men who do not have the financial means to marry.

As of January 2023, there is no public confidence in the anti-trafficking units strengthened in Kashmir. Women do not think that smuggling, which has a very strong system, will decrease. Separated from their families and far from their hometowns since the 1990s, the 'children' have never grown up. At 43, [Arsheeda Jan](#) is still a child. [Arsheeda](#), who was married at the age of 13, is still a child. They never grow up because people stole their childhood from them. A part of them is always missing and they are running out day by day. The feeling of belonging to a family never leaves them. And unfortunately there is no hope for the future.

Indo-Pasifik: Bir Neo-Soğuk Savaş Alanı mı?

Indo-Pacific: A Neo-Cold War Battlefield?

Talha ÇAĞMAN

1953'te Kore Savaşı ateşkes antlaşmasından bu yana, iki Kore arasındaki ilişki en iyi durumda bile gergin olmuştur. İki ülkenin müzakereler yaptığı ve anlaşmalar imzaladığı bazı umutlu zamanlar oldu. Bu iş birliği, 27 Nisan 2018'de Kuzey ve Güney Kore tarafından imzalanan Panmunjom Barış, Refah ve Kore Yarımadası'nın Yeniden Birleşmesi Deklarasyonu'yla zirveye ulaştı. Bildirgenin en önemli iki maddesi, Kore Yarımadası'nın diplomatik yollarla barışçıl bir şekilde birleştirilmesi ve nükleer silahlardan arındırılmasıydı. Ayrıca, devletler arasında fiili bir büyükelçilik görevi görecek olan Koreler Arası İrtibat bürosunun kurulmasına karar verildi. O zamanki ABD Baş-

Since the ceasefire agreement of the Korean War in 1953 the relationship between the two Koreas has been tense at best. There were some hopeful times when the two countries held negotiations and signed agreements. This collaboration peaked on April 27, 2018, when the Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity, and Reunification of the Korean Peninsula was signed by North and South Korea. The two most important articles of the declaration were the peaceful unification and denuclearization of the Korean peninsula through diplomatic means. Moreover, it was decided that an Inter-Korean Liason office, which would act as a de facto embassy between the states, shall





kanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore'ye ziyaretleriyle umutlar arttı.

ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore ile iyi ilişkiler kurmak istemesinin önemli bir nedeni, Kuzey Kore tarafından yürütülen nükleer silah testlerinden kaynaklanıyor. Doğal olarak Güney Kore, hem nükleer silah deneyleri yapan hem de tarihi bir düşman olan bir ülkeyle komşu olmaktan mutlu değil. Nükleer silah geliştirmek, bu silahların sahip olduğu yıkıcı potansiyel nedeniyle herkesin dikkatini size çekmenin su götürmez bir yoludur.

Bu nedenle, BM gibi uluslararası kuruluşlar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması gibi ülkelerin nükleer silah arayışına girmelerini engelleyecek anlaşmalar imzalanmasına aracı oldular. Güney Kore Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olsa da Kuzey Kore 1985'te antlaşmaya katılmış ancak 2003'te antlaşmadan çekildiğini açıklamıştır. Kısa süre sonra Kuzey Kore, [2006](#), [2009](#), [2013](#), [2016](#) ve [2017'de](#) başarılı nükleer silah testleri yaptığını bildirmiştir. Ayrıca Kuzey Kore, komşu ülkeleri endişelendiren kıtalar arası balistik füze testle-

be founded. With visits to North Korea from U.S. President Donald Trump and South Korean President Moon Jae-in hopes were up.

An important reason the U.S. and South Korea want good relations with North Korea is because of nuclear weapons tests conducted by North Korea. Naturally, South Korea is not happy being neighbors with a country that is both experimenting with nuclear weapons and is a historical enemy. Developing nuclear weapons is a sure way of drawing everyone's attention toward you because of the destructive potential these weapons possess.

Therefore, international organizations such as the UN have mediated the signing of treaties to stop countries from seeking nuclear weapons such as the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. While South Korea is a party to the Non-Proliferation Treaty, North Korea acceded to the treaty in 1985 but announced its withdrawal in 2003. Soon, North Korea reported successful nuclear weapon tests [in 2006, 2009, 2013, 2016, and 2017](#). Moreover, North Korea also conducted intercontinental ballistic missile tests that worried

“Neo-Soğuk Savaş” a benzeten Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un'dan geldi. Çin'in yükselişiyle birlikte uluslararası odağın Uzak Doğu'ya doğru kaydığı kesin”

“Leader of North Korea Kim-Jong-un, in a parliamentary meeting he likened the current international relations to “neo-Cold war”. It is certain that the international focus is shifting toward the far East with the rise of China”

ri de yaptı: [Ekim 2022'de Japonya'nın üzerinden uçan](#) ve uluslararası toplumun öfkesini çeken Kuzey Kore balistik füzesi gibi. Ve bu gelişmeler şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ABD'nin Japonya ve Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlar yürütmesi ve “Kuzeye” karşı dayanışma ilan etmesiyle karşılık buldu. Ayrıca, Güney Kore Devlet başkanı Yoon-Suk-yeol'un savunma ve dışişleri bakanlıklarıyla ortak bir politika brifingi sırasında Güney Kore'nin kendi nükleer silahlarını geliştirmesi gerekebileceğini veya ABD'den, [1991](#)'de Güney Kore'den çektiği nükleer füzelerini yeniden yerleştirmesini isteyebileceğini [söylemesi](#) tüm realistlerin dikkatini çekti. Güney Kore'nin bu planı uygulaması, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan çekilmeleri anlamına gelir. Bu hamlenin olası sonuçları arasında, güvenlik ikilemi fikrinin bölgede hakim olması ve Güney Kore'nin güvenliğini artırmasının Kuzey Kore ve Çin'in güvenliğini azaltarak kısır bir döngü yaratması geliyor. Bir başka ilginç söylem de, parlamento toplantısında mevcut uluslararası ilişkileri “neo-Soğuk savaş” a [benzeten](#) Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un'dan geldi. Çin'in yükselişiyle birlikte uluslararası odağın Uzak Doğu'ya doğru kaydığı kesin. Beyaz Saray'ın Hint-Pasifik Stratejisinde [dediği](#) gibi, "Her ulusumuzun - ve aslında dün-

neighboring countries. Such as the North Korean ballistic missile that [flew over Japan on October 2022](#), drawing the ire of the international society. And not surprisingly got responded with the U.S. conducting joint military drills with Japan, and South Korea, and announcing their solidarity against the “North”.

Also, South Korean president Yoon-Suk-yeol's comments during a joint policy briefing with his defense and foreign ministries perked the ears of all realists as he [said](#) South Korea might have to develop its own nuclear weapons or ask the U.S. to redeploy its nuclear missiles on South Korea which were moved out in [1991](#). If South Korea follows through with this plan it would mean their withdrawal from the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Possible outcomes of this move would include the security dilemma idea to become dominant in the region as South Korea increasing its security will decrease the security of North Korea and China creating a vicious cycle.

Another interesting comment came from the leader of North Korea Kim-Jong-un, in a parliamentary meeting he [likened](#) the current international relations to “neo-Cold war”. It is certain that the

yanın - geleceği, önümüzdeki on yıllarda süren ve gelişen özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e bağlıdır." ABD, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hint-Pasifik'te bir etki alanı peşinde koştuğunu ve dünyanın en etkili gücü olmaya çalıştığını" söyleyerek "ABD'nin uluslararası sistemi güçlendirerek, onu ortak değerlere dayandırıp 21. yüzyılın zorluklarını karşılamak için güncelleyerek ortak çıkarlarımızı ve geleceğe yönelik vizyonumuzu savunmak için ÇHC ile rekabet ettiğini" söylüyor.

ABD "Amacının ÇHC'yi değiştirmek değil, faaliyet gösterdiği stratejik ortamı şekillendirmek, dünyada ABD'ye, müttefiklerine ve ortaklarına ve paylaştığı çıkarlara ve değerlere azami derecede elverişli bir etki dengesi inşa etmek" olduğunu [söylüyor](#). AB de "bölgenin artan ekonomik, demografik ve siyasi ağırlığını" anladığı için bölgedeki etkisini artırmanın yollarını arıyor.

Güney Kore, ABD'yi takip ederek 11 Kasım 2022 tarihli ASEAN (Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) toplantısında ABD'nin Hint - Pasifik Stratejisini yansıtan kendi Hint-Pasifik Stratejisini [ilan etti](#). Bölgenin kilit aktörlerinden biri olan Japonya ise, statükoyu korumayı, deniz güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamayı amaçlayan katı bir Özgür ve Açık Hint-Pasifik stratejisine [sahiptir](#). Bununla birlikte, Dörtlü Güvenlik Diyalogu'nun ortak bildirisinde, "Dört lider, statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimin, bu sefer olduğu gibi, Hint-Pasifik bölgesinde tolere edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir" olduklarını [açıkladı](#). Sonuç olarak, Kim-Jong-un'un neo-Soğuk Savaş hakkındaki sözleri, uluslararası ilişkilere ilişkin kendi yorumunu göstermekte ve Çin ile olan yakın ilişkilerini açıklamaktadır. Hint-Pasifik'te çizgilerin çekildiği aşık ve yakında bu karmaşık ilişkiler ağının yapısal bütünlüğünün teste tabii tutulduğunu görebiliriz.

international focus is shifting toward the far East with the rise of China. As it [says](#) in the Indo-Pacific Strategy of the White House, "The future of each of our nations - and indeed the world- depends on a free and open Indo-Pacific enduring and flourishing in the decades ahead." The U.S says, "the People's Republic of China pursues a sphere of influence in the Indo-Pacific and seeks to become the world's most influential power" and "the U.S. competes with the PRC to defend the interests and vision for the future that we share with others" by "strengthening the international system, keeping it grounded in shared values, and update it to meet 21st-century challenges.

The U.S [says](#) that its "objective is not to change the PRC but to shape the strategic environment in which it operates, building a balance of influence in the world that is maximally favorable to the US, our allies and partners, and the interests and values we share." The EU also seeks to increase its influence in the region as it understands "the region's growing economic, demographic, and political weight".

Following the US, South Korea [announced](#) its own Indo-Pacific Strategy, reflecting the US's Indo-Pacific Strategy, at the ASEAN (Association of South East Asian Nations) meeting on November 11, 2022. In case of Japan - a key actor in the region- [has](#) a strict Free and Open Indo-Pacific strategy aiming to preserve the status quo, ensuring maritime security and freedom. However, a joint declaration with the Quad (Quadrilateral Security Dialogue) [said](#), "The four leaders concurred that any attempt to unilaterally change the status quo by force, such as this time, must not be tolerated in the Indo-Pacific region." In conclusion, Kim-Jong-un's remark about a neo-Cold-War shows his own interpretation of the international relations and explains its close relations with China. It's clear that lines are being drawn at the Indo-Pacific and soon we might see the structural integrity of this complex web of relations put to test.

Neoliberalizm ve Beyin Göçü

Neoliberalism and Brain Drain

Hasan Teoman BİNGÖL

Beyin göçü, 1960'lı yıllardan beri Türkiye için bir sorun olarak [tartışılıyor](#). 1990'lı yılların TÜİK verileri incelendiğinde, Türkiye'den Avrupa ülkelerine beyin göçünün 1990'dan 2000 yılına kadar artış eğiliminde olduğu, 2000 yılından sonra bir fenomen haline geldiği görülüyor. Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin oranı, 2016'dan 2019 yılına kadar iki kat artmış, Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı verilere göre 2021 yılında Avrupa ülkelerine Türkiye tarihinin en büyük doktor göçü [yaşanmıştır](#). Bu fenomenin sebeplerinin kavranabilmesi için, bireyleri buldukları yerin dışına iten ve gidilen yeri cazipleştiren özel nedenlerin yanı sıra, neoliberal politikaların etkisinde güçlenen "küreselleşme" ve "birey" kavramlarının göç dinamiklerine etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neoliberalizm bir politik program olarak 1940'larda ortaya çıksa da,

Brain drain has been [discussed](#) as a problem for Turkey since the 1960s. When the TUIK data of the 1990s are examined, it is seen that the brain drain from Turkey to European countries tended to increase from 1990 to 2000 and became a phenomenon after 2000. The rate of people migrating abroad from Turkey has doubled from 2016 to 2019, and according to the data announced by the Turkish Medical Association, the largest doctor migration to European countries in the history of Turkey was [experienced](#) in 2021. In order to understand the causes of this phenomenon, the effects of the concepts of "globalization" and "individual", which are strengthened under the influence of neoliberal policies, on migration dynamics should not be ignored, as well as the special reasons that push individuals out of their place of residence and make the destination attractive.





Sovyetler Birliği'nin güç kaybetmeye başlaması ve petrol krizlerinin sonucu olarak 1970'li yıllarda, yeni ve baskın bir ekonomik politikalar bütünü olarak uygulanmaya başladı. Temelinde bireysel ve toplumsal ideallerin gerçekleşmesinin yolunun serbest piyasa ve rekabet ortamının sağlanmasından geçtiğini düşünen bu yeni yaklaşım; kamu hizmetlerinin ve mallarının özelleştirilmesini, ticari düzenlemelerin piyasaya bırakılmasını, devletin sermaye kontrollerini azaltmasını ve yabancı yatırımcılara yönelik engellerin ortadan kaldırılmasını içeriyordu. Başka bir ifadeyle, neoliberal politikalarla birlikte devletin piyasa ile olan ilişkisi; bireysel hak ve özgürlükleri, özel mülkiyet haklarını, piyasanın varlığını ve rekabet ortamını korumak olarak tanımlandı. Bu yeni kurulan ekonomik sistemin küresel ölçekte işletilebilmesi için kitlelerin rızasını da kazanması gerekiyordu. Harvey'e göre, neoliberalizm ikna mekanizmasını kurarken, Batı medeniyetinin temel değerleri olarak tanımlanan bireysel özgürlüklere ve insanın saygınlığına vurgu yapması; yıllarca Sovyet coğrafyasında otoriter bir rejim altında yaşayan bireyleri ve siyasi geçmişlerinde askeri yönetimler bulunan gelişmekte olan ülkelerdeki insanları ikna etmesini [kolaylaştırdı](#). Birey kavramının ekonomik ve sosyal politikalarla öne çıkarılması, topluluk ola-

Although neoliberalism emerged as a political program in the 1940s, it began to be implemented as a new and dominant set of economic policies in the 1970s as a result of the Soviet Union's weakening and the oil crises. Based on this new approach, which believes that the realization of individual and social ideals is through the provision of a free market and competitive environment; it includes privatization of public services and goods, releasing trade regulations, reducing government capital controls, and removing barriers to foreign investors. In other words, with neoliberal policies, the relationship of the state with the market was defined as protecting individual rights and freedoms, private property rights, the existence of the market and the competitive environment.

In order for this newly established economic system to operate on a global scale, it had to gain the consent of the masses. According to Harvey, neoliberalism's emphasis on individual freedoms and human dignity, which are defined as the basic values of Western civilization, during establishing the persuasion mechanism; [made](#) persuading individuals living under an authoritarian regime in the Soviet geography for years and people in developing countries with military governments in



arak yaşıyan bireylerin topluluk içi bağlarının gevşemesini ve bu bağların bireysel çıkarlara uygun olarak yeniden tasarlanmasına sağladı. Sonuç olarak, toplumla olan ilişkisi yeniden tanımlanmış birey, hayatlarını etkileyen ekonomik veya siyasi sorunların çözümünü, kolektif çözümler yerine bireysel kurtuluşlarda aramaya başladı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ve enformasyon teknolojilerinin gelişmesiyle hız kazanan küreselleşme süreci, dünya üzerindeki birbirinden bağımsız pazarların, kurulan yeni neoliberal pazara angaje olmasını [sağlamıştır](#). Diğer bir deyişle; ideolojik sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte ülkelerin işbirliğine dayalı siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirilmesi, neoliberal pazarın küresel ölçekte uygulanabilirliğini sağladı. Sermaye akışkanlığının uluslararası düzeyde artması, sermayeyle paralel hareket edebilecek bir nitelikli işgücü piyasasının oluşmasını da sağladı. Bu işgücü piyasasını oluşturan bireylerin coğrafi hareket alanı arttı.

Beyin göçü sorununun, neoliberal dönüşümle beraber düşünüldüğünde, Türkiye'ye özel olmayan ama Türkiye'yi de kapsayan bir kavram olduğu görülüyor.

their political backgrounds easier. Emphasizing the concept of the individual through economic and social policies enabled the loosening of the intra-community ties of individuals living as a community and the redesign of these ties in accordance with individual interests. As a result, the individual, whose relationship with society was redefined, began to seek the solution of economic or political problems affecting their lives in individual liberation rather than collective solutions. The globalization process, which accelerated with the disintegration of the Soviet Union and the development of information technologies, enabled independent markets around the world to [engage](#) in the newly established neoliberal market. In other words; With the disappearance of ideological borders, the development of cooperative political and economic relations between countries enabled the neoliberal market to be applicable on a global scale. The increase in capital mobility at the international level has also enabled the formation of a qualified labor market that can act in parallel with capital. The geographical range of movement of the individuals forming this labor market has increased.

When the brain drain problem is considered together with the neoliberal transformation, it is seen that it is a concept that is not specific to Turkey, but covers Turkey as well.

IR+

Mitlerin Halâ Bir Önemi Var Mı?

Do Myths Matter Anymore?

Ziya DURGUT

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Artık denizlerdeki fırtınaların dinmesi için Poseidon'a kurbanların sunulmadığı, kara şamanların hastalara şifa vermek için Erlik'in huzuruna gitmediği, Celbegen'in Ay'ı karartmadığı, yağmurun yada taşıyla yağdırılmadığı dünyada mitlerin ne önemi var?

Bu soruyu yanıtlayabilmek için önce mitin ne olduğundan ve eski çağlarda yaşayan insanlar için neler ifade ettiğinden söz etmek gerekiyor: Mitler, olağanüstü varlıkların eylemlerinin öyküsüdür. Evren, yaşam, dünya, bitkiler, hayvanlar, insanlar, nesnelere ve akla gelebilecek her şey bu eylemler sonucunda ortaya çıkmış veya bugünkü şeklini almışlardır. Mitler, gerçeklikleri anlattığı için gerçek ve kutsal anlatılardır. Bu kutsal ve olağanüstü öyküler yıllar boyunca sözlü ortamda aktarılmış, çeşitlenmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Yunan, İskandinav, Hint, Fars, Japon, Türk... Tüm toplumlar kendi mitolojilerini oluşturmuş ve kuşaklar boyunca bunları aktarmışlardır. Toplumların içinde var olan masal, efsane, destan ve diğer öyküler ile mitlerin temel bazı farkları mevcuttur. [Eliade'nin tespitine göre](#) mitlerin özellikleri şu şekildedir:

1. Mitlerin kahramanları doğaüstü varlıklardır.

In a world where sacrifices are no longer offered to Poseidon to calm the storms in the seas, where black shamans no longer go to Erlik to heal the sick, where Celbegen no longer darkens the moon, where rain is no longer made to fall with the yada stone, what is the importance of myths?

In order to answer this question, it is necessary to talk about what a myth is and what it meant to people living in ancient times: Myths are stories of the actions of supernatural beings. The universe, life, the world, plants, animals, people, objects and everything imaginable came into existence or took their present form as a result of these actions. Myths are true and sacred narratives because they describe realities. These sacred and supernatural stories have been passed down orally over the years, diversified and survived to the present day. Greek, Scandinavian, Indian, Persian, Japanese, Turkish... All societies have created their own mythologies and passed them down through generations. There are some fundamental differences between myths and fairy tales, legends, epics and other stories that exist within societies. [According to Eliade](#), the characteristics of myths are as follows:

2. Mit içinde yaşadığı toplum tarafından gerçek ve kutsal kabul edilir.
3. Mit her zaman için bir yaratılış ve köken -bazen de kıyamet- bildirir. Bu köken dünyanın, insanın veya nesnelere olabilir.
4. İnsanlar, bir şeyin mitini/kökenini bilmekle o varlık üzerinde egemen olur ve onu kontrol edebilir.
5. Mitler, ritüeller aracılığıyla yeniden hatırlanır ve yaşanır.

Her ne kadar burada öykü kelimesi kullanılsa da mitler yaşadıkları toplumlarda kutsal kabul edildi ve her kutsal gibi bazı tabuları ve kuralları vardı. Mitler sadece belirli kişiler tarafından, belirli zamanlarda ezberden okunur; bu okuma büyü ile eş görülüp, örneğin avda ve savaşta başarı elde etmek için gerçekleştirilirdi.

Mitler yalnızca hikaye barındıran anlatılar bütünü değildir. Onlar uygarlıkların önemli bir bileşenidir. Çünkü toplumda hayati görevleri yerine getirirler: Mitler inancı ifade eder, belirgin kılar; toplumun ahlak yasalarını korur ve uygular; insanlara [uyması gereken kurallar](#) hakkında rehberlik eder ve ritüellerin etkililiğini garanti eder.

Eski çağlarda mitler bu görevlerin yanında modern bilimin yokluğunda insanın bilgi ihtiyacını karşılamıştır. Bilinmezlerle dolu dünyada olayların hakkında "neden" ve "nasıl" sorularına yanıt vererek insanlara iç huzuru temin etmiştir. İnsanın kendine en yakın noktadan veya kendinden başlayıp, evrenin en uzak noktalarına kadar bütün sorulara mitler yanıt vermiştir. Bu açıdan mitler insanın anlam arayışının öyküsüdür. İnsanın yaşadığı tüm zorluklar, aklına takılan tüm sorular mitlerle cevaplanmıştır.

Örneğin dünyanın bilinen en eski yazılı destanı olan yaklaşık 5 bin yıllık Gılgamış, bir insanın

1. The heroes of myths are supernatural beings.
2. Myths are accepted as real and sacred by the society in which they live.
3. Myths always state a creation and an origin - sometimes an apocalypse. This origin can be of the earth, of human beings or of objects.
4. By knowing the myth/origin of something, people can dominate and control that entity.
5. Myths are remembered and lived again through rituals.

Although the word "story" is used here, myths were considered sacred in the societies they lived, and like all sacred things, they had certain taboos and rules. Myths were recited only by certain people, at certain times, and were equated with magic, for example, to achieve success in hunting and warfare.

Myths are not just narratives that contain stories. They are an important component of civilizations. Because they fulfill vital tasks in society: Myths express and crystallize belief; they protect and enforce the moral laws of society; they guide people on the [rules they must follow](#) and guarantee the effectiveness of rituals.

In ancient times, in addition to these tasks, myths met the human need for knowledge in the absence of modern science. In a world full of unknowns, they provided people with inner peace by answering the "why" and "how" questions about things. Myths have answered all questions of humans from the closest point to the farthest points of the universe. In this respect, myths are humanity's story of search for meaning. All the difficulties experienced by human beings and all the questions that plague their minds have been answered by myths.



ölümsüzlük arayışını ve sonunda ölümün bu dünyanın kaçınılmaz gerçeği olduğunu kavrayışını anlatmaktadır. Başka bir örnek olarak bugün bilimin yanıt verdiği "Ay neden şekil değiştirir?" sorusu binlerce yıl önce de insanlar tarafından sorulmuş ve hakkında bir mit oluşmuştur: [Altay Türklerinin bir mitine göre](#) Erlik, dünyayı yok etmesi için, yer altından Celbegen'i gönderir. Celbegen dünyayı harap etmeye başlayınca bunu gören Ülgen dünyayı kurtarması için Güneş'i gönderir fakat Güneş dünyaya yaklaşınca her şey yanmaya başlar. Bu yüzden Güneş'i geri çeker ve onun yerine Ay'ı gönderir. Ay, dünyaya yaklaşıp Celbegen'i kendine çekmeye başlayınca elinde kovası ile bir ağaca tutunur. Sonunda Ay, Celbegen'i kovası ve tutunduğu ağaçla birlikte kendine çeker, gökyüzüne çıkarır. İşte Ay'ın şekil değiştirmesinin nedeni Celbegen ile olan ve devam eden savaşıdır. Bazen Celbegen onu tamamen yutacak olduğunda (Ay tutulması) insanlar Celbegen'i korkutmak için metal eşyalarla ses çıkarır, köpeklerini havla-

For example, the world's oldest known written epic, the 5,000-year-old Gilgamesh, tells the story of a man who searches for immortality and who eventually realizes that death is the inevitable reality of this world. As another example, the question "Why does the moon change shape?", which science answers today, was asked by people thousands of years ago as well and a myth was occurred about it: [According to a myth in Altai Turks](#), Erlik sends Celbegen from the underworld to destroy the world. When Celbegen starts to devastate the world, Ulgen, seeing this, sends the Sun to save the world, but when the Sun approaches the earth, everything starts to burn. So he withdraws the Sun and sends the Moon instead. When the Moon approaches the earth and starts to attract Celbegen, he clings to a tree with his bucket in his hand. In the end, the Moon pulls Celbegen together with his bucket and the tree he is holding on to, and takes him up to the sky. The reason why the Moon changes shape is because of its ongoing battle with

tır ve Ay'a ok atarlar.

[Bir başka mit](#) gündelik yaşamdan bir soruyu ele almaktadır "Horozlar neden sabahları öter?": Eski zamanlarda Güneş, Ay ve horoz beraber yaşarlarmış. Güneş'in insanlara ışık saçmaya gittiği bir zamanda Ay, horozu ibiğinden tutup dünyaya atmış. Döndüğünde horozu göremeyen Güneş, Ay'a bunun sebebini sorunca kendisinin de Ay ile geçinemeyeceğine kanaat getirmiş ve onun yanından ayrılmış. O günden sonra Güneş yalnızca gündüzleri, Ay ise geceleri görünür olup bir araya gelmemişler. Horozun yalnızca sabahları ötmesinin de onun dostu Güneş'i selamlamak, akşamları kümesine girmesi ise Ay'ı görmek istememesi nedeniyle olduğu söylenir. Eğer horoz gece öterse bunun kötülük ve ölüm getireceğine inanıldığı için horozun başı kesilip gömülür.

Örnekler daha da çoğaltılabilir fakat görüldüğü üzere mitler hemen her konuda oluşmuşlardır. Bu örneklerde mitlerin hayata etkileri (veya mevcut dünyamızdaki tüm olgu ve nesnelerin mitolojik nedeni) de görülmektedir. Horozun gündüzleri ötmesi mitik dönemde olmuş bir olay sebebiyledir. Ölümsüz insan yoktur çünkü ölümsüzlük bitkisi bir yılan tarafından yutulmuştur. Ay'ın evreleri vardır çünkü Celbegen ile savaşmaktadır...

Mitler eski insanlar için bir yaşam biçimi sunmuştur: Yağmurun neden yağdığını veya yağmadığını, yağmadığında sebebini ne olduğunu, yağması için ne yapmak gerektiğini veya kötü eylemlerin ve yasakların ne olduğunu, bunlar yapılırsa cezanın ne olacağını hatta balık tutmak için "yeniden canlandırılması" gereken olayların neler olduğunu insanlar mitler aracılığıyla öğrenmiştir.

Tüm bu girişten sonra, günümüzde mitlerin açıklama işlevini bilim, inanç işlevini dinler, sosyal hayatı düzenleme işlevini de kısmen hukuk almıştır fakat mitler canlılığını hala devam ettirmektedir. O halde yazının başındaki soruya gelindiğinde, bugün mitolojinin bizim için önemi nedir?

Celbegen. Sometimes when Celbegen is about to swallow it whole (the lunar eclipse), people make noises with metal objects, bark their dogs and shoot arrows at the Moon to scare Celbegen away.

[Another myth](#) deals with a question from everyday life: "Why do roosters crow in the morning?": In ancient times, the Sun, the Moon and the rooster lived together. At a time when the Sun went to shine light on people, the Moon took the rooster by the crest and threw it to the earth. The Sun, who could not see the rooster when he returned, asked the Moon the reason for this and decided that he could not get along with the Moon and left his side. From that day on, the Sun was visible only during the day and the Moon only at night, and they never met. It is said that the rooster crows only in the morning to greet his friend, the Sun, and that he enters his coop in the evening because he does not want to see the Moon. If the rooster crows at night, it is believed to bring evil and death, so the rooster's head is cut off and buried in the ground if he crows at night.

Examples can be increased, but as can be seen, myths have been formed in almost every subject. In these examples, the effects of myths on life (or the mythological cause of all phenomena and objects in our current world) are also seen. The rooster crowing during the day is due to an event that happened in the mythical period. There is no immortal man because the plant of immortality was swallowed by a snake. The moon has phases because it is at war with Celbegen.

Myths provided a way of life for ancient people: People learned through myths why it rained or didn't rain, what the reason was when it didn't rain, what to do to make it rain, or what the bad deeds and prohibitions were, what the punishment would be for doing them, or even what actions had to be "re-enacted" in order to fish.

After all this introduction, today the explanato-

Bunun nedenlerinden ilki olarak mitlerin içinde barındırdığı entrik yapıyı söyleyebiliriz. Yukarıda örnekleri görülebileceği gibi mitler soruları hikayeler ile açıklar. Bu hikayeler tıpkı bir zincir gibi birbirine eklenir. Ayrıca bu hikayeler neredeyse insanlığın düşünce tarihi ile yaşıt olduğu için binlerce yıl boyunca tekrar tekrar işlenmiş ve insan duygularını en iyi şekilde ifade edecek hale gelmiştir. Bu yüzden mitleri okumak bile keyif verir

ry function of myths has been taken over by science, the function of belief by religions, and the function of regulating social life partly by law, but myths are still very much alive. So, coming back to the question at the beginning of this article, what is the importance of mythology for us in this day and age?

The first reason for this is the intriguing structure



ve merak duygusunu kışkırtır. Hemen her okuyucu mitlerde kendinden veya hayatından, duygularından bir parça bulabilir. Dolayısıyla mitlerin yalnızca kendi bile edebi olarak haz verir.

İkinci olarak mitler binyılları aşmış eserlerdir. Karakterlerin ve olayların temsil yeteneği de aynı ölçüde sağlamlaşmıştır. Mitlerin sahip olduğu bu temsil yeteneği sayesinde uzun açıklamalar tek kelimeye sığmaktadır. Örneğin aşıl tendonu,

that myths contain. Examples can be seen above, myths explain questions with stories. These stories are added to each other like a chain. In addition, since these stories are almost as old as the history of human thought, they have been recreated over and over again for thousands of years and have become the best way to express human emotions. This is why even reading myths is a pleasure and provokes the sense of curiosity. Almost every reader can find a bit of himself or herself in myths,

kimerik hücre, hermafroditlik, sirenomelia, panik atak, hipnoz, kronoloji, tayfun... Mitlerin sahip olduğu bu anlatı gücünden pek çok bilim alanı faydalanmaktadır. Bu sebeple mitler -özellikle Batı'nın üzerinde durduğu Yunan mitolojisinin bu alanda egemen konumda olduğunu belirtmek gerekir- ortak dil oluşturması bakımından da önemlidir. Bu ortak dili yalnızca bilim sahasında değil, gündelik yaşantıda da oluşturmaktadır. Birine "Narsist!" veya "Titan gibi!" dediğimizde bu tek sözcük o kişi hakkındaki görüşümüzle alakalı oldukça fazla bilgi vermektedir. Yine "Pandora'nın kutusu", "altın çağ", "devlerin savaşı" gibi mitolojik kökenli deyimler ifadeyi güçlendirmek için sık sık kullanılmaktadır. Mitlerin sahip olduğu bu çağrışım gücü markalar tarafından da kullanılmaktadır: Nike, Lada, Bellona, Hermes, Pegasus... Bugün pek çok ülkenin sağlık bakanlığının ve [Dünya Sağlık Örgütü'nün](#) ambleminde Asklepios'un asası, [şehirlerin armalarında](#) Hermes'in asası, savun-

or a piece of his or her life and emotions. So just reading myths is a literary pleasure.

Secondly, myths are artifacts that have survived through millennia. The ability to represent characters and events has become equally robust. Thanks to the representative power of myths, long explanations can fit into a single word. For example, Achilles tendon, chimeric cell, hermaphroditism, sirenomelia, panic attack, hypnosis, chronology, typhoon... Many fields of science benefit from this narrative power of myths. For this reason, myths - it should be noted that Greek mythology, which is especially emphasized by the West, is in a dominant position in this field - are also important in terms of creating a common language. This common language is formed not only in the fields of science but also in daily life. When we say "Narcissist!" or "Like a Titan!" to someone, this single word gives a lot of information about our opin-





ma bakanlıklarının (ve eski imparatorlukların) amblemlerinde kartal, [çift başlı kartal](#) veya defne çelengi yer almaktadır. Justitia'yı görünce kimin aklına adalet gelmez ki? Kartalın imparatorlukların sembolü olması da tamamen mitlerle ilgilidir.

Mitlerin canlılığını devam ettirmesinin üçüncü bir sebebi de bu eserlerin sanata, edebiyata, mimariye ve buna benzer pek çok alana kaynaklık etmiş olmasıdır. Özellikle Yunan mitolojisinin tek bir sahnesi yoktur ki resmi çizilmemiş, heykeli yapılmamış, bir romanda anlatılmamış, sinemada sahnesi bulunmamış, tiyatro sahnelerinde oynanmamış olsun. [Yüzüklerin Efendisi](#), [Harry Potter](#), [Yıldız Savaşları](#) ve [Yerdeniz Öyküleri](#) gibi pek çok kült film ve kitap mitolojiden beslenmiştir.

Peki mitleri bu kadar vazgeçilmez yapan nedir? Neden hala binlerce yıllık öyküleri, sembollerini, olayları tekrar tekrar yazıyoruz, görüyoruz, yeniden oluşturuyoruz? Bununla ilgili [Claude Lévi-Strauss](#), "Mitler haberi olmaksızın insanın içinde düşünür" der. [Carl Gustav Jung](#) ise iç dünyamızda kendimizi nasıl değerlendirdiğimizi

ion of that person. Again, phrases of mythological origin such as "Pandora's box", "golden age", "war of the giants" are often used to strengthen the statement. This associative power of myths is also used by brands: Nike, Lada, Bellona, Hermes, Pegasus... Today, the emblem of many countries' ministries of health and the [World Health Organization](#) features [the staff of Asclepius](#), the coat of arms of cities the staff of Hermes, the emblems of ministries of defense (and of ancient empires) the [double-headed eagle](#), an eagle or the laurel wreath. Is there any person who doesn't think of justice when one sees Justitia? The fact that eagle is the symbol of empires is entirely due to myths.

A third reason for the continued vitality of myths is that these works have been the source of art, literature, architecture and many other fields. In particular, there is not a single scene of Greek mythology that has not been painted, sculpted, told in a novel, filmed, or staged. Many cult films and books such as [The Lord of the Rings](#), [Harry Potter](#), [Star Wars](#) and [The Tales of Earthsea](#) contain elements of mythology.

ve insanın, sub specie aeternitatis (sonsuzluğun kisvesi altındaki) olarak nasıl görüldüğünü yalnızca, mitler yoluyla ifade edilebileceğini söyler. Yine [Campbell](#) mitlerle ilgili şu ifadelerde bulunur: Mitoloji size edebiyatın ve sanatın ardında ne olduğunu öğretir, kendi hayatınız hakkında dersler verir. Çok muhteşem, heyecan verici ve hayatı besleyen bir konu. Mitoloji, hayatın çocukluktan çıkıp yetişkin sorumluluklarına adım atarken, bekârlıktan evliliğe geçerken yapılan erginleme törenleri gibi aşamalarıyla yakından ilgili. Tüm bu ritüeller mitolojik ayinler. Kendinizi içinde bulduğunuz yeni rolü kabullenmenizle, eskiyi atıp yeni bir gömlekle ortaya çıkmakla, bir sorumluluk yemini etmekle ilgili.

Ve son olarak bizler mitlere inanıyor muyuz? Bu konuda yorum yapabilmek için mit tanımımıza bir daha bakmamız gerekiyor. Eğer mit sözcüğü yalnızca “olağanüstü varlıklar ve bunların öyküleri” ise buna “Hayır!” yanıtını verebiliriz. Fakat mitler öykülerin dışında semboller ve kurallar ile günlük hayatımızda değil midir? Şekil değiştirip var olmaya devam etmemiş midir? Bu konuyu [Max Müller](#)'in ifadeleriyle bitirelim:

Mitoloji kaçınılmazdır, doğaldır, dilin bir gerekliliğidir... Mitoloji, hiç kuşku yok, insan düşün tarihinin ilk dönemleri boyunca daha büyük bir yoğunlukla ortaya çıkmaktaydı, ancak o hiçbir zaman bütünüyle kaybolmaz. Buna bağlı olarak, tıpkı Homeros'un zamanında olduğu gibi bugün de mitoloji vardır, sadece onu algılayamıyoruz, çünkü bizzat kendimiz onun gölgesinin tam da içinde yaşamaktayız.

So what makes myths so essential? Why do we still write, see and recreate thousands of years old stories, symbols and events over and over again? [Claude Lévi-Strauss](#) says, "myths get thought in man unbeknownst to him." [Carl Gustav Jung](#), on the other hand, says: What we are to our inward vision, and what man appears to be sub specie aeternitatis can only be expressed by way of myth. Again [Campbell](#) makes the following statements about myths:

Mythology teaches you what's behind literature and the arts, it teaches you about your own life. It's a great, exciting, life-nourishing subject. Mythology has a great deal to do with the stages of life, the initiation ceremonies as you move from childhood to adult responsibilities, from the unmarried state into the married state. All of those rituals are mythological rites. All these are about accepting the new role you find yourself in, shedding the old skin and taking a new one, and swearing an oath of responsibility.

Lastly, do we believe in myths? In order to make a comment on this, we need to take another look at our definition of myth. If the word myth means only "supernatural beings and their stories", we can say "No!" But aren't myths in our daily lives with symbols and rules apart from stories? Have they not changed shape and continued to exist? Let us end this discussion with the words of [Max Müller](#):

“Mythology is inevitable, it is natural, it is an inherent necessity of language... Mythology, no doubt, breaks out more fiercely during the early periods of the history of human thought, but it never disappears altogether. Depend upon it, there is mythology now as there was in the time of Homer, only we do not perceive it, because we ourselves live in the very shadow of it, and because we all shrink from the full meridian light of truth.

Kitap İncelemesi
Book Review

Sultanın Korsanları – Emrah Safa Gürkan

Corsairs for the Sultan – Emrah Safa Gürkan

Talha ÇAĞMAN

Emrah Safa Gürkan'ın “Sultanın Korsanları” kitabını okuduğumda inceleme köşemiz için ideal bir

kitap olacağından eminim. Bunun nedeni ise tıpkı aylık dergimiz gibi Gürkan'ın gerçekten ilgi duyduğu bir konuyu yani korsanları çok farklı açılardan ele alması. Disiplinler arası çalışmayı yepyeni bir düzeye çıkaran Gürkan, Akdeniz denizcilerinin dünyasının canlı bir resmini çizmek için halk hikayeleri, edebiyat, coğrafya, tarih, deniz mühendisliği, sosyoloji ve daha birçok alandan yararlanıyor. 568 sayfalık kitabı, gemilerin titiz ölçülerinden ve sınıflandırmalarından ve bir Akdeniz denizcisinin hayatının incelikli kısımlarından, Akdeniz'in kontrolünü

ele geçirmek isteyen imparatorlukların büyük planlarına kadar uzanıyor. 9 dilden belgeleri harmanlayarak, 16. ve 18. yüzyıllar arasındaki denizcilik dünyasının arkasındaki mekanikleri daha iyi

When I read Emrah Safa Gürkan's “Sultanın Korsanları” I was sure it would be an ideal book for

our book review column. The reason for that is just like our monthly magazine, Gürkan investigates a topic he is genuinely interested in, in this case, pirates, from all sorts of different angles. He utilizes folk tales, literature, geography, history, naval engineering, sociology, and many more fields to paint a vivid picture of the world of Mediterranean sailors putting interdisciplinary study to a whole new level. His 568-page book goes from meticulous measurements and classifications of ships and nitty-gritty parts of a Mediterranean sailor's life to the grand schemes of empires wishing to take control of the Mediterranean. By

blending documents from 9 languages, he relays stories of sailors from a multitude of different ethnicities, religions, and ambitions to better explain the mechanics behind the naval world between



açıklamak için bir sürü farklı etnik kökene, dine ve hırslara sahip denizcilerin hikayelerini aktarıyor. Ayrıca denizcilik tarihi hakkında bize öğretilenleri sorgulatan önemli sorular da soruyor. Bu sorulardan bazıları, bu denizciler gerçekten dinleri için şevkle mi savaşıyorlardı yoksa sadece lezzetli bir ganimet peşinde miydiler? Denizciler din değiştirme konusunda ne kadar hevesliydim ve bu yeni kültüre ne kadar iyi uyum sağladılar? Gürkan bu soruları objektif bir şekilde araştırıyor ve bulduğu komik ve ilginç anekdotlar ve hikayelerle bazı konuların monotonluğunu nasıl kıracağını iyi biliyor. Ayrıca korsanlığın işlevleri hakkında bazı ilginç noktalara değiniyor. Korsanların sadece farklı yöntemlerle ticaret yaptıklarını, herhangi bir devleti temsil etmeyerek daha fazla limanda ticaret yapmak ve malları Akdeniz'in her yerine dağıtmakta özgür olduklarını hatta diplomat görevi üstlendiklerini bile iddia ediyor. Örneğin Cezayir'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok önce Fransız elçilikleri vardı ve bu korsanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer Akdeniz devletleriyle diplomasisinde kilit rol oynuyordu.

Ayrıca Akdeniz'in güneyindeki Cezayir gibi şehirlerin bir korsan cenneti haline gelmesine karşın kuzeydeki şehirlerin neden Venedik gibi önemli ticaret şehirleri haline geldiği sorusuna coğrafyadan destek alarak sosyolojik bir iddiada da bulunuyor. Gürkan'a göre bunun nedeni, Akdeniz'de rüzgarın esmesi kuzeyli tüccarların lehine olurken güneylilerin aleyhine olması, güneyin çöllerle çevrili olması ve kıyıların büyük ticaret gemileri için uygun olmaması, kuzeyin ise iyi topraklara ve büyük ticaret gemilerine uygun derin kıyılara sahip olmasıdır. Genel olarak, korsanlarla ilgili bir kitaptan uluslararası ilişkiler hakkında bu kadar çok bilgi öğrenebilmek, uluslararası ilişkilerin ne kadar geniş ve yaşamımızla bağlantılı olduğunu anlamamı sağladı.

the 16th and the 18th centuries. He also asks important questions that poke holes in what we have been taught about maritime history. Some of these questions are were these sailors really fighting for their religion with fervor or were they just after some sweet treasure?

How enthusiastic were the sailors about changing religions, and how well they adapted to this new culture? Gürkan investigates these questions objectively and knows how to break the monotonousness of some topics with funny and interesting anecdotes and stories he found. He also makes some interesting points about the functions of piracy. He claims that pirates are just doing business through different methods, not strictly belonging to any state they are free to do business in more ports and distribute the goods all around the Mediterranean, even acting as diplomats. For example, there were French embassies in Algiers way before than Ottoman Empire and these pirates were key in diplomacy for the Ottoman Empire with other Mediterranean states.

He also makes sociological claims backed by geography that why southern Mediterranean cities became pirate havens such as Algiers while the northern cities became important trade cities such as Venice. According to Gürkan, the reason is that in the Mediterranean, the flow of the wind favors the northern traders while being a detriment to the southerners, also south is bordered by deserts and the shores are not suitable for big trade ships while the north has good soil and have deep shores suitable for big trade ships. Overall, being able to learn so much information about international relations from a book about pirates made me understand how broad and connected to our life the international relations is.

Terimler Sözlüğü IR Glossary

“Aileyi Ayakta Tutma” “Kin-Keeping”

Refia Havva BAYIR

“[Kinkeeping](#)”, kavramı İngilizce’den doğrudan çevirisi olan “akrabalık” anlamının dışında kadınlara yüklenen görünmez fiziksel ve duygusal yükleri tanımlamak için de kullanılmaktadır.

Toplumun dayattığı cinsiyet rolleri, bireyleri belli kalıplara sokarak onlara bir nevi iş tanımı yapmaktadır. Örneğin, “kadının yeri mutfaktır” ya da “erkek çalışır, eve ekmek getirir kadın da çocuklara bakmakla yükümlüdür” gibi kalıplar zihinlerimize öyle yerleşmiştir ki bu durumun değişmesi yıllar almıştır, hatta tam olarak değişmemiştir bile diyebiliriz.

Bu noktada kadınların ev ve iş yaşamlarında ortaya koydukları çaba sık sık göz ardı edilmektedir. Kadınların yaşadıkları ortamı idare etmek ve düzene koymak için harcadıkları mesai ve enerji nedense etraftan takdir görmemekte hatta çoğu zaman fark edilmemektedir

Bu durumu bir tiyatro sahnesinin önü ve arkası olarak da örneklendirebiliriz. Sahnede güzel ve başarılı bir performans izlediğimizde aklımıza nedense sadece sahnedeki oyuncuyu tebrik etmek gelir, ancak sahne arkasında sarf edilen emeği ve çabayı çoğu zaman aklımıza bile getirmeyiz.

Kadınların hayatın her alanında ortaya koydukları emek ve çabanın görmezden gelinmesi, kadınların değersizleştirilmesine ve “mutfaklarının” sınırlarına geri itilmesine sebep olmaktadır. “Kinkeeping” gibi yeni nesil kavramlarla bu gibi sorunlara dikkat çekilmesi ve genel bir bilinç oluşturulması kadınların birey olarak saygı görmeleri açısından çok önem taşımaktadır.

“[Kinkeeping](#)” is also used to describe the invisible physical and emotional burdens placed on women, apart from the meaning of "kinship", the concept of which is a direct translation from English.

The gender roles imposed by the society put individuals into certain patterns and define a kind of job for them. For example, stereotypes such as "women's place is in the kitchen" or "men work, bring bread to the house and women are responsible for taking care of the children" have become so ingrained in our minds that this situation has taken years to change. We can even say that it has not changed completely.

At this point, the effort made by women in their home and work lives is often overlooked. For some reason, the effort and energy women spend in managing and arranging the environment they live in are not appreciated or even noticed most of the time.

We can exemplify this situation as the front and back of a theater stage. When we watch a beautiful and successful performance on stage, we only think of congratulating the performer on the stage for some reason, but we often do not even think about the effort put into the backstage.

Ignoring the labor and effort that women put forth in all areas of life causes women to be devalued and pushed back to the limits of their "kitchen". It is very important to draw attention to such problems and to create a general awareness with new generation concepts such as "Kinkeeping" in terms of respecting women as individuals.

Countries in the World

Bir İçten Bir Dıştan (Ocak)

One Step In One Step Out (January)

Hasan Teoman BİNGÖL - Talha ÇAĞMAN

1 Ocak 2023- Hatay'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.

January 1, 2023- 38 people were detained in operations against the terrorist organization ISIS in Hatay.

2 Ocak 2023- Brezilya'da, seçimlerde Bolsonaro'yu yenerek devlet başkanı olan Lula da Silva, resmi yemin töreninin ardından göreve başladı.

January 2, 2023- Lula da Silva, who became president of Brazil by defeating Bolsonaro in the elections, took office after the official swearing-in ceremony.

3 Ocak 2023- TÜİK yıllık enflasyonu %64,27 olarak açıkladı.

January 3, 2023- TÜİK announces annual inflation as 64,27%.

4 Ocak 2023- Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i konu alan bir sayı yayımladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, derginin Hamaney'e "hakaret içerikli" karikatürler yayımlamasının "sonuçsuz kalmayacağını" belirtti.

January 4, 2023- The French humor magazine Charlie Hebdo published a section on Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Iranian Foreign Minister Hussein Emir Abdullahiyan stated that the magazine's publication of "insulting" cartoons against Khamenei "will not be without results".

5 Ocak 2023- IŞİD'e finansman sağlayan 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Türkiye ve ABD'deki mal varlıklarına el konuldu.

January 5, 2023- The assets of 5 real and 2 legal persons who provided financing to ISIS in Turkey and the USA were confiscated.

6 Ocak 2023- İsraili siber güvenlik şirketi Hudson Rock, 200 milyon Twitter kullanıcısının e-posta adresleri ve telefon numaralarının bilgisayar korsanları tarafından çalındığını tespit ettiğini duyurdu.

January 6, 2023- Israeli cybersecurity company Hudson Rock announced that it has detected the e-mail addresses and phone numbers of 200 million Twitter users stolen by hackers.

7 Ocak 2023- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Mezunlar Derneği'nin üniversitedeki yerinden çıkarılacağını duyurdu.

January 7, 2023- Boğaziçi University Rectorate announced that Boğaziçi Alumni Association will be removed from its place in the university.

8 Ocak 2023- İngiltere'de plastik çatal ve bıçak kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

9 Ocak 2023- Memur ve maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

10 Ocak 2023- İran'da Masha Amini'nin öldürülmesiyle başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle üç protestocu daha idam cezasına çarptırıldı. Böylece idam cezasına çarptırılanların sayısı 17'ye yükseldi.

11 Ocak 2023- İstiklal Caddesi'ndeki geçtiğimiz yıl 13 Kasım günü yapılan bombalı saldırının şüphelisi Hazni Gölge, Bulgaristan tarafından Türkiye'ye teslim edildi.

13 Ocak 2023- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ile bir süredir şiddetli çatışmaların devam ettiği Donetks bölgesinde stratejik öneme sahip Soledar kentinin kontrolünü dün akşam saatlerinden itibaren ele geçirdiklerini açıkladı.

15 Ocak 2023- Van'da üzerinde "sunu alanı" bulunan üç odalı Urartu mezarı tespit edildi.

17 Ocak 2023- Çin hükümeti 2022'de 9,6 milyon doğum ve 10,4 milyon ölüm açıkladı. Nüfusu azalmaya başlayan Çin'de 2035 yılına kadar 60 yaş üstü 400 milyon insanın yaşayacağı ve bunun iş gücü sıkıntısını artıracığı değerlendirilmektedir.

18 Ocak 2023- Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı için Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gitti.

19 Ocak 2023- Ukrayna İçişleri Bakanı'nı taşıyan bir helikopter, Kiev'deki bir anaokuluna düştü. Bakan ve kaza yerindeki bir çocuk dahil 18 kişi hayatını kaybetti.

20 Ocak 2023- AKP ve MHP'nin birlikte Meclis'e sunduğu "başörtüsüne anayasal güvence" öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine TBMM Anayasa Komisyonu'nda başlandı.

January 8, 2023- It was decided to ban the use of plastic forks and knives in the UK.

January 9, 2023- The law proposal, which includes salary increases for civil servants and retirees, was accepted in the Planning and Budget Committee of the Grand National Assembly of Turkey.

January 10, 2023- Three more protesters were sentenced to death for participating in the protests that started with the murder of Masha Amini in Iran. This brought the number of people sentenced to death to 17.

January 11, 2023- The suspect of the bomb attack on İstiklal Street on 13 November last year, Hazni Gölge, was handed over to Turkey by Bulgaria.

January 13, 2023- The Russian Ministry of Defense announced that they have taken control of the strategically important city of Soledar in the Donetsk region, where fierce clashes have been going on for a while with the Ukrainian army, since yesterday evening.

January 15, 2023- A three-room Urartian tomb with an "offering area" was discovered in Van.

January 17, 2023- The Chinese government announced 9,6 million births and 10,4 million deaths in 2022. It is estimated that by 2035, 400 million people over the age of 60 will live in China, whose population has started to decline, and this will increase the labor shortage.

January 18, 2023- Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu went to the USA for the 2nd Ministerial Meeting of the Turkey-USA Strategic Mechanism.

January 19, 2023- A helicopter carrying Ukraine's interior minister crashed into a kindergarten in

21 Ocak 2023- Hindistan muhalefet lideri Rahul Gandhi'nin gelişinden önce, Hindistan'ın Jammu şehrini sarsan iki patlama en az altı kişinin yaralanmasına neden oldu.

22 Ocak 2023- İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Yarın sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz." dedi.

23 Ocak 2023- Polonya başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankları göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğini söyledi.

24 Ocak 2023- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkilerini seçimin 14 Mayıs'ta olması için kullanacağını kesin kararı 10 Mart'ta açıklayacağını duyurdu.

25 Ocak 2023- ABD eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Indiana'daki evinde gizli belgelerin bulunduğunu Kongre'ye bildirdi.

26 Ocak 2023- Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

27 Ocak 2023- Tanınmış bir Çin hükümeti bilim adamına göre, Çin nüfusunun yüzde 80'inin COVID-19'a yakalandığı tahmin ediliyor.

Kyiv. The crash has killed 18 people including the minister and a child on the ground.

January 20, 2023- Discussions on the constitutional amendment proposal, which was presented to the Parliament jointly by AKP and MHP, which foresees "constitutional guarantee for the headscarf", started at the Parliamentary Constitutional Commission.

January 21, 2023- Prior to the arrival of Indian opposition leader Rahul Gandhi, pair of explosions shook the Indian city of Jammu causing at least six people to be injured.

January 22, 2023- Following the burning of the Holy Quran in Sweden, President of Religious Affairs Ali Erbaş said on his social media account, "We are at mosques to perform our morning prayer tomorrow and read the Quran and pray."

January 23, 2023- Polish prime minister Mateusz Morawiecki, said Poland will ask Germany for permission to send German-made Leopard 2 tanks to Ukraine.

January 24, 2023- President and AKP leader Recep Tayyip Erdoğan announced that he will use his powers to hold the elections on 14 May and will announce the final decision on 10 March.

January 25, 2023- US former Vice President Mike Pence notified Congress that classified documents had been found in his Indiana home.

January 26, 2023- Ahmet Yener was elected as the chairman of the Supreme Committee of Elections.

January 27, 2023- According to a prominent Chinese government scientist, 80 percent of China's population has supposedly contracted COVID-19.

Dezenformasyon Seçkileri Disinformation Anthologies

COVID-19 Sürecinde Dezenformasyon Disinformation in the COVID-19 Process

Samiye YÜKSEL

İnternetin zaman içerisinde gündelik hayatımıza çok daha fazla entegre olması ile birlikte habercilik kelimesinin kapsamı da yaşantılarımızda farklı anlamlar kazanmıştır. İnternet ve sosyal medya bireyin elde etmek istediği bilgiye oldukça kısa zamanda ve az çaba ile ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle nere-

With the internet becoming more and more integrated into our daily lives over time, the context of the word journalism has gained different meanings in our lives. The Internet and social media allow individuals to reach the information they want in a very short time and with little effort. In particular, social media,



deyse hepimizin bir kimlik sahibi olduğu sosyal medya bilgiye erişimimiz konusunda birincil ağ olarak hayatlarımızda yer almaktadır. Fakat sosyal medyanın ulaşım ve etki alanının genişlemesi yanlış bilginin, yalan haberin çoğalmasını da beraberinde getirmiştir.

2019 yılı sonlarında COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte yaklaşık bir sene boyunca kitleler oldukça yoğun dezenformasyon haberlerine maruz kalmıştır. COVID-19 virüsü ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkmıştır. Yaklaşık üç ay içerisinde virüs hakkında [275 milyon](#) paylaşım yapılmıştır. [Yapılan paylaşımların](#) çoğu hastalığın insan vücudunu nasıl etkilediği, hastalıktan nasıl korunabileceği, okulların eğitime ara vermesi, marketlerde bulunan ürünlerin tüketilmesidir.

Bir Facebook paylaşımında virüsün başladığı ülke Çin'de olağanüstü durum ilan edilerek bir hastanenin inşaatının 2 günde tamamlandığı söylenmiştir. Bu paylaşım oldukça geniş kitlelerce yayılmıştır. Fakat [fotoğraftaki](#) hastanenin yapımına 2018 yılında başlanılmıştır. Bir diğer örnek, virüsle mücadele kapsamında alkolün iyileştirici gücüdür. Yapılan yalan haberler sonucu insanlara alkolün virüsü iyileştirebildiği söylenilmiştir. COVID-19 süresince mücadele edilen neredeyse en büyük dezenformasyon aşılardan biri olmuştur. [Pfizer-BioNTech](#) aşısının yan etkisinin ölüm olduğu söylenmiş ve bu yalan haberle birlikte binlerce insan kendisini aşı karşıtı ilan etmiştir. Aşı ile vücuda alınan sıvının ilerleyen yıllarda insanları 'zombi yapacağı, beyinleri ele geçireceği de iddialar arasında bulunmaktadır.

which almost all of us have an identity, takes place in our lives as the primary network for our access to information. However, the expansion of the reach and influence of social media has brought about the proliferation of false information and fake news.

With the emergence of the COVID-19 pandemic at the end of 2019, the masses were exposed to intense disinformation news for about a year. The COVID-19 virus first appeared in the Chinese province of Wuhan. In about three months, content about the virus were shared [275 million](#) times. [Most of the posts shared](#) are about how the disease affects the human body, how to protect it from the disease, the school interruption of education, the consumption of products in the markets.

In a Facebook post, it was claimed that in China, the country where the virus started, a hospital construction was finished in 2 days by declaring state of emergency. This post was widely disseminated. However, the construction of the hospital [in the photo](#) started in 2018. Another example is the healing power of alcohol as part of the fight against the virus. As a result of fake news, people were told that alcohol can cure the virus. Almost the greatest disinformation fought during COVID-19 has been with vaccines. It was said that the side effect of the [Pfizer-BioNTech](#) vaccine was death, and with this fake news, thousands of people declared themselves anti vaccine. There are also claims that the fluid taken into the body with the vaccine will turn people into zombies in the coming years and take over the brains.

Seçimler Current Elections



Estonya'da Parlamento seçimleri (5 Mart 2023)



Parliamentary elections in Estonia (March 5, 2023)



Karadağ'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri (19 Mart 2023)



Presidential elections in Montenegro (March 19, 2023)

Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları Last Month's Election Results



Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 48,08 oy ile Nikos Hristodulidis kazandı.



Nikos Christodoulides won the presidential election in the Republic of Southern Cyprus with 48,08 percent of the votes.



Nijerya'da genel seçim sonuçları açıklandı: Seçimin ön sonuçlarına göre, Lagos'un eski valisi Bola Ahmed Tinubu 201 bin 494 oy alarak ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. Senato seçimlerinde iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi (APC) 49, Halkların Demokratik Partisi 28 sandalye kazandı. Nijerya Temsilciler Meclisi seçimlerinde Tüm İlericiler Kongresi 360 seçim bölgesinden 162'sini güvence altına aldı.



Nigerian general election results announced: According to the preliminary results of the election, the former governor of Lagos, Bola Ahmed Tinubu, was elected the new head of state of the country by receiving 201,494 votes. In the Senate elections, the ruling All Progressives Congress (APC) won 49 seats, while the Peoples Democratic Party won 28 seats. In the Nigerian House Representatives elections, the All Progressives Congress secured 162 out of 360 constituencies.

Farkındalık
Awareness

Cava Gergedanı

The Javanese Rhino

Refia Havva BAYIR



Rhinocerotidae familyasından kalan beş gergedan türünden biri olan Cava gergedanı, günümüzde soyu tükenme tehlikesi altında olan [hayvanlardandır](#).

Anak Krakatau yanardağının faaliyete geçmesiyle yaşanan tsunami, Endonezya'da en az 437 kişinin ölümüne neden olurken nesli tükenme tehdidi altındaki Cava gergedanı da tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya [kalmıştır](#).

Son olarak Endonezya'daki Ujung Kulon Milli Parkı'nda 58-68 tane kaldığı tahmin edilen bu tür, daha öncelerde kuzeydoğu Hindistan ve Güneydoğu Asya'da yaşamıştır. Cava gergedanlarının sayıları yaşam alanlarının yok edilmesi ve avcılık sebebiyle endişe verici miktarda [azalmıştır](#).

The Javanese rhino, one of the five remaining rhino species from the Rhinocerotidae family, is one of the animals in danger of extinction [today](#).

The tsunami experienced by the activation of the Anak Krakatau volcano caused the death of at least 437 people in Indonesia, while the Javanese rhino, which is under the threat of extinction, was also at risk of [extinction](#).

This species, which is estimated to have 58-68 remaining in Ujung Kulon National Park in Indonesia, previously lived in northeast India and Southeast Asia. The numbers of Javanese rhinos have decreased at an alarming rate due to habitat destruction and [hunting](#).

